

The logo consists of the letters 'WW' in a bold, sans-serif font. A white arrow starts from the bottom right of the 'W' and curves upwards and to the right, passing behind the second 'W'.

WW

wegwijzer

Driemaandelijks tijdschrift

37^{ste} jaargang

www.hetgoedeboek.be/wegwijzer

A close-up photograph of a hand holding a globe. The hand is positioned at the top, holding a wooden staff that supports the globe. The globe is mounted on a stand that has a hand holding a telescope. The scene is lit with warm, golden light, creating a dramatic and historical atmosphere.

**Pasen
blijft
verbazen**



Marieke Rommel



Het water aan de lippen

Op het moment dat ik dit schrijf, staat mensen overal ter wereld het water letterlijk aan de lippen. Ik herinner me dat 2010 op dezelfde droevige manier is ingezet.

Nu worden die rampen herdacht en zijn de gevolgen nog pijnlijk zichtbaar.

Hele landen liggen in puin en van herstel is nog geen sprake. En ondertussen maken overstromingen overal veel nieuwe slachtoffers.

Water Age

Tja, we weten het al langer dat het niet zo goed gaat op deze planeet. De wetenschap beweert dat er geen echt sluitende bewijzen zijn dat de mens er voor iets tussen zit. Veel mensen gaan ervan uit dat we gewoon een nieuw tijdperk met nieuwe uitdagingen in de natuur ingaan, waarmee de mens uiteindelijk wel zal leren leven.

Na 'Ice Age' nu dus binnenkort 'Water Age'? Wij mensen evolueren gewoon met de natuur mee, waarbij de zwakkeren misschien wel zullen moeten sneuvelen, maar de sterksten instaan voor het voortbestaan van ons ras.

In zekere zin is dat voor ons, Vlamingen, een troostende gedachte. Wereldwijd gezien behoren we vast en zeker bij de sterksten.

*Welke betekenis
heeft de naam 'Jezus'
in onze samenleving
van 'sterken'?
Zwijg er het liefst
over, lach ermee,
bespot en bekritiseer,
maar neem die naam
toch niet serieus.
Zo welkom is Jezus
in Vlaanderen.*

Zelfs wanneer het slecht gaat, zijn er toch allerlei regelingen. Of niet? Voelen arme Vlamingen zich gesteund? Voelen pas aangekomen vluchtelingen zich warm verwelkomd in onze 'welvaartsstaat'? Hoe fout moet het lopen opdat we op niemand meer kunnen rekenen?

Het journaal zoomde onlangs even in op die 'zwakken': hoe bijvoorbeeld psychiatrische patiënten er aan toe zijn in Haïti. Veel huisdieren hebben het hier alleszins een stuk comfortabeler. Je houdt het niet voor mogelijk. Op het einde van de

reportage kwam een man in beeld die, dwalend over het ruwe terrein liep te zingen: "Het is Jezus. Ja, het is Jezus ... die ons beschermen zal".

Wellicht vinden kijkers dit alleen maar cynisch. Of lachwekkend. Meelijwekkend? Schrijnend, want waar zijn al die 'Jezus'-mensen dan? Ik zag het zo: deze man heeft alleen de naam van Jezus om zich in zijn situatie aan vast te klampen. Tegelijk geeft deze man het enige antwoord op de wanhoop die er overal ter wereld heerst: Jezus. Die naam is de enige uitweg uit dit lijden: Jezus. Die naam zal bepalen wanneer dit lijden zal ophouden, overal ter wereld: Jezus. Die naam zal uiteindelijk het laatste woord hebben over rampspoed, ziekte, onrecht en dood: Jezus. Welke betekenis heeft de naam 'Jezus' in onze samenleving van 'sterken'? Zwijg er het liefst over, lach ermee, bespot en bekritiseer, maar neem die naam toch niet serieus. Zo welkom is Jezus in Vlaanderen.

Lentevakantie

Maar met Pasen zul je het zien hoor. Dan doen ze het weer: tafels moeten weer gelig gedecoreerd worden, er worden eieren geraapt en we houden paasvakantie, hoewel veel scholen tegenwoordig liever sluiten voor een 'lentevakantie'. Vreemd, want als Pasen geen feest is, waarom dan nog vakantie houden?

Je mag het bijna niet meer luidop zeggen, maar aan de oorsprong van Pasen ligt: Jezus. Christenen herdenken dat Hij ter dood is gebracht aan een kruis en dat Hij weer levend is geworden. Overal ter wereld zijn er mensen uit alle sociale klassen en van alle leeftijden die verwachten dat de hele mensheid binnenkort zal zien dat dit waar is en welke grote gevolgen dit heeft. Binnenkort. Dat is waar die man in Haïti zijn ogen op gericht houdt. En hij is niet de enige.

De mand

Noël Soetaert

Elke keer zag grootmoeder uit naar de zaterdag, de dag waarop Manja (haar dochter) met haar man en de kleinkinderen op bezoek kwamen. Elke zaterdag vulde Manja een mand met lekkere dingen en een flesje wijn. Grootmoeder keek altijd uit naar wat er allemaal in de mand zat en wat voor lekkers haar Manja had meegebracht. Samen maakten ze dan dit lekkers klaar en genoten ze van elkaars gezelschap. Grootmoeder genoot intens van wat haar dochter voor haar klaarmaakte. Elke keer dat de familie wou vertrekken, zocht ze naar een excuus om hen toch nog wat langer te doen blijven.

Op een dag vertrok Manja met haar man en kinderen naar Afrika. De laatste zaterdag viel het afscheid zwaar. Toch bleef grootmoeder vol goede moed uitkijken naar de momenten dat het gezin terug in België was.

Bij elke verlofperiode werd de mand onder het stof vandaan gehaald en op zaterdag weer gevuld met lekkers. Op feestdagen of verjaardagen

werd ze met nog meer lekkere dingen gevuld en was grootmoeder nog dankbaarder voor wat Manja meebracht en klaarmaakte.

Elke verlofperiode kwamen er minder kleinkinderen mee. Sommigen studeerden in Amerika of waren getrouwd en zaten in het buitenland. Alleen Manja en haar man kwamen nog op zaterdag met de mand.

Toen kwam de dag dat ook grootmoeder er niet meer was. Haar lichaam was moe en op. De mand werd een laatste keer gevuld. Niet met lekkers maar met bloemen en een kaartje. Ma, oma, we zien je graag en we missen je... De mand bleef op het graf staan, bij oma. Ook haar tijd zat erop. Haar taak was oma elke zaterdag te verrassen met heel wat lekkers. De opdracht was vervuld.

Elk mensenleven heeft een doel. Het eerste doel is om een relatie met God te hebben. Hij is de basis van alles wat er in een mensenleven gebeurt. Ken je God nog niet? Vraag hem of hij in jouw leven wil komen en je wil helpen om Hem te leren kennen. Probeer het maar, want het is de enige manier om het echte doel van je leven te ontdekken.

Elke zaterdag vulde Manja de mand met lekkere dingen en een flesje wijn. Grootmoeder keek altijd uit naar wat er allemaal in de mand zat en wat voor lekkers haar Manja had meegebracht.



De brugwachter

Bron onbekend

Het was in het jaar 1927 dat in de Verenigde Staten de grote crisis begon. Een jonge man, pas getrouwd, vertrok naar de stad om daar werk te gaan zoeken. Door de stad stroomde een rivier waarover een spoorbrug gebouwd was. Aan één zijde was een brugwachtershuisje gebouwd, waarin de brugwachter zat. Hij deed de brug open wanneer er schepen door moesten varen. De jongeman solliciteerde naar dit baantje en werd aangenomen.

Met veel liefde deed hij dit werk. Na enige tijd werd in het gezin van deze brugwachter een zoontje geboren, dat ze Gray noemden.

Toen Gray acht jaar was, nam zijn vader hem voor het eerst mee naar de brug. "Ik wil je laten zien hoe de brug werkt", zei hij. Het was een grote belevenis voor de jongen. Voor ze in het wachthuisje waren, moesten ze over een smalle plank lopen, waaronder het mechanisme van de brug lag. De hele morgen had Gray zitten kijken hoe de zeilschepen onder de brug doorvoeren en de treinen eroverheen reden.

Toen was er middagpauze. Vader zei tegen Gray: "We gaan naar beneden om ons brood op te eten." Terwijl ze zaten te eten, om twaalf minuten voor twee, hoorde vader plotseling de fluit van de trein. De tijd was zo snel voorbijgegaan, zo samen met zijn zoon, dat hij de trein

even vergeten was. Vader sprong op en zei tegen Gray: "Blijf jij maar hier zitten, ik ren naar boven om de knop in te drukken zodat de brug naar beneden zakt en de trein erover heen kan gaan." Hij had net de knop ingedrukt, waardoor de raderen in beweging kwamen en de brug naar beneden kwam, of hij hoorde een luide schreeuw van zijn zoon Gray: "Vader, help mij!"

Het was de brugwachter niet opgevallen dat de kleine Gray hem was nagelopen.

Toen de jongen over de smalle plank liep, was hij zijn evenwicht verloren en naar beneden gevallen. Hij was op het grote stalen kamrad gevallen, waarvan de raderen weer in een ander rad grepen. Vader zag hoe zijn kind steeds dichterbij de in elkaar grijpende tanden van de raderen kwam. Hij wist niet meteen wat te doen. Zijn zoon redden en de knop weer indrukken zodat

de brug open bleef staan, of... Maar wat dan met de vierhonderd passagiers in de trein. Hij moest een beslissing nemen: zijn zoon redden, of die vierhonderd mensen, die anders allemaal de dood zouden vinden in de rivier. Terwijl hij daarover dacht, hoorde hij weer een schreeuw van zijn zoon, maar de vader zei dat hij nu zijn vaderhart niet mocht laten spreken, omdat hij die mensen redden moest. Hoe vreselijk het ook was, hij moest zijn zoon laten sterven.

Hij hoorde zijn zoon Gray schreeuwen in zijn doodsangst tussen de in elkaar grijpende tanden van de

Een ophaalbrug bevat een heel assortiment aan raders. Kleine en grote metalen tandwielen zorgen voor een onfeilbaar wentelen van de brug, en wijken voor niets af...





kamraden. Precies op dat moment stond de brug in de juiste positie voor de aansnellende trein. Het hart van de vader was verscheurd en hij schreeuwde het uit. De trein kwam voorbij. Hij zag de conducteur die op zijn horloge keek. Hij zag een man in de trein zitten die zijn pijpje rookte. Een ander las in zijn krant. In een volgende wagon zag hij mensen bij elkaar staan, zij maakten grappen en lachten. Sommigen aten een ijsje. En oh, hij ging bijna door de grond... Hij zag een jongen die er precies zo uitzag als zijn eigen zoon.

De vader had wel voor het raam willen gaan staan en uitroepen: "Mensen,

kinderen, beseffen jullie dan niet dat dit mijn eigen zoon zijn leven heeft gekost?"

Zij hadden geen enkel vermoeden van wat daar beneden had plaatsgevonden. En daarom bewoog het hen helemaal niet. Daarom was ieder bezig met zijn eigen dingen. De vader zei: "O, hadden deze mensen er maar een idee van hoeveel het mij gekost heeft om deze trein door te laten rijden en hun leven te redden."

Dit verhaal is waargebeurd. Wie het leest, moet begrijpen hoe het hart van deze brugwachter heen en weer is geslingerd. Kan je je voorstellen wat er door hem heen is gegaan toen hij al die mensen

"O, hadden deze mensen er maar een idee van hoeveel het mij gekost heeft om deze trein door te laten gaan en hun leven te redden."

voorbij zag komen! Mensen die geen enkel besef hadden wat een offer de vader en zijn zoon hadden gebracht om hen veilig de rivier te laten oversteken.

In 1 Johannes 4:9 staat: "En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven."

En in Johannes 3:16: "Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft."

Het is als in het verhaal van de brugwachter. Hoewel veel mensen geen besef hebben van het offer dat God en zijn zoon Jezus hebben gebracht voor hun redding, is het werkelijkheid. Hoe zouden de mensen in de trein hebben gereageerd toen ze van het tragische ongeluk van Gray hoorden? Hoe reageer jij, wanneer je gelooft dat iemand ook voor jouw redding zijn leven heeft opgeofferd? God liet zijn eigen zoon verbrijzelen tussen de raderen van het oordeel over de zonde, zodat jij en de rest van de mensheid ervan verlost kunnen worden.

Niet alleen kun je de Bijbel in boekvorm bekijken, bestuderen, nalezen. Ook op internetsites kun je meer te weten komen over de Bijbel, naslagwerken, bijbelevensmomenten, verenigingen, organisaties, enz...

Neem alvast een kijkje.





**Met Pasen wordt de natuur herdacht.
Vandaar al die eieren...**

Dick Baarsen

Tja, eigenlijk ligt zo'n antwoord wel voor de hand. Want pak de eerste de beste folder maar die bij je in de bus gevallen is deze week of je komt wel een paar eieren tegen met of zonder kuikentjes en paashazen. Dus zo onbegrijpelijk was het antwoord van dat jongetje nog niet. Maar wat het echt betekent: dat is voor gewone mensen niet meer zo interessant.

Hoewel, is dat eigenlijk wel zo? Hoort het niet een beetje bij je algemene ontwikkeling dat je daar iets van weet? Want een christelijke beschaving van zo'n kleine tweeduizend jaar is toch niet niks! Zoveel beschavingen zijn er niet geweest in de wereldgeschiedenis die het zo lang hebben uitgehouden. En het paasgebeuren is daar het begin van geweest.

Om precies te weten hoe het in elkaar zit, moeten we eerst een paar dagen terug, naar Goede Vrijdag. Een kleine tweeduizend jaar geleden stonden op die dag de eerste christenen erbij toen degene op wie ze al hun hoop hadden gevestigd op de meest gruwelijke wijze om het leven werd gebracht. Niet door onthoofding of aan een galg,

maar op de manier waarop de Romeinen in die tijd de ergste misdadigers ter dood brachten. Die misdadigers werden namelijk opgehangen door ze met hun handen vast te spijkeren aan een paal met een dwarsbalk. Daar hingen ze dan met uitgespreide armen. Wanneer je met gespreide armen aan je handen opgehangen wordt, kan je bijna niet meer ademen. Dan stik je. Om dat te voorkomen, werden ze dan ook nog met de voeten zo vastgespijkerd dat ze zich konden opdrukken. Alleen was dat vreselijk pijnlijk, dat kon je maar even volhouden. Dan moest je je weer laten zakken. Dat veroorzaakte ademnood en daardoor werd je weer gedwongen om jezelf op te drukken. En zo ging dat maar door. Urenlang soms. Doordat je bij deze vorm van executie maar heel weinig bloed verloor, duurde het vaak uren voordat de dood je uit dat vreselijke lijden verlost. Kun je je voorstellen wat er door de vrienden van Jezus Christus heenging toen ze Hem daar zo zagen worstelen met de dood?

Toch was het lichamelijke lijden van Jezus nog niet eens het ergste. Vóór zijn terechtstelling had Hij een heel indrukwekkend leven geleid. Daar zijn nog een aantal verslagen van bewaard gebleven. Hij was immuun voor corruptie en leefde een uitzonderlijk zuiver leven. Hij had een onuitputtelijk geduld en Hij

Hij beloofde ervoor te zullen zorgen dat deze manier van leven ook binnen ons bereik zou komen.

beschikte over krachten om zieken te genezen en zelfs doden op te wekken. En elke keer zei Hij dat Hij dat alleen maar kon omdat Hij in een open relatie leefde met de Bron van het leven, God. Die noemde Hij zijn hemelse Vader. Daar putte Hij al zijn kracht uit. Daarover sprak Hij en Hij beloofde ervoor te zullen zorgen dat deze manier van leven ook binnen ons bereik zou komen. De geestelijke leiders in die tijd ergerden zich aan Hem: ze vonden het godslasterlijk dat Hij God zijn Vader noemde en dat de grote massa in Hem begon te gelo-



ven. Ze kregen het bij de Romeinse overheid voor elkaar dat Hij ter dood werd gebracht op een dag dat er ook nog twee echte misdadigers zouden worden terechtgesteld. Je moet het maar eens lezen in één van de verslagen die daarover bewaard zijn gebleven.

Zoals dat gebruikelijk was in die tijd, kon iedereen die terechtstelling bijwonen. Daar maakten de geestelijke leiders dan ook dankbaar gebruik van. "Waar is je God nu? ", riepen ze toen Hij daar hing. "Je beweerde toch dat God je Vader was en dat je putte uit de kracht die Hij je gaf? Nou, laat dat dan nu maar eens zien en laat je door Hem verlossen! Dan zullen wij ook in jou geloven!"

Toch was de spot en de verachting van de religieuze leiders ook nog niet het ergste. Het allerergste was het moment dat de nood het hoogst was en Hij het contact met God verloor. Hij raakte de Bron kwijt waaruit Hij al zijn kracht putte. Niet alleen voor zijn besef, maar heel reëel. God was er niet meer voor Hem. "Mijn



God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten!!!", schreeuwde Hij uit in doodsangst. Toen werd het laatste beetje geloof dat zijn volgelingen nog restte definitief de bodem ingeslagen. Van Jezus hadden ze geleerd in alles op God te vertrouwen en alles samen met God te doen. Maar nu was Hij zelf dat vertrouwen kwijt. Hij schreeuwde het uit dat God Hem verlaten had. Wat moesten zij dan nog? Even later stierf Hij. Voor hen was dit het einde van hun geloof in God, dat kon niet anders. Wat hen betrof, hing God daar aan dat kruis en stierf Hij daar. Dit was het absolute einde van hun geloof in een God die alle macht had.

Toch trokken diezelfde volgelingen niet lang daarna vol vuur de wereld in en raakten niet meer uitgepraat over God en over Jezus Christus! Het werd ze niet altijd in dank afgenomen. Velen van hen kwamen op een vreselijke manier aan hun einde. Maar hun vuur was niet meer te blussen. Het had een sneeuwbal-effect dat doorwerkt tot op de dag van vandaag! Wat was er gebeurd? Het klinkt ongelofelijk, maar Jezus Christus was opgestaan uit de dood. Dat gebeurde op de paasmorgen. Toen werd het pas duidelijk waarom Hij alles over zich heen had laten komen. Dat was de enige manier om alles te overwinnen. Bij zijn terechtstelling liet Hij alles, maar dan ook alles op zich afkomen: de helse marteling van de kruisiging, de

duivelse haat van de mensen die Hem dat aandeden, de angstaanjagende satanische duisternis die daarachter zat en het besef dat Hij daar volkomen machteloos aan was overgeleverd. Alles wat duister was en vals

Er zijn twee machten aan het werk in deze wereld. En daartussen moet elk van ons kiezen. Laat je je inpakken door de macht van de duisternis of kies je voor het licht?

en gemeen, kwam over Hem heen toen Hij daar hing. Hij liet zich volkomen overwinnen door het kwaad. Om eens en voor altijd de macht van het kwaad te breken. Dat gebeurde toen Hij op die paasmorgen door Gods kracht opstond uit de dood. Voor de eerste christenen betekende het opstaan van Jezus uit de dood een revolutie in

hun denken. Zelfs het meest afgrijpselijke lijden betekende nu niet meer het absolute einde. Er waren geen doodlopende wegen meer. Er is altijd een vervolg. Is het niet in dit leven, dan in elk geval in het leven hierna. Dat had Jezus door zijn opstaan uit de dood bewezen. Daar raakten ze niet over uitgepraat. Het kon ze nu ook niets meer schelen of ze werden vervolgd of ter dood gebracht. Ze waren niet meer stuk te krijgen.

We leven nu tweeduizend jaar later. Wat kunnen we nu nog met de overwinning van Jezus Christus over het kwaad? Is de wereld daar zoveel beter van geworden? Er is al tweeduizend jaar christendom wordt er wel eens gezegd en nog is het een puinhoop in de wereld! Ja, dat is zo. Maar er is ook al meer dan drieduizend jaar zeep. En nog lopen er massa's smerige mensen rond. Het hangt ervan af of er gebruik van wordt gemaakt. En dat is met de overwinning van Jezus Christus ook zo. Daar moet je gebruik van maken. Wanneer je oog krijgt voor wat er met Hem gebeurd is, dan ga je beseffen dat er twee machten aan het werk zijn in deze wereld: de macht van de duisternis en de macht van het licht. En daartussen moet elk van ons kiezen. Ook in je eigen leven. Laat je je inpakken door de macht van de duisternis

of kies je voor het licht? Jezus zei het zo: "Ik ben als een licht in de wereld gekomen om iedereen die op mij vertrouwt uit de duisternis te verlossen." Daar kun je voor kiezen. Ook nu nog. Daar moet je gebruik van maken.

Misschien is je een lichtje opgegaan terwijl je dit las. Nodig Hem dan uit om met dat licht in je hart te komen. Dan zul je tot je verbazing merken dat het licht altijd sterker is dan de dikste duisternis. Dat is de betekenis van Pasen: een nieuw begin. Dank zij Jezus Christus die de duisternis eens en voor altijd heeft overwonnen.

De toekomst krijgt een nieuw gezicht

Verhaal van Hope
naar www.eo.nl



Maddy Christine Hope vertelt iets uit haar trieste levensverhaal. Zij werd jarenlang misbruikt door haar vader.

Hoe leef je verder als je de eerste 16 jaar van je bestaan met grote regelmaat bent misbruikt?

Dit overkwam de nu 30-jarige Maddy Christine Hope. In een door de EO uitgezonden documentaire 'Als morgen onbereikbaar is' (2004) vertelde ze haar trieste levensverhaal. Openhartig kon ze praten over de gevolgen van het misbruik, de trauma's en over haar vlucht in de wereld van de New Age en de zelfhulp. Met

vallen en opstaan is Maddy al jaren bezig om de toekomst een nieuw gezicht te geven.

In het programma keerde Maddy terug naar haar ouderlijk huis. Terwijl ze trillend in haar vroegere slaapkamer stond, vertelde ze over het vreselijke dat daar met haar gebeurde en hoe zij zich keer op keer verscheurd voelde. Na de middelbare school ging Maddy naar de Verenigde Staten om als au pair te werken en zocht ze genezing in de wereld van de New Age. Die leerde

haar dat ze haar wonden zelf moest helen, maar Maddy merkte dat haar eigen kracht tekortschoot. Ze kwam ook in aanraking met mensen van een christelijke gemeente. Voor Maddy is de vriendschap met de Amerikaanse Amelia Mueller en haar zontje erg belangrijk geweest. Via hen kwam zij in contact met het christelijke geloof. Door hen ontmoette zij iemand Die groter was dan zichzelf, betrouwbaarder dan wie dan ook, iemand met onvoorstelbaar veel geduld.

"Geduld is erg belangrijk voor mensen met een trauma," vertelt Maddy. Voor de manier waarop die gemeente met haar is omgegaan, heeft ze grote waardering. Die mensen pasten zich aan aan het tempo dat Maddy zelf aankon, droegen haar pijn en deelden haar woede. Door hen leerde zij ook dat God over haar bewogen is. Maar velen hebben niet in de gaten hoe diep een trauma in iemands leven ingrijpt. Toen Maddy terugkwam in Nederland, ontmoette zij christenen die haar op het hart drukten het verleden los te laten en zich te richten op de toekomst. "Op zulke momenten voelde ik me heel erg alleen gelaten," zegt Maddy, "want met zo'n boodschap laat je echte slachtoffers in feite in de kou staan." Zij kón het verleden niet loslaten terwijl er een procedure tegen haar vader liep en wonden die nooit geheeld waren, weer werden opengereten. Maddy heeft in de loop van de jaren ervaren dat genezing een worsteling kan zijn en in fases verloopt. Soms is het erg moeilijk om toe te geven dat ze slachtoffer is. "Maar juist omdat ik het moeilijk had, ging het goed met me," zegt Maddy daarover, want "de toekomst komt pas naar je toe als je je verleden goed verwerkt."

Lange tijd dacht Maddy dat er voor haar nooit een nieuwe morgen zou aanbreeken. Maar in de VS koos ze een nieuwe familienaam: Hope,



Maddy Christine Hope is een all-round creativelinge. Ze werkt aan tv-producties, producer, is fotograaf, ... "Op weg gaan met mijn fototoestel is voor mij een zoeken naar rust. Het zijn ook momenten om je dicht bij God te voelen."

Foto's kunnen bekeken worden via <http://www.flickr.com/photos/mch-photography/>.

omdat ze de toekomst nu met hoop tegemoet ziet. Alle leed is beslist niet overwonnen, maar Maddy weet nu Wie haar opvangt. God heeft haar niet beloofd dat het leven voortaan gemakkelijk zal zijn, maar wel dat Hij haar hand vastpakt, als zij dreigt te vallen.

"De toekomst komt pas naar je toe, als je je verleden goed verwerkt."

in 2011 ...

Waarom Pasen?



Een stripboek over het lijden, sterven en de opstanding van de Here Jezus Christus

Het stripverhaal is een passage uit 'De Bijbel in Strip' van Jeff Anderson en Mike Maddox. Deze speciale editie, waarin het paasevangelie wordt afgebeeld en verteld, heeft de titel "Opstand! - een spannende strijd, een schitterende overwinning".

Het verhaal wordt niet zonder context aangeboden. Een speciale in- en uitleiding zorgen ervoor dat lezers die niets van de Bijbel weten meer achtergrondinformatie ontvangen.

De keuze van het product is gebaseerd op onderzoek waaruit blijkt dat het lezen van veel tekst jongeren afschrikt. De strip maakt het mogelijk om hen op een aansprekende manier kennis te laten maken met de boodschap van de Bijbel.

Jeff Anderson en Mike Maddox.

Prijs: € 2,50

Bestelnummer 9789033831317

Uitgever: Ark Boeken



Pasen

5 waarheden

die je moet weten over God

1. De mens heeft geen persoonlijke relatie met God.

Nochtans verlangt God naar een intieme en vertrouwelijke band met jou, want je bent geschapen om te leven in relatie met je liefhebbende Schepper. Hij wil je leven zinvol maken en het vullen met Zijn liefde.

2. De afstand tussen de mens en zijn Maker is er doordat de mens Hem de rug heeft toegekeerd.

God schiep je met een vrije wil. Daarbij kreeg de mens de keuze te leven in gehoorzaamheid aan zijn Schepper, met alle positieve gevolgen vandien, ofwel toe te geven aan het kwaad, met alle negatieve gevolgen vandien. De meeste mensen kiezen voor het tweede omdat die schijnbaar de meeste vrijheid biedt.

3. We kunnen niet uit eigen kracht bij God komen.

De scheiding tussen jou en God is onoverkomelijk. De vele pogingen om de relatie met God te herstellen, lopen telkens op niets uit. Welke inspanningen je ook levert, je slaagt er niet in om zelf terug contact te maken met God.

4. Jezus Christus is de brug tussen de mens en God.

Doordat je zijn geboden niet kunt houden, verdien je straf. Jezus heeft de straf voor je misstappen op zich genomen toen Hij stierf aan het kruis. Als gevolg daarvan kan Hij iedereen die dit erkent, vergeven. Op die manier staat er niets meer tussen jou en God in.

5. Geef je leven over aan Jezus Christus.

Als je beseft dat er een barrière is tussen God en jou die je niet op eigen houtje kan overbruggen, geef dan toe dat Jezus Christus de brug is naar God. Hij heeft de weg vrijgemaakt en je moet dit enkel in geloof beamen. Als je dat doet, schenkt Hij je een volledig nieuw en eeuwig leven, komt Hij in je wonen en krijg je contact met Hem. Je kunt Hem iedere dag beter leren kennen, onder andere door het lezen van de Bijbel.

Geef in gebed jezelf aan Jezus. Dan ontvang je het echte leven en word je een geliefd kind van God. Voor eeuwig ...

Pasen is verbazen

Jaap Noorlander

Uit Ongelooflijk

Waar denk je aan met Pasen? Elk jaar zijn er weer heel wat mensen die elkaar dan verbaasd aankijken. "Aan eieren, kuikens en aan de lente. Dus aan nieuw leven!" Eigenlijk wel logisch. De winter heeft zijn charme, maar de zomer ook. En als de lente er is, dan komt de zomer eraan. Ja toch? In de christelijke traditie denken we met Pasen aan de dood en opstanding van Jezus Christus. Tweeduizend jaar geleden stelde een Romeins officier vast dat Jezus 'ongetwijfeld Gods Zoon' moest zijn. "Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat ze doen", heeft hij Jezus horen zeggen toen ze de spijkers door Zijn handen dreven. En dan, zomaar midden op de dag, werd het plotseling donker. Wat daar op Golgota gebeurde, verbaasde hem enorm. Verbazing was er enkele dagen later ook bij de volgelingen van Jezus. "Hij is opgestaan, Hij leeft! Maria heeft met Hem gesproken", vertelden ze elkaar. Het is waar! Een week later kwam Hij zomaar bij hen op bezoek.

Pasen roept bij mij ook verbazing op. Verbazing voor het nieuwe ontwaakte leven in de natuur. Verbazing voor die mensen op het journaal, die zich als martelaren laten 'kruisigen'. Maar vooral verbazing en verwondering dat Jezus zich vrijwillig liet kruisigen voor alle mensen, ook voor mij. Pasen laat me zien dat God zoveel van mij houdt, dat hij zijn zoon de straf voor mijn fouten heeft laten dragen. Hij oordeelt hem om mij te sparen. En God maakt hem weer levend. En omdat hij leeft, zal ook ik leven in alle eeuwigheid. Dat verbaast mij elk jaar weer opnieuw. Eerlijk gezegd: elke dag!

PASEN
 LAAT
 ME
 ZIEN
 DAT
 GOD
 ZOVEEL
 VAN MIJ
 HOUDT



In mijn vorige leven was ik een uil

over reïncarnatie

Dr. J. Verkuyl,

Antroposofie en het
Evangelie van Jezus
Christus,
Kampen 1986
Uit Leven en kracht



De 'wet van het karma' beheerst je leven. In je huidige bestaan lijdt je dus onder de gevolgen van slechte daden uit je vroegere leven, of pluk je de vruchten van goede daden.

'In mijn vorige leven heb ik ook zoiets beleefd.' Deze zin bleef bij mij haken toen ik luisterde naar een interview op de radio. 'In mijn vorige leven'. Er werd over het geloof in een vorig leven gesproken alsof dat de normaalste zaak van de wereld was. Een dergelijk gesprek zou tientallen jaren geleden in ons land vrijwel ondenkbaar zijn geweest. Uit een wetenschappelijk onderzoek blijkt dat bijna 20 percent van de bevolking zegt te geloven in reïncarnatie. Hoe is dat te verklaren?

Oude leer

Re-incarnatie betekent letterlijk: weer-vlees-wording, hergeboorte. De reïncarnatieleer komt uit het hindoeïsme en het boeddhisme, twee oosterse wereldreligies. Men gelooft dat de ziel een kringloop van bestaansvormen doorloopt, het 'rad der geboorten', een symbool dat wordt aangedreven door 'karma'. Het woord 'karma' slaat op de gevolgen van goede of slechte daden van een mens. Degenen die zich goed gedragen op aarde zullen terugkeren in een hoger bestaan, bijvoorbeeld als een wijs leraar. Maar wie zich misdraagt, kan terugkeren als een hond, een varken of een paria. De 'wet van het karma' beheerst je leven. In je huidige bestaan lijdt je dus onder de gevolgen van slechte daden uit je vroegere leven of pluk je de vruchten van goede daden. Hoe je nu leeft, bepaalt dus of je in een volgend leven op een hoger niveau herboren wordt of een trapje lager moet beginnen.

Nieuwe leer

Aan het eind van de negentiende eeuw is deze reïncarnatieleer in de westerse wereld overgenomen. Aanvankelijk gebeurde dit door kleine groepen intellectuelen, zoals de theosofen. Door te mediteren over oude, oosters-religieuze teksten probeerden zij goddelijke wijsheid te verkrijgen. Bij het begin van de twintigste eeuw kwam uit deze theosofie een nieuwe leer voort, de antroposofie. De antroposofen geloofden ook in reïncarnatie en via hun onderwijs aan zogenaamde 'Vrije Scholen' wisten zij hun denkbeelden te verbreiden. Na 1960 is het geloof in reïncarnatie ook populair geworden in New Age-kringen. Deze vaag-religieuze beweging trok veel jonge mensen aan en is tot vandaag vrij populair. Reïncarnatie is dan ook een algemeen bekend begrip.

Vershil

Er is een opvallend verschil tussen de westerse en de oosterse visie op reïncarnatie. In het hindoeïsme en het boeddhisme is die visie bij uitstek pessimistisch. De oosterse mens ervaart de eeuwige kringloop als een verschrikkelijk lot, waaraan je je eigenlijk niet kunt onttrekken. Je moet alles passief ondergaan. Leven is lijden. Heel anders is het



in het westen. Hier combineert men het geloof in reïncarnatie met de westerse evolutieleer die ervan uitgaat dat er in de natuur een voortgaande ontwikkeling van laag naar hoog is. Uiteindelijk zal de mens door zelfontplooiing deel krijgen aan het Goddelijke. Het is een optimistische gedachtegang die typisch is voor de westerse mens: je leven heb je zelf in handen. Je bouwt dus je eigen karma op en je bepaalt zelf hoe het later allemaal zal worden. Bovendien heb je een goddelijke vonk in je die je voortstuwt naar de 'kosmische Godheid'.

Bijbelse visie

Er zijn christenen die menen dat er in de Bijbel reïncarnatie voorkomt. Als voorbeeld wijzen zij op Johannes de Doper die de reïncarnatie zou zijn van de profeet Elia en op de geschiedenis van de blindgeborene (Bijbel, boek Johannes 9 vers 3). Ook wordt vaak aangehaald wat Paulus zegt: 'Wat de mens zaait, zal hij oogsten' (Bijbel, boek Galaten 6 vers 7). Deze tekst noemt men zelfs 'de grondwet van het karma'.

Laat u niet misleiden: aanhangers van de reïncarnatie citeren soms de Bijbel en beweren zelfs dat Jezus gedreven door een 'kosmische idee' als een menselijke incarnatie van God naar de aarde kwam om mensen te redden van het slechte.

De Bijbel leert nergens de reïncarnatie van de mens. Als de moordenaar aan het kruis zich berouwvol tot Jezus wendt, zegt Jezus niet: "**U zult de kans krijgen om langs een eindeloze reeks reïncarnaties uzelf te verlossen**", maar: "**Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.**" (Bijbel, boek Lucas 23 vers 43)

Ook wordt in de Bijbel de geschiedenis nooit als een eeuwige cirkelgang voorgesteld. Er is integendeel sprake van een begin, een voortzetting in de tijd en een einde. Dit geldt zowel voor de mensheid in haar geheel als voor de individuele mens. In de Bijbel, boek Hebrëeën 9 vers 27 staat nadrukkelijk: "**Eens moeten mensen sterven en daarna volgt het oordeel.**"

Na de dood volgt er geen tweede kans, maar het oordeel van God. Christus zal komen om levenden en doden te oordelen. We moeten in dit huidige leven Christus leren kennen als onze Verlosser en Heiland. Wij hoeven onszelf niet

te verlossen en wij kunnen dat ook niet. God biedt ons in Christus verlossing en bevrijding aan. "**Wie in hem gelooft, heeft eeuwig leven**" (Bijbel, boek Johannes 6 vers 47).

De leer van het karma lost de raadsels van het mensenlot niet op. Die leer kluistert de mens aan een harteloos mechanisme van wetten van oorzaak en gevolg. De mens wordt aangespoord zichzelf te redden in plaats van te vluchten in de armen van een genadig God die vergeeft en die ons leven omzet in een nieuw begin.

De mens wordt aangespoord zichzelf te redden, in plaats van te vluchten in de armen van een genadig God, die vergeeft en die ons leven omzet in een nieuw begin.



→ Antroposofie en het Evangelie van Jezus Christus
→ De Verkeert

Antroposofie en het Evangelie van Jezus Christus.

Kampen Kok, cop. 1986. 22 cm. 86 p. De gereformeerde emeritus-hoogleraar Zendingswetenschap neemt stelling tegen de wereldbeschouwing van de antroposoof Rudolf Steiner. Antroposofie Christelijke visie christendom. Garenloos.

ISBN (10): 90-242-4638-5.
ISBN (13) 9789024246380

EUR 7,00

Voor het andere boek naar ...

het goede boek
vzw uw boek- en muziekwinkel

Een enthousiast en luisterend team geeft je graag advies voor een geslaagde aankoop.

Brugge : Moerkerksesteenweg 56
8310 Sint-Kruis (Luc en Anke Hoedt)
050 37 54 57
brugge@hetgoedeboek.be
Di. tot zat.: 10-12u. en 14-18u.
Ma. gesloten.

Genk : Vennestraat 345
3600 Genk (Bouke en Karin Middelbos)
089 30 58 86
genk@hetgoedeboek.be
Di. tot vrij.: 10-13 en 14-18u.
Zat.: 10-17u.

Gent : Grotesteenweg-Noord 15
9052 Zwijnaarde (Dirk De Baere en team)
09 220 17 02
gent@hetgoedeboek.be
Di. tot vrij.: 10-12 en 13.30-17.30u.
Zat.: 13.30-17u.

Leuven : Tervuursesteenweg 192
3001 Heverlee (Ger en Linda Smit)
016 25 93 83
leuven@hetgoedeboek.be
Di. tot vrij.: 10-12 en 13.30-17.30u.
Zat.: 10-17u.

Kortrijk : Overleiestraat 16
8500 Kortrijk (Annie Thermote)
056 35 78 99
kortrijk@hetgoedeboek.be
Ma. tot vrij.: 9.30-12 en 14-18u.
Zat. 9.30-12 en 14-17u. Di. gesloten.



Verzending door heel Vlaanderen

Hét adres voor alles wat met de Bijbel te maken heeft. Breng eens een bezoekje aan één van onze vijf winkels.

web: www.hetgoedeboek.be



De morele normen van een christen

Dany Dehandschutter

Mensen hebben er geen idee van dat het christendom iets te maken heeft met hoe je met mensen omgaat.

Een jong scepticus definieerde een christen als "Iemand die tegen vloeken, schuine moppen en wilde feestjes is". De persoon die hem de vraag had gesteld, zelf een christen, antwoordde dat er toch nog wel belangrijker zaken waren voor christenen. Zij zijn bijvoorbeeld ook tegen moord ...! De scepticus lachte en zei: "Ik kan mij niet voorstellen dat iemand daar niet tegen zou zijn, maar die kwestie komt niet vaak ter sprake." Waarop de ander antwoordde: "Weet je wat Jezus' definitie van 'moord' is? Hij zegt dat het moord is als we mensen kapotmaken met onze woorden. Het is moord als we

mensen naar beneden halen en hen als grof vuil behandelen." (Bijbel, boek Mattheüs 5 vers 21-22).

Mensen hebben er geen idee van dat het christendom iets te maken heeft met hoe je met mensen omgaat. Men denkt vaak dat het alleen maar gaat over 'niet mogen en moeten'. Ze denken vaak aan "Wee je gebeente als je ..." en zien God als iemand die van op een afstand toekijkt en achter het hoekje staat om je te bestraffen telkens je iets verkeerd hebt gedaan. Zijn dienaren helpen een handje om gelovigen of andere mensen in het gareel te houden. De bijbel gaat niet over oordeel en



De bijbel gaat niet over oordeel en straf. Het gaat over de liefdevolle relatie tussen God en zijn volk. Het gaat over Jezus die die liefde bereikbaar heeft gemaakt voor de hele mensheid.

straf. Het gaat over de liefdevolle relatie tussen God en zijn volk. Het gaat over Jezus die die liefde bereikbaar heeft gemaakt voor de hele mensheid. Hoe hij dit heeft gedaan is al uitgebreid aan bod gekomen in deze editie van Wegwijzer, maar wanneer je de vier evangeliën leest, valt op hoe Jezus in zijn dagelijkse omgang met mensen een heel ander voorbeeld stelt dan we gewoon zijn van welke leider dan ook. Jezus nam uitgebreid de tijd voor de mensen om zich heen. Hij wist zich met hen te vereenzelvigen, en hen aan te spreken op wat hen het meest dierbaar was. Opvallend is ook

hoe Jezus tegelijk hele menigten mensen aantrok én een doorn in het oog was voor mensen die zichzelf enigszins belangrijk vonden.

Op een dag kwam Jezus een blinde bedelaar tegen die Bartimeüs heette. Voor iedereen, behalve voor Jezus, was Bartimeüs een verachtelijke loser die het programma van het evenement in de war wilde sturen. Maar Jezus liet alles stilleggen en droeg de mensen die de bedelaar wilden weggagen op, dat ze de man echter niet bij hem moesten brengen. Het was niet alleen zo dat Jezus deze bedelaar diende, maar hij vroeg ook van degenen die hem geminacht hadden, dat ze hem zouden dienen. Wat moeten ze zich toen vernederd gevoeld hebben!

Iets eerder in hetzelfde hoofdstuk vertelt Marcus dat Jezus ook de tijd nam om met kinderen te praten en hen te omarmen. Het leek alsof kinderen er een gewoonte van maakten zijn conversaties met volwassenen te verstoren. Jezus' leerlingen ergerden zich hieraan en zeiden dat ze weg moesten gaan. Dit was tenslotte Jezus, een uiterst drukbezet en belangrijk man! Maar Jezus vertelde aan zijn leerlingen dat hun prioriteiten verkeerd lagen. De discipelen dachten dat alleen 'belangrijke' mensen Jezus mochten zien. Het duurde een hele tijd voor ze begrepen dat voor Jezus iedereen van het allergrootste belang was.

Op die manier trachten christenen vandaag met mensen om zich heen om te gaan. De Jezus-norm staat haaks tegenover de natuurlijke, egoïstische drijfveren van elk mens. Wanneer je het belang van anderen boven je eigen belang stelt, dan krijg je een wereld van verschil in je omgang met mensen. Stel je eens voor wat een impact deze 'Jezus'-norm zou hebben in de wereld om ons heen op het vlak van armoede, rampspoed, menselijke relaties, politiek...

De heuvel

Heuvel, hel en hemel
De heuvel wordt met drie gedeeld
Kruis, doornen en een duif
Goed en kwaad zijn streng verdeeld

Wat is hier goed? Wat kwaad?
Vraagtekens van vlees
Anker, oordeel en hoop
Armen gespreid vol vrees

Dodelijke smart is harten troef
Rechterheer deelt in 't geluk
Linkerboer heeft slechte kaarten
Middelmaan is bijna stuk

Zal Hij nog slagen halen?
Schoppen belanden in zijn handen
Hij scheurde hier zijn kleed aan
Zwarte dames beten op hun tanden

't Spel was voorgoed voorbij
Hij droop af met gebogen hoofd
Al zweette Hij water en bloed
Van heel zijn eer werd Hij beroofd

Zijn moeder huilde van verdriet
't Heeft drie dagen geduurd
Voor Hij met opgeheven hoofd
Een nieuwe pijl heeft afgevuurd

Zijn kansen waren toen gekeerd
Dood en begraven was 't verleden
Zwevend en veelbelovend
Pratend over Hem in alle steden

Maria Segers



www.erts.org

ERTS (Evangelische Radio en Televisie Stichting) verzorgt tv- en radiouitzendingen op de nationale zender.

De radio-uitzendingen kunt u beluisteren elke 1^{ste} en 3^{de} woensdagavond van de maand, om 19 uur, en in de voormiddag op christelijke feestdagen, op Radio 1.

De tv-uitzendingen kunt u bekijken op Canvas.

Wegwijzer...

is een uitgave van evangelische christenen. Er zijn wereldwijd honderdduizenden evangelische kerken. In België zijn er zo'n driehonderd door de overheid erkende evangelische kerken. (Je leest er meer over op www.alliantie.org).

We geloven wat de Bijbel zegt over God en de mens. God heeft de mens lief en wil ons nieuw leven geven.

Coördinatie: Dieter Schleppe, p/a Moerkerksesteenweg 56, 8310 Brugge.

Tel.: 050 37 54 57
Mail: wegwijzer@hetgoedeboek.be

Redactie: Johan Leroy, Marieke Rommel, Dieter Schleppe, Yvan Thomas.

Eindcorrectie: Ines Roels
Vormgeving: Jehtron Wervik

© Overname van artikelen is mogelijk, mits voorafgaande toestemming van de uitgever.

Ontdek de Bijbel per post

Wil je zélf eens de Bijbel lezen, en weet je niet goed hoe te beginnen?

Wegwijzer helpt je graag. We bieden je de unieke kans om een schriftelijke bijbelstudie te volgen, die je inleidt in de rijke wereld van Gods Woord.

Vul de bon in en je ontvangt van ons alle informatie.

Ja, ik wil de Bijbel ontdekken per post!

Naam: _____

Adres: _____

Ik heb nog geen Bijbel (eventueel aankruisen)

Stuur deze bon naar Wegwijzer, Lambermontlaan 158, 1030 Brussel.

Abonnement

Wil je een abonnement nemen op Wegwijzer?
Of wens je iemand een abonnement te schenken?

Vul de bon in, stuur 'm op, en jij of je kennis ontvangt per post voortaan viermaal per jaar Wegwijzer.

Je betaalt slechts € 7,5 voor een heel jaar.

Ik neem een abonnement op Wegwijzer

Naam: _____

Adres: _____

Ik schenk een abonnement

Naam en adres van de persoon die het geschenkabonnement ontvangt:

Stuur deze bon naar Wegwijzer, Lambermontlaan 158, 1030 Brussel.



**“RELIGIE
IS HET
MENSELIJK ZOEKEN
NAAR GOD;
HET EVANGELIE
IS HET
ZOEKEN VAN GOD
NAAR DE MENS.”**

V.U. Wilfried Goosens, Lambermontlaan 158, 1030 Brussel

**“ER ZIJN
VEEL RELIGIES,
MAAR SLECHTS
ÉÉN EVANGELIE.”**

Vriendelijk aangeboden door:

STANLEY JONES