



***Minister van belangrijke zaken
Jezus Christus, de mens die de hand reikt
Er bestaat geen God, zegt men***



Minister van belangrijke zaken

Marieke Rommel



Als ik onrecht en armoede in de wereld zie via de media, dan kan ik bijna niets anders dan wensen dat gerechtigheid het ultieme antwoord zal zijn.



Ik volg de actualiteit sinds mijn tienerjaren op een kritische manier. Aan tafel thuis werden er vroeger soms echte debatten gevoerd, en mijn ouders hebben me met een zee van geduld geleerd om mijn mening te uiten, maar ook open te staan voor andere visies. Als ik nu zie hoe sterk

en welsprekend mijn oudste zoon (6 jaar) zijn standpunt al kan verdedigen, dan denk ik dat we op onze beurt voor dezelfde uitdagingen zullen komen te staan.

Sinds die leerschool thuis kan ik me nog steeds hevig betrokken voelen bij een nieuw wetsvoorstel of ont-daan reageren wanneer een politicus in een interview essentiële zaken van

de baan schuift. De flop van de top in Kopenhagen, bijvoorbeeld, of de beelden van toen vluchtelingen in Brussel nachten op straat moesten doorbrengen in de vrieskou, waren dingen waarover ik me recent nog kon opwinden.

Soms zeg ik voor de grap wel eens 'Als ik minister van belangrijke zaken was...', maar ik besef ook wel dat de omstandigheden van ministers van 'belangrijke zaken' vaak heel beperkend zijn. En trouwens, wat doe ik er zelf aan? Het milieu bijvoorbeeld. Ja ik recycleer en gebruik ecologisch waspoeder, maar het gemak haalt het soms ook van het idealisme. Wat als iemand mij ter verantwoording zou roepen? Ik ben immers ook zo kritisch tegenover mensen met macht.

Het idee van ter verantwoording te worden geroepen is helemaal niet populair, en in onze maatschappij zelfs verworpen. De meeste mensen gaan niet meer biechten, en geloven dat hun lot in eigen handen ligt. Bovendien moet je – indien je al iets tracht te betekenen voor de wereld of voor een ander – vooral niet vergeten te genieten van het leven, want we zijn er wel achter dat het heel snel 'gedaan' kan zijn.

Maar wat als? Als ik onrecht en armoede in de wereld zie via de media, dan kan ik bijna niets anders dan wensen dat gerechtigheid het ultieme antwoord zal zijn. Bij de zoveelste schietpartij of schandaal van kindermisbruik, hongersnood en berichten over uitbuiting, schreeuwt mijn hart om gerechtigheid, soms tot tranen toe. Ik ben zelf nochtans nooit slachtoffer van onrecht geworden, en het gebeurt meestal ver van ons vandaan. De verontwaardiging zwakt na een poosje af.

Ons menselijk geweten zegt ons dat schuld straf eist, al zijn we heel bedreven in het sussen van die ingebouwde 'sensor' voor misstappen. We houden

onszelf voor de gek, maar diep vanbinnen weten we het wel, dat iedereen vroeg of laat ter verantwoording wordt geroepen. Ik denk niet aan het gerecht, dat misdrijven bestraft, maar aan schuld van het hart. Mensen die oog in oog staan met de dood lijken zich hier plots vaak van bewust. De realiteit is dat geen mens vrijuit kan gaan. Niemand is vrij van schuld. Gelukkig is er, zodra we die schuld onderkennen, een antwoord. Ja, het is zelfs mogelijk volledig vrij te worden gepleit. Op voorwaarde dat we onze schuld aan degenen die bereid is borg te staan voor ons. Het gaat over Jezus Christus. Hij heeft de doodstraf ondergaan in onze plaats, hoewel hij niks te maken had met menselijke schuld.

Mensen die dit geloven herdenken die gebeurtenis elk jaar met Pasen. Het is dan een feest van grote dankbaarheid en hoop, omdat er hierdoor gerechtigheid komt in plaats van onrecht. Pasen is het antwoord op de schreeuw van mijn hart. Wat betekent het voor jou?

Weet je trouwens wat het beste is? Jezus Christus is niet dood gebleven. Ik geloof zelfs dat hij leeft, en dat hij zijn hand naar jou uitstrekt.

Voor goedgelovige zielen

Kris Tavernier

Mensen die in God geloven worden door mensen die niet geloven vaak beschouwd als naïeve mensen. Ze ‘geloven’ immers zonder enig bewijs. Je kunt ze alles wijsmaken, het zijn de zwakken die zich laten vangen door het christelijk geloof. Hun grootste kenmerk is dat ze alles klakkeloos geloven en doen wat er hen gezegd wordt, omdat ze per definitie hun verstand uitschakelen. Wie zijn verstand gebruikt, kan toch niet geloven! Ze richten hun leven in naar één boek, de Bijbel, een boek waarvan de laatste letter bijna 2000 jaar geleden werd geschreven. Hoe verstandig is dat?

Goedgelovige zielen?

Het is dan toch verbazend dat er zoveel goedgelovig zielen zijn. In de laatste tweeduizend jaar zijn er ettelijke honderden miljoenen van die goedgelovige types geweest. En ook vandaag zijn er nog vele miljoenen van. Enige voorzichtigheid vraagt om al die

mensen niet bij voorbaat als onverstandig te bestempelen. Laat ik eens twee voorbeelden geven van gelovigen die algemeen als vrij verstandig beken d staan. Ik noem ook maar een paar van hun prestaties, anders kon ik meteen nog een biografie gaan schrijven, en er zijn er al zoveel over deze mensen. Ik hou het ook maar bij 2 wetenschappers, omdat we er bij hen tenminste wel mogen vanuit gaan dat ze hun verstand gebruikten.



De eerste is Blaise Pascal (1623-1662): een buitengewoon begaafd Franse wis- en natuurkundige, ook wel ‘het Franse genie’ genoemd. Op zijn naam staan de ‘Wet van Pascal’, de ‘Driehoek van Pascal’ en de ‘stelling van Pascal’ – die nog steeds gelden in de wiskunde. Hij bouwde een van de eerste mechanische rekenmachines (de pascaline) toen hij 19 jaar was. De programmeertaal ‘pascal’ is naar hem vernoemd. Hij ontpopte zich in zijn dagen tot toonaangevend apologete (verdediger van het christelijk geloof). Zijn ‘Pensées’ (Gedachten) zijn een onvoltooide apologie van de christelijke godsdienst.



De tweede is C.S. Lewis (1898-1963): één van de grootste denkers van de vorige eeuw. Hij studeerde in Oxford cum laude af in de klassieke talen, de klassieke filosofie en de Engelse taal- en letterkunde. Hij doceerde aan dezelfde universiteit tot 1954. Daarna werd hij aan de universiteit van Cambridge benoemd op een speciaal voor hem ingestelde leerstoel voor de Engelse letterkunde van de Middeleeuwen tot de Renaissance. Hij is bekend bij het grote publiek dankzij het legendarische ‘Alice in Wonderland’ en het recent opnieuw verfilmde ‘The Chronicles of Narnia’. Daarnaast schreef hij ook heel wat non-fictie over het christelijk geloof en ook hij werd in zijn tijd de voornaamste verdediger van zijn geloof. Tijdens de tweede wereldoorlog gaf hij filosofische en religieuze lezingen bij de BBC (gebundeld in het boek ‘Onversneden christendom’). Een goede vriend van hem én ook een christen was schrijver J.R.R. Tolkien, bekend van ‘The Lord of the Rings’.

Deze twee geef ik bij wijze van illustratie om aan te tonen dat zelfs heel verstandige mensen christen kunnen zijn. Ik zou er nog een hele lijst kunnen aan toevoegen met namen als Abraham Lincoln (16e

"De mensen vinden het moeilijk om te geloven omdat zij het moeilijk vinden om te gehoorzamen."

Blaise Pascal

president van Amerika), Sir Isaac Newton (Engels natuurkundige, wiskundige en fysicus en één van de grootste wetenschappers ooit) en Sir William Herschel (componist en astronoom en ontdekker van talloze wetten aangaande het heelal, de planeet Uranus en van het infrarood).

Ook vandaag zijn er heel wat wetenschappers, op allerlei terreinen, die christen zijn en het Bijbels geloof verdedigen.

Is er enig bewijs?

Desondanks, want we willen ook zelf ons verstand gebruiken, blijven we met de vraag zitten of er enig bewijs is voor het christelijke geloof. Mocht ik hier een volledige

Ook vandaag zijn er heel wat wetenschappers, op allerlei terreinen, die christen zijn en het Bijbels geloof verdedigen.

5 waarheden

die je moet weten over God



bewijsvoering willen geven, dan kon ik makkelijk 100 Wegwijzers vullen. Anderen hebben dit voor mij gedaan in talrijke, vaak uitvoerige boeken. Je moet dus natuurlijk wel enige moeite nemen om ze op te zoeken en te lezen, en het uit te zoeken voor jezelf. Wat vreemd dat zoveel mensen hun mening hebben over God en over de Bijbel, terwijl ze nog nooit de moeite genomen hebben om er eens ernstig over na te denken! Dat is hetzelfde als een mening hebben over kwantumfysica terwijl je er geen bal van af weet. Hoe verstandig is dat? Pascal en Lewis hebben het wel onderzocht. Ze gebruikten hun verstand en gingen elk op hun manier de bewijsvoering eerlijk na. Is er bewijs voor het bestaan van God? Ja! Is er bewijs voor de betrouwbaarheid van de Bijbel? Ja! Is er bewijsvoering voor de opstanding van Jezus? Ja!

Alleen is dat bewijs niet steeds zoals we het wel zelf zouden willen. Heeft u al ooit de liefde van uw vader of moeder, uw man of vrouw, uw kind 'gezien' of 'waar-

genomen'? Het bewijs, ook verstandelijk, van de liefde van iemand anders, zijn de uitingen van die liefde! De uiting van God gebeurt ondermeer door zijn schepping, door Jezus en door de Bijbel.

Veel van die 'beroemde' christenen waren aanvankelijk atheïsten. Alleen waren ze zo eerlijk om te stellen dat ze ook bewijs moesten hebben voor hun atheïstische overtuiging. Anders was hun geloof in het niet bestaan van God een blind geloof. Als u niet gelooft in God, welk bewijs heeft u daar dan voor? Wie is er dan eigenlijk de goedgelovige ziel?

Een uitdaging?

De Bijbel zegt dat jij jouw verstand best mag gebruiken, dat je het zelfs beter doet. In Romeinen 1:20 staat:

"God is wel onzichtbaar, maar Zijn werk – alles wat Hij heeft geschapen – bewijst Zijn eeuwige kracht. Want sinds het ontstaan van de wereld is Zijn bestaan duidelijk te herkennen uit wat Hij gemaakt heeft"

De Bijbel en het christelijk geloof hebben niet als doel je verstand uit te schakelen. Wel integendeel. Alleen – en u onderzoekt het maar even voor uzelf – willen veel mensen niet geloven, al zijn er bewijzen te over.



De aangehaalde boeken zijn verkrijgbaar bij Het Goede Boek, zie adv. p. 27

1. De mens heeft geen persoonlijke relatie met God.

Nochtans verlangt God naar een intieme en vertrouwelijke band met jou, want je bent geschapen om te leven in relatie met je liefhebbende Schepper. Hij wil je leven zinvol maken en het vullen met Zijn liefde.

2. De afstand tussen de mens en zijn Maker is er doordat de mens Hem de rug heeft toegekeerd.

God schiep je met een vrije wil. Daarbij kreeg de mens de keuze te leven in gehoorzaamheid aan zijn Schepper, met alle positieve gevolgen vandien, ofwel toe te geven aan het kwaad, met alle negatieve gevolgen vandien. De meeste mensen kiezen voor het tweede, omdat die schijnbaar de meeste vrijheid biedt.

3. We kunnen niet uit eigen kracht bij God komen.

De scheiding tussen jou en God is onoverkomelijk. De vele pogingen om de relatie met God te herstellen, lopen telkens op niets uit. Welke inspanningen je ook levert, je slaagt er niet in om zelf terug contact te maken met God.

4. Jezus Christus is de brug tussen de mens en God.

Doordat je zijn geboden niet kunt houden, verdien je straf. Jezus heeft de straf voor je misstappen op zich genomen, toen Hij stierf aan het kruis. Als gevolg daarvan, kan Hij iedereen die dit erkent, vergeven. Op die manier staat er niets meer tussen jou en God in.

5. Geef je leven over aan Jezus Christus.

Als je beseft dat er een barrière is tussen God en jou, die je niet op eigen houtje kan overbruggen, geef dan toe dat Jezus Christus de brug is naar God. Hij heeft de weg vrijgemaakt en je moet dit enkel in geloof beamen. Als je dat doet, schenkt Hij je een volledig nieuw en eeuwig leven, komt Hij in je wonen en krijg je contact met Hem. Je kunt Hem iedere dag beter leren kennen, onder andere door het lezen van de Bijbel.

Geef in gebed jezelf aan Jezus. Dan ontvang je het echte leven en word je een geliefd kind van God. Voor eeuwig ...



Er is geen God

Kristin Leroy vertelt



Ik gooide alle remmen los toen ik me in het Gentse studentenleven stortte.

Ik ben geboren in een katholiek gezin. In mijn kinderjaren stond ik erg open voor godsdienst. Ik las voor in de kerk, zong in het kerkkoor, wilde zelfs graag non worden, maar er was niet echt sprake van een persoonlijk geloof in God. Mijn vader leerde me het Weesgegroot in het Frans, maar ik herinner me geen gesprekken over God als persoon.

Hij stierf toen ik 12 jaar was. Ik had hier veel verdriet over, maar we hadden thuis niet de gewoonte om over gevoelens te praten. Op achttienjarige leeftijd ging ik verder studeren. Ik leerde over allerlei filosofieën, godsdiensten, politiek, ... kortom, een andere wereld ging voor mij open en ik dacht bij mezelf: 'Waar heb ik toch al die jaren zo naïef in geloofd?'. Van toen af zei ik: 'Er is geen God.' Maar ik wist toen niet dat deze zin ook in de Bijbel staat: 'De dwaas zegt in zijn hart: er is geen God'.

En dwaas was ik zeker in die tijd. Ik bezorgde mijn niet-begrijpende moeder veel verdriet. Toch was er in mijn hart, en ik geloof dat ieder mens dat in zijn



"Ik werd een fervente macrobiotiker, een leer gebaseerd op een oosterse denkwijze dat je moet streven naar innerlijke harmonie, een evenwicht tussen yin en yang, waaruit alle voeding, de omgeving en het denken bestaat."

hart heeft, een honger, een niet te vullen leegte.

Omdat ik reuma had, kwam ik in contact met een iriscopist. Deze man had bovennatuurlijke gaven en gaf mij kruidenpreparaten waardoor ik genas. Dit opende voor mij een deur naar een nieuwe geestelijke wereld. Mijn belangstelling voor spirituele zaken (zoals het 'ouijabord') was weer gewekt, maar ik besepte niet dat deze geestelijke wereld veel gevaren inhiel.

Ik gooide alle remmen los toen

ik me in het Gentse studentenleven stortte. Klasgenoten namen drugs en ik vond het leuk om erbij te horen. Ik kwam in dit wereldje van druggebruikers terecht en twee jaar lang experimenteerde ik met drugs om iets van het bovennatuurlijke te kunnen ervaren. Toch bleef ik erin geloven dat ik dit ook kon bereiken zonder chemische middelen.

Ik onderzocht oosterse filosofieën, en ik ging na mijn studie als psychiatrisch verpleegkundige samenwonen met een fervent aanhanger van de macrobiotiek. Die levensstijl is gebaseerd op een oosterse denkwijze dat je moet streven naar innerlijke harmonie, een evenwicht tussen yin en yang. Dit evenwicht was het hoogst na te streven doel in je voeding, in je omgeving en je denken. In die periode werden mijn broer en schoonzus christen.

Ik liet me graag neerbuigend uit over hun ouderwets geloof.

In werkelijkheid voelde ik diep in mijn hart een kilheid die me maar bleef verontrusten. Ik had veel gesprekken en discussies met mensen die allerlei alternatieve levenswijzen volgden. Ik heb echt van alles geprobeerd om van dat gevoel af te geraken: yoga, meditatie, waarzeggerij, het leven in een commune... maar het bleef knagen. Ik kwam niet tot rust.

Toen had ik een gesprek met mijn schoonzus, waarin ik opperde dat



**Zoek en je zult vinden.
Daar wil ik jullie
op uitdagen.
Zoek de levende God.
En je zult Hem vinden.
Dat is mijn gebed
en verlangen voor jullie.**

ik er zo naar verlangde om me zuiver en rein te voelen. Ze antwoordde: 'Dat kun je zelf nooit bereiken.' Op dat moment kwam haar antwoord als een klap in mijn gezicht. Ik had zoveel geprobeerd en ik zag het nu duidelijk: ik stond met mijn rug tegen de muur, en kon geen kant meer op.

Maar toen zei ze: *'Alleen Jezus kan je rein maken.'*

Tot mijn ontzetting zag ik als een bliksemschicht bij heldere hemel het beeld van Jezus aan het kruis voor ogen, en ik besepte: Hij is hier werkelijk op aarde geweest, zijn kruisiging was echt, Hij stierf niet zinloos. Ik zag mijn hele leven als een film aan mij voorbijgaan. Wat schaamde ik me! Ik weende, ik bad en vroeg verge-

ving. De woorden die ik vroeger elke zondag opzei kwamen plotseling tot leven: 'het Lam dat de zonde van de wereld wegneemt...'. Hij nam ook mijn zonde weg. Vreugde, vrede en warmte overspoelden mijn hart. Ik kwam thuis! Eindelijk rust.

Ik kwam zowel letterlijk als figuurlijk 'thuis'. Ik ging weer bij mijn moeder wonen. Toen pas besepte ik dat ik haar veel verdriet had aangedaan en ik vroeg haar vergeving. Op haar beurt besepte mijn moeder op dat moment, dat je met God een persoonlijk contact kunt hebben door Jezus Christus. Niet lang daarna gaf ook zij zich volledig over aan Jezus.

In Gods woord, de Bijbel staat: *'Zoek en je zult vinden'*. Dat is mijn uitdaging en gebed voor jou. Zoek de levende God en je zult Hem vinden.

Het passie voor Christus se verlossende liefden

Mario Weyers

De laatste jaren werd er her en der een Vlaams dorp bezocht door een groep van Zuid-Afrikanen. Mensen die hun vakantie en hun spaarcenten met veel plezier willen opofferen om Vlamingen over het geloof te komen vertellen. Misschien denk je meteen dat ze wel knettergek moeten zijn. Daarom geven we hen hier de kans om uit

te leggen dat zij het niet zijn, en dat ze heel goede redenen hebben om op regelmatige basis naar 'arm Vlaanderen' te reizen. We hebben voor het leesgemak hier het Afrikaans in het Nederlands vertaald, maar we nodigen je alvast uit om dit sappige en grappige taaltje zelf te komen beluisteren wanneer Mario Weyers en zijn ploeg in onze streken zijn.



Mario en Mitsi Weyers



"We komen met blijdschap vertellen hoe belangrijk het geloof in Jezus Christus in ons leven is."



"Dat is tans mijn achste uitreik na Vlaandere en word ik over het paastijd in Belgie, vergesel na Maldegem deur mijn vrouw en vier andere koppeltjes vanuit onze geloofsgemeenschap in Zuid-Afrika."



Ik ben Mario Weyers uit Zuid-Afrika en ik ben al sinds 12 jaar één van de vertegenwoordigers van Actie België voor Christus in Zuid-Afrika. Mijn roeping bestaat erin dat ik gelovigen uit Zuid-Afrika tracht te motiveren voor het verspreiden van het goede nieuws over Jezus Christus in Vlaanderen. Dit jaar komen we naar Maldegem (Oost-Vlaanderen) rond Pasen. Het zal mijn achtste bezoek zijn. Mijn vrouw komt ook mee, samen met vier andere koppels. U zult zich vast afvragen waarom we precies naar Vlaanderen komen?

Ten eerste is er een sterke historische band tussen onze landen. Onze taal en ons christelijk geloof hebben we aan jullie contreien te danken.

Wij zijn wellicht de enige vreemdelingen die al bij ons eerste bezoek in jullie eigen taal kunnen communiceren met jullie. Er zijn natuurlijk wel verschillen, maar die maken het gesprek meestal kleurrijker en interessanter. Het stelt ons als Zuid-Afrikanen in staat om ook tijdens een bezoek van een week

mensen aan te spreken, het geloof te verkondigen en aangename contacten te leggen waar vaak vriendschappen uit voortvloeien.

Wat onze godsdienst betreft: die hebben we te danken aan de Nederlanders, die met hun Verenigde Oost-Indische Compagnie in 1652 meteen ook het evangelie naar Zuid-Afrika hebben gebracht. Het evangelische geloof kent heel veel ahang in Zuid-Afrika: zowat 80% van onze bevolking noemt zich evangelisch

christen. We vinden het een voorrecht om iets terug te doen voor degenen die ons in de eerste plaats het geloof hebben gebracht.

We werken samen met Vlaamse christenen om iets te komen vertellen over onze Zuid-Afrikaanse cultuur en ons land, allerlei acties en avonden te organiseren, en met blijdschap te vertellen hoe belangrijk het geloof in Jezus Christus in ons leven is. Pasen is een uitstekende gelegenheid om te komen spreken over het werk van Christus. Hij geeft aan elk mens de kans om vrij te zijn van de schuld van zonde en te leven in harmonie met God en zichzelf. Bovendien heeft Hij de dood overwonnen, hetgeen christenen over de hele wereld herdenken met Pasen. Kun je nog mooier nieuws komen brengen dan dat we van de dood niets te vrezen hebben?

Triomfmars

Noël Soetaert



"De weg naar het bruidsaltaar is hooguit twintig meter, maar het was bij mijn beide dochters de meest triomfvolle tocht die ik ooit heb mogen maken."

Niet te geloven... Daar ga je dan! Met jouw 'kleine meid' sta je klaar om door het gangpad van de kerk naar het altaar te wandelen om haar 'weg te geven' aan een 'jonge snuiter'. Iemand in wie je dochter de man van haar leven heeft herkend.

Haar hele leven was je als vader DE man van haar leven en sinds enige tijd ben je gedegradeerd tot hooguit de tweede man. Er is iemand anders in je plaats gekomen en die staat ver voorop als de belangrijkste man in haar leven.

En dan mag je op de tonen van romantische muziek - bij de ene dochter was het canon van Pachel Bell en bij de andere de bruidsmars van Wagner - door de kerk met die knappe en lieve dochter van je wandelen, omgeven door een groep familie en vrienden die in jouw vreugde delen. De weg naar het bruidsaltaar is hooguit twintig meter, maar het was bij mijn beide dochters de meest triomfvolle tocht die ik ooit heb mogen maken. Als ik de muziek had mogen kiezen (maar ik had niks te zeggen...) was het beslist de triomfmars uit Aida geweest! Een moment van blijdschap en triomf! Mijn kleine meisje is klaar om op haar beurt een gezin te stichten!

Mijn 'kleine dochtertjes' waren groot geworden, volwassen jonge vrouwen. We hebben hun geboorte

meegemaakt, hun eerste stapjes, eerste tandjes, eerste woordjes... We hebben zoveel samen meegemaakt, beleefd, zoveel mooie en kostbare herinneringen. We hebben hen begeleid in het ontdekken van God als Vader, Jezus als Redder.

Ik moet nu denken aan een andere mars. Toen Jezus naar Golgotha ging. Met het kruis op zijn rug. Naast het pad dat hij moest gaan, schreeuwende mensen die Hem haatten. Deze helse mars was veel langer dan twintig meter. Het was een dodenmars, een tocht van pijn en lijden, maar hij leidde naar de grootste triomf uit de geschiedenis. Daar werd de zonde veroordeeld en sindsdien kan iedereen die zijn geschenk aanvaardt, een vrijgeleide krijgen uit de dood.

Ieder die dit doet, mag God als Vader aanroepen, heeft vergeving voor alles wat hij in het voorbije leven heeft gedaan en start een nieuw leven. Een nieuw hoofdstuk, een nieuw leven. Heb jij al aan God vergeving gevraagd en jezelf aan Hem toevertrouwd?



Voor een goed huwelijk: de Huwelijksingenieur raadplegen

Martin Symons



Als je beiden beslist om het volgens Zijn principes aan te pakken, dan heb je absoluut de beste kans op een gelukkig huwelijk.

Ze belde rond een uur of vier. Terwijl ze aan het praten was, dacht ik onbewust: 'alweer één'. Ze vertelde me dat het niet zo goed ging in haar huwelijk. 'We groeien uit elkaar'.

Ik geef advies bij huwelijksproblemen. Ik heb veel werk: gemiddeld stranden 1 op 2 huwelijken in Vlaanderen. Een maatschappelijke tendens die inmiddels al zo gewoon is geworden dat rechtbanken allerlei hapklare regelingen voor partners en hun kinderen hebben bedacht, die het hen zo comfortabel mogelijk maken om van man of vrouw te veranderen wanneer ze dat wensen. Nu ja, comfortabel?

Als vertrouwenspersoon heb ik in de afgelopen jaren enkele redenen kunnen zien waarom veel huwelijken op de klippen lopen. Ik geef er hier een paar.

Een van de voornaamste redenen is dat men, om het zo te zeggen, trouwt met een onbekende. Alles – relaties ook – moet snel gaan tegenwoordig. Eerst snel carrière maken.

Vervolgens op niet té late leeftijd een vaste partner kiezen om snel nog kinderen te hebben en een vaste stek. Voordat ze elkaars karakter kennen, hebben ze al uitgebreid kennis gemaakt met iemands troeven in bed. 'Het moet toch klikken, hé.' Alsof seks tegenwoordig het ultieme bewijs van 'houden van' is. Wie trapt daar nu nog in?

Eenmaal getrouwd is er nog niet veel tijd om elkaar echt te leren kennen. Allebei een fulltime job, het huishouden er nog eens



bij... kortom: druk, druk, druk. En dat tekort aan tijd om elkaar nu eens echt beter te leren kennen, zorgt ervoor dat man en vrouw langzaam vervreemden van elkaar.

Een tweede reden die ik zie, is eigenlijk aan de vorige verwant. Er wordt te weinig met elkaar gepraat. Oh ze praten wel tegen elkaar, maar niet met elkaar. Dat is een groot verschil. Ze hebben het ook zo druk op het werk, en als ze thuis komen, zijn ze moe en ploffen ze na het huishoudelijke werk neer in de zetel voor de televisie. En als ze niet oppassen, vallen ze nog in slaap ook. Een diepgaand gesprek voeren is vaak erg moeilijk. Als je niet vaak oefent in communiceren, dan vergeet je eenvoudigweg hoe het moet.

En dan plots, zomaar, kom je iemand tegen met wie

We hebben tegenwoordig te maken met het triestige feit dat meer dan de helft van de huwelijken stranden.

je eens over iets anders kunt praten dan over de dagelijkse sleur. Iemand die je wel begrijpt, en die eens over iets anders kan meepraten, en bovendien goed naar je frustraties kan luisteren. En voor je het weet, gebeurt er iets dat ik lang geleden eens in een boek heb gelezen: 'Pas op als je je hart aan elkaar bloot geeft, want dan komt meestal de rest ook bloot!'

Durven we tegenwoordig nog vechten voor ons huwelijk? Waar staat geschreven, of wie

heeft ooit gezegd dat het allemaal gemakkelijk zou zijn? Rozengeur en maneschijn? Integendeel, je moet elke dag weer aan je huwelijk werken. Welk voorbeeld geef je aan je kinderen als jullie gaan scheiden? Dat het huwelijk het niet waard is om voor te vechten. 'Als het niet meer gaat, hoef je er niet voor te vechten. Ga maar uit elkaar.' Dat is de boodschap die een kind zal onthouden.

Persoonlijk geloof ik dat de meeste huwelijken met problemen te redden zijn als beide partners bereid zijn er aan te werken. Mag ik hierbij een paar tips geven?

1. **Neem tijd voor elkaar, luister naar elkaar en praat met elkaar.** Niet alleen maar over koetjes en kalfjes, maar ook over jezelf, je emoties, hoe je je voelt als er wat gebeurt; over dingen die jij belangrijk vindt. En met luisteren, bedoel ik écht luisteren. Zorg ervoor dat niets jullie aandacht voor elkaar op dat moment kan verstoren. Maak hiervoor tijd vrij, reserveer een plek waar je niet gestoord wordt, zorg voor een babysit en schakel je GSM, computer en televisie uit.
2. **Werk aan je huwelijk en geef niet te snel op.** Wat al een hele tijd misloopt, is niet in één, twee, drie weer hersteld. Het kost veel moeite, maar is het al die moeite niet waard misschien?



3. **Durf ook op tijd hulp te vragen.** Mijn ervaring is dat mensen meestal op het laatste nippertje om hulp vragen. Wees niet bang om er eens met een goede vriend of vriendin over te praten.
4. Ten slotte: mensen die geloven dat het huwelijk een uitvinding van God zelf is, gaan ervan uit dat ze ten eerste dankbaar kunnen zijn dat God een partner heeft gegeven die het beste bij hen past, en dat God zelf weet hoe ze gelukkig kunnen zijn met die partner. Je zou kunnen zeggen dat God, als bedenker ook de beste ingenieur is voor je huwelijk. **Hij geeft voor vele aspecten van een huwelijk een handleiding in de Bijbel**, maar ook inspiratie om tot een oplossing te komen, indien je je tot Hem wendt als je het zelf niet meer weet. Als je beiden beslist om het volgens zijn principes aan te pakken, dan heb je absoluut de beste kans op een gelukkig huwelijk.



www.erts.org

ERTS (Evangelische Radio en Televisie Stichting) verzorgt tv- en radiouitzendingen op de nationale zender.

De radio-uitzendingen kunt u beluisteren elke 1^{ste} en 3^{de} woensdagavond van de maand, om 19 uur, en in de voormiddag op christelijke feestdagen, op Radio 1.

De tv-uitzendingen kunt u bekijken op Canvas.

Wegwijzer...

is een uitgave van evangelische christenen. Er zijn wereldwijd honderdduizenden evangelische kerken. In België zijn er zo'n driehonderd door de overheid erkende evangelische kerken. (Je leest er meer over op www.alliantie.org). We geloven wat de Bijbel zegt over God en de mens. God heeft de mens lief en wil ons nieuw leven geven.

Coördinatie: Dieter Schleppe,
p/a Moerkerksesteenweg 56,
8310 Brugge.

Tel.: 050 37 54 57
Mail: wegwijzer@hetgoedeboek.be

Redactie: Johan Leroy, Marieke Rommel, Dieter Schleppe, Yvan Thomas.

Vormgeving: Jehtron Wervik

© Overname van artikelen is mogelijk, mits voorafgaande toestemming van de uitgever.

Ontdek de Bijbel per post

Wil je zélf eens de Bijbel lezen, en weet je niet goed hoe te beginnen?

Wegwijzer helpt je graag. We bieden je de unieke kans om een schriftelijke bijbelstudie te volgen, die je inleidt in de rijke wereld van Gods Woord.



Ja, ik wil de Bijbel ontdekken per post!

Naam: _____

Adres: _____

Ik heb nog geen Bijbel (eventueel aankruisen)

Stuur deze bon naar Wegwijzer, Lambermontlaan 158, 1030

Abonnement

Wil je een abonnement nemen op Wegwijzer?
Of wens je iemand een abonnement te schenken?

Vul de bon in, stuur 'm op, en jij of je kennis ontvangt per post voortaan viermaal per jaar Wegwijzer.

Je betaalt slechts € 7,5 voor een heel jaar.



Ik neem een abonnement op Wegwijzer

Naam: _____

Adres: _____

Ik schenk een abonnement

Naam en adres van de persoon die het geschenkabonnement ontvangt:

Stuur deze bon naar Wegwijzer, Lambermontlaan 158, 1030

De bruggenbouwer

Yvan Thomas



Er waren eens twee boeren, broers, die naast elkaar woonden. Dit was al 40 jaar zo toen ze voor het eerst een serieus conflict met elkaar kregen. Al die jaren hadden ze elkaar geholpen, elkaars machines gebruikt, bijgesprongen bij elkaar waar nodig, ... Maar nu kwam er een einde aan die jarenlange samenwerking.

Zoals de meeste ruzies, begon het met een klein misverstand, maar dit groeide uit tot een ware oorlog. Jarenlang spraken ze niet meer met elkaar en maakten elkaar, waar mogelijk, het leven zuur.

Op een dag werd er bij Karel, want zo heette die ene boer, aangeklopt. Een man in werkkleren met een gereedschapskist vertelde dat hij werk zocht voor een paar dagen. Karel kreeg een schitterend idee. Vorige week had zijn broer met een kraanbagger een beek gedolven tussen

hun weilanden, zodat hun eigendommen nu definitief gescheiden waren. Van verzoening zou dus allesbehalve sprake zijn.

Voor Karel was dit de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen. Hij zou zijn broer van het-



zelfde laken een broek geven: de klusjesman kreeg de opdracht om een houten omheining van 2 meter hoogte te timmeren tussen zijn weiland en dat van zijn broer. Op die manier zou hij zijn broer zelfs niet meer hoeven te zien.

De klusjesman gaf te kennen dat hij het probleem begreep en dat hij de klus zou klaren. Het volstond om hout op te halen en aan de slag te gaan. Karel had er het volste vertrouwen in en was van plan om die dag zijn vrouw eens mee te nemen naar de stad en 's avonds uit eten te gaan om het een beetje te vieren. Hij zou de volgende morgen het werk van de klusjesman inspecteren.

Wat was zijn verbazing groot toen hij 's morgens geen hek in zijn weiland zag, maar een stevige brug over de beek. Het was een knap stuk vakwerk. Nog groter was zijn verbazing toen hij zijn zo gehate broer met uitgestoken hand de brug over zag komen. 'Beste broer, ik had het kunnen denken. Ondanks al wat ik gezegd of gedaan heb, wil je me toch de hand reiken,' zei de broer met een krop in de keel.

Ze vielen elkaar in de armen en maakten het weer goed. De brug had een einde gemaakt aan een jarenlange ruzie tussen twee hardvochtige boeren. Ze zagen de timmerman nog net weggrijden. Hij was graag nog enkele dagen gebleven, maar had elders

nog wat bruggen te bouwen.

Dit verhaal deed me denken aan een tekst uit de Bijbel: eerste brief van Timoteüs, hoofdstuk 2, vers 5: 'Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, ...' Jezus Christus is in de eerste plaats gekomen om een brug te slaan tussen jou en God, zodat je Hem persoonlijk leert kennen. Je moet alleen maar oversteken. Of is dit misschien te eenvoudig?



**Jezus Christus
is in de eerste plaats gekomen om
een brug te slaan
tussen jou en God,
zodat je Hem
persoonlijk leert kennen.**

Jezus Christus

Zoals de meeste ruzies, begon het met een klein misverstand, maar dit groeide uit tot een ware oorlog.

Je dagen zijn geteld

Jan Leplae

naar Betsy Childs



Als God de oneindigheid kan vatten, dan wil het feit dat Hij het getal van onze dagen kent, niet automatisch zeggen dat die dagen maar beperkt in getal zullen zijn.

Er zijn maar weinig lijnen in de literatuur, in de films of in nieuwsbulletins die een even slecht voorgevoel oproepen als de waarschuwing: “Je dagen zijn geteld”. Als iemands dagen geteld zijn in thrillers, dan is er hoogstwaarschijnlijk sprake van een complot om die persoon kwaad te doen.

Als iemand je vandaag zou zeggen dat je dagen geteld zijn, dan is de kans groot dat je dit als een dreigement zult ervaren. Maar moet de gedachte dat onze dagen geteld zijn, eigenlijk wel automatisch gepaard gaan met een gevoel van onheil?

De gedachte dat God het getal van onze dagen kent, komt ook in de Bijbel heel regelmatig naar voor. Terwijl wij met de uitdrukking dat onze dagen geteld zijn bedoelen dat ze maar weinig talrijk zullen zijn, bedoelt God met die woorden dat niets Zijn plannen met ons leven kan verhinderen. Als God de oneindigheid kan vatten, dan wil het feit dat Hij het getal van onze dagen kent, niet automatisch zeggen dat die dagen maar beperkt in getal zullen zijn.

We leven in een onzekere tijd. Weinigen van ons hebben persoonlijke vijanden die ons willen kwaaddoen, maar de dreiging dat we op de verkeerde plaats kunnen zijn op het verkeerde moment is wel reëel: financiële onzekerheid, vreemde griepvirussen en een toenemend aantal kankers, rampspoed in de natuur – al of niet een gevolg van de vervuiling –, terreuraanslagen... je zou je van minder vragen gaan stellen over de toekomst. Nochtans staat er in het boek Psalmen in de Bijbel: “In Uw boek waren zij alle opgeschreven, de dagen, die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond” (Bijbel, Psalm 139, vers 16). We hoeven geen aanslagen of treincatastrofes of natuurrampen te vrezen omdat onze dagen geteld zijn. God laat ons niet eens één dag eerder sterven dan de dag die Hij daarvoor bepaald heeft. Dit is al even waar voor een politieman die een vuurgevecht induikt als voor een kind dat netjes ingedekt wordt voor het slapengaan.

De vele mogelijke medische behandelingen hebben ons een verbazende macht bezorgd om ons leven boven verwachting te verlengen. De beschik-



De vele mogelijke medische behandelingen hebben ons een verbazende macht bezorgd om ons leven boven verwachting te verlengen.

bare behandelwijzen geven ons misschien wel een gevoel van controle. Of misschien ervaren we het wel als een nieuwe last die op onze schouders ligt: de last om onszelf in leven te houden. Maar de woorden die de Bijbelse figuur Job ons in zijn ziekte doorgeeft zijn waar: “U hebt (de mens) zijn dagen vastgesteld, het getal van zijn maanden bij U bepaald, Gij hebt zijn grenzen gesteld, die hij niet zal overschrijden” (Bijbel, Job 14, vers 5). De keerzijde van deze waarheid is de hoopvolle realiteit dat ons leven niet één dag korter zal zijn dan de duur die God bepaald heeft.

In het licht van het bovenstaande kunnen we ons verheugen over de middelen die God ons gegeven heeft om ons leven de volledig toebedeelde lengte te geven. De psalmist bad: “Leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen” (Bijbel, Psalm 90, vers 12). Wij kennen het getal van onze dagen niet. Onze dagen op een goede manier tellen, betekent dat we elke dag erkennen als een geschenk van God. Alleen Hij houdt soeverein de macht over leven en dood. Dit is kennis die ons hart mag tot rust brengen.

Wat zou God moeten doen volgens jou?

Uit
Zoektocht naar God
Sander Noorman

**Heb jij dat ook?
Elke keer als je naar
het journaal kijkt of
in de krant leest,
komt de vraag weer boven:
Als er een God is,
waarom doet Hij dan niks
aan al die ellende?**

Het is waar: God houdt de mensen die ellende veroorzaken blijkbaar niet tegen. Ook jou en mij niet. Als je iemand zou willen vermoorden, dan zou God je echt niet tegenhouden. Vind je dat niet raar? Als er een God zou zijn, dan zou Hij je toch tegen moeten houden? Of niet?



**Als je
iemand zou
willen vermoorden,
dan zou God je echt
niet tegenhouden.
Vind je dat niet raar?**

Stel je eens voor dat je God een advies zou mogen geven. Dat je Hem zou mogen zeggen wat Hij zou moeten doen met iemand die op het punt staat om iemand anders te vermoorden. Wat zou je dan zeggen?

Je zou Hem kunnen aanraden om die persoon dan maar ter plekke dood neer te laten vallen. Erg effectief, maar is het wel eerlijk? Want je wordt op die manier gestraft voor een moord die je nog niet gepleegd hebt! En straffen vooraf is nu niet direct het toppunt van rechtvaardigheid.

Nee, er moet een betere strategie zijn. Tijdelijke verlamming misschien? Tot die persoon tot bezinning is gekomen. Maar de kans bestaat dat precies het tegenovergestelde gebeurt. Dat hij nog doller wordt omdat hij wordt tegengehouden.

Nog een ander advies? Je zou God kunnen voorstellen om eens te luisteren naar het verhaal van de persoon in kwestie. Want als je iemand wilt vermoorden, dan is dat niet zomaar. Daar is natuurlijk een heel verhaal aan vooraf gegaan. Vreselijk onrecht misschien dat iemand hem heeft aangedaan. Kijk, als God dat nou eens had tegengehouden.

Maar hoe had God die ander dan moeten tegenhouden? Want dat is nu net het probleem: hoe zou God iemand moeten tegenhouden om een ander het leven zuur te maken? Want als Hij dat op een aanvaardbare manier zou kunnen doen bij iedereen, dan zou het probleem opgelost zijn. Als niemand meer iets zou kunnen doen waar een ander zich aan zou kunnen ergeren, dan zou de wereld een paradijs zijn!

Zou dat mogelijk zijn? Zou God iedereen op de één of andere sympathieke en aanvaardbare manier kunnen tegenhouden om iets te doen waar een ander last van heeft?

Ik dacht van niet. Want wanneer je van buitenaf elke keer in je vrijheid wordt belemmerd, dan ga je je daar toch aan ergeren, ook al gebeurt dat nog zo sympathiek. Dan heb je constant het gevoel dat je in de gaten gehouden wordt. En als ik God was, dan zou dat dan ook het laatste zijn wat ik zou willen: iedereen alsmaar in de gaten houden en terugfluiten.

Nee, eigenlijk is er maar één echte goede oplossing. Niet van buiten-



De wetenschap kan ons vertellen wat er is, maar niet wat er zou moeten zijn. Daarvoor is geloof nodig.

Albert Einstein





*En als ik God was,
dan zou dat dan ook het laatste
zijn wat ik zou willen:
iedereen alsmaar in de gaten
houden en terugfluiten.*

dat helemaal open staat voor de invloed van God. En weet je, dat ligt helemaal binnen ons bereik. Daar kunnen we voor kiezen. Het maakt niet uit hoe slecht het er vanbinnen bij je uitziet en wat voor puinhoop het er is. God heeft Jezus Christus gegeven om alles tussen ons en Hem in orde te maken zodat het ook kan. In de loop der eeuwen hebben miljoenen mensen dat beleefd. En dat dat ook nu nog kan, kun je zelf ervaren.

Wanneer komt er nu eens een eind aan alle ellende? Hoelang heeft God nog geduld met de wereld? Wanneer zal Hij ingrijpen? Zolang er nog steeds mensen zijn die tot bezinning komen en voor een nieuw leven willen kiezen, heeft Hij nog geduld met de wereld.

af, maar van binnenuit: dat we van binnen zo veranderen, dat we zin krijgen om alleen maar het goede te doen voor elkaar. Dan gaat het ook niet meer ten koste van je vrijheid. Want dan kun je doen waar je zin in hebt. Gewoon omdat je dan alleen nog maar zin hebt om het goede te doen, ook voor de ander.

Dat is nu de enige manier waarop God wil werken. Dat we van binnen zo veranderen, dat we een hekel krijgen aan alles wat verkeerd is. En dat we een groot verlangen krijgen om alleen maar het goede te doen. Hoe krijgt God ons ooit zover? Ik denk dat Hij wil dat we door scha en schande wijs worden. Dat we een verlangen krijgen naar een veel beter leven dan wat we hebben. Jezus Christus heeft ons laten zien hoe zo'n leven eruit ziet. Het is een leven



Niet alleen kun je de Bijbel in boekvorm bekijken, bestuderen, nalezen. Ook op internetsites kun je meerteweten komen over de Bijbel, naslagwerken, bijbelevensmomenten, verenigingen, organisaties, enz...

Neem alvast een kijkje.



Voor het andere boek
naar ...

het goede boek
vzw uw boek- en muziekwinkel

Een enthousiast en luisterend team geeft je graag advies voor een geslaagde aankoop.

Brugge : Moerkerksesteenweg 56
8310 Sint-Kruis (Luc en Anke Hoedt)
050 37 54 57

brugge@hetgoedeboek.be
Di. tot do.: 10-12 en 14-18u
Vrij. tot 19 u, Zat.: 10-18 u.

Genk : Vennestraat 345
3600 Genk (Bouke en Karin Middelbos)
089 30 58 86

genk@hetgoedeboek.be
Di. tot vrij.: 10-13 en 14-18u.
Zat.: 10-17u.

Gent : Grotesteenweg-Noord 15
9052 Zwijnaarde (Dirk De Baere en team)
09 220 17 02

gent@hetgoedeboek.be
Di. tot vrij.: 10-12 en 13.30-17.30u.
Zat.: 13.30-17u.

Leuven : Tervuursesteenweg 192
3001 Heverlee (Ger en Linda Smit)
016 25 93 83

leuven@hetgoedeboek.be
Di. tot vrij.: 10-12 en 13.30-17.30u.
Zat.: 10-17u.

Kortrijk : Overleiestraat 16
8500 Kortrijk (Annie Thermote)
056 35 78 99

kortrijk@hetgoedeboek.be
Ma. tot vrij.: 9.30-12 en 14-18u.
Zat. 9.30-12 en 14-17u. Di. gesloten.



Verzending door heel Vlaanderen

Hét adres voor alles wat met de Bijbel te maken heeft.
Breng eens een bezoekje aan één van onze vijf winkels.

web: www.hetgoedeboek.be



**Het hart heeft ogen
waar de hersens niet van af weten.**

Charles H. Pankhurst

Vriendelijk aangeboden door: