

Het feest of ... feesten



**Het Kerstdiner
Pakjesjacht**

Wil er iemand mijn Messias zijn?





Ik heb de wereld gezien in een dag

*God
mens geworden
buiten
aan de rand
van de wereld*

*Voor het goddelijke
is weinig plaats*

*Te druk
Te snel
Te laat*

*God
onverwacht kom ik u tegen
in de stilte
in de ogen
van de ander
in de kwetsbaarheid
van een kind*

Marieke Rommel



"Ik droom er elk jaar meer van om de feesten in alle stilte of ingetogen gewoon doen te mogen doormaken."

Ik neem de tekst van dit gedicht als uitgangspunt om onze kersteditie van Wegwijzer aan je voor te stellen.

Ik ben wellicht niet de enige die zich kan vinden in het drievoudige 'te' dat een spil vormt in de tekst. 'Te druk' is voor de meeste Vlamingen het geval. Ook gepensioneerden, kinderen en jongeren hebben een druk leven, en wij werkende tussenklasse balanceren voortdurend ergens tussen het multi-tasken, ontspannen en doldraaien in. Kerst? Het is het verste van mijn gedachten, en als ik eerlijk ben, niet altijd een periode waar ik naar uitkijk. Ik droom er elk jaar meer van om de feesten in alle stilte of ingetogen gewoon-doen te mogen doormaken. Doe mij maar een boterham, dank je.

Te snel? Zeker, de dagen openen en sluiten zich aan een razend tempo, en ik moet me er zo voor hoeden me aan mijn belofte te houden wanneer iemand aanspraak maakt op mijn aandacht en tijd. Terwijl ik dit schrijf, denk ik meteen aan een paar mensen die eigenlijk dringend iets van mij zouden moeten horen.

Voor we het weten is november voorbij en horen we 'de feesten' voor te bereiden. Wanneer je dan aan de tafel bent beland voor 'het moment suprême' van het jaar, heb je nauwelijks de tijd om werkelijk te genieten van de reden waarom er gefeest wordt.

En in januari is het dan weer te laat. Te laat om dankbaar te zijn omdat Kerst zo'n ingrijpend moment is, omdat God door zijn eigen Zoon naar de wereld te sturen, ons leven plots zin heeft gegeven. Te laat om dankbaar te zijn omdat je grootvader er nog een keer bij kon zijn, omdat je een aangename avond als familie kon doorbrengen zonder discussies of een bittere ondertoon, omdat iedereen in familie- en vriendenkring het goed lijkt te stellen, er alleen maar goed nieuws was dit jaar.

Te laat om iets te betekenen voor mensen die het minder goed hebben dan wij.

Allemaal hopen we dat die feestdagen iets zullen betekenen dit jaar. Als ik de tekst van het liedje 'Messias' van Bart Peeters lees, herken ik precies die hunkering naar 'heil voor de ziel'. Yvan ging daarover met de artiest zelf de dialoog aan. We hebben een mooi kerstverhaal, een herkenbaar levensverhaal van een gewoon Vlaams koppel dat ondanks 'ups & downs' steeds de kern van de zaak terugvond, een paar stukjes over de zin en onzin van feesten en het geven van geschenken, en een paar inspirerende gedichten om stil te staan bij de kern van Kerst.

Wij van de Wegwijzer wensen vurig dat wij, samen met jou, onze lezer, dit jaar ten volle mogen genieten van de echte betekenis van Kerst. Misschien helpt Wegwijzer ons hierbij op weg.



Ben je bereid te geloven

dat liefde het sterkste gevoel, de sterkste kracht is
- sterker dan haat, sterker dan kwaad, sterker dan de dood -

Ben je bereid te geloven
dat het gezegende Leven,
dat in Bethlehem 2000 jaar
geleden begon, het beeld en licht
is van de Eeuwige Liefde?

Dan kan je Kerstmis vieren.

*Henry van Dyke,
1852 - 1933,
Amerikaanse auteur*



Citatenhoekje



Jeroen Jeroense
en Simone Remmen

Wil er iemand mijn Messias zijn?

Yvan Thomas



In de onderstaande tekst vind je een e-mailcorrespondentie tussen Bart Peeters en mij. Met toestemming van zijn manager en broer Stijn, publiceer ik dit e-mailgesprek.

Ik ben op zoek naar een messias: man of vrouw heeft geen belang, die mijn ziel wat heil kan geven want dat zoekt mijn ziel al lang

Ik ben op zoek naar een verlosser, zo eenje die er zin in heeft. Hij hoeft niet voor mij te sterven als hij mijn zonden maar vergeeft

*Wil er iemand mijn
Wil er iemand mijn messias zijn.*

Ik ben op zoek naar een messias die nog door niemand werd misbruikt, geen roetsjbaan naar atoomconflicten, geen heiland die naar olie ruikt

Ben waar geen enkele president ooit op gezworen heeft, een messias die nog fris zit, een waar geen bloed aan kleeft

*Ik zoek een profeet op hoge hakken of besnord.
Ik zoek een god vol van genade
Zo een die meelacht als er gelachen wordt
wiens kerken niet in glamour baden.*

*Op korte of iets langere termijn
Wil er iemand mijn messias zijn.*

Bart Peeters

Beste Bart,

Vooreerst wil ik je van harte feliciteren met het puike optreden. Het is dit jaar al de tweede keer dat ik deel mag hebben aan een festival waar jij optreedt. Telkens weet je je publiek te bekoren.

Ik schrijf je naar aanleiding van je liedje: 'Messias'. Ik merk dat je dit in ieder optreden brengt. Meteen wil ik je geruststellen dat ik me geen kandidaat stel als je Messias om de eenvoudige reden dat ik daar absoluut niet in zou slagen.

Misschien klinkt het volgende wel cliché, maar ik ken iemand die wel je Messias wil zijn. In mijn studententijd werd ik met hem geconfronteerd en nu meer dan 30 jaar later, ben ik ervan doordrongen dat hij het echt is en blijft. Dus als je echt op zoek bent, dan heb je hem nu misschien bijna gevonden. Voor alle duidelijkheid: ikzelf was een atheïst die met mijn eigen filosofie menig medestudent deed wankelen. Ik was niet meer zoekende, wegens ontgoochelingen in de kerk. Alleen kwam ik in mijn studententijd tot het besef dat ik het kind met het badwater had weggegooid.

Heel wat ontgoochelingen worden veroorzaakt door mensen en eigenaardig genoeg zijn we dan plots bereid om alle schuld op God af te schuiven (alsof we dan precies wel in God gaan geloven). Maar ik heb alles goed onderzocht (en heb er zelfs het boekje 'En jij gelooft dat ??' over geschreven dat ik je gerust wil bezorgen) en ben tot de slotsom gekomen dat er wel degelijk een God bestaat. Daarbij moet je je verstand net inschakelen in plaats van uitschakelen, zoals ik vroeger altijd dacht. Het is er één die inderdaad met je meelacht en die een hekel heeft aan kerken in glamour. Het is er één vol van genade, één die zonden vergeeft. Alleen dit laatste kon niet zonder sterven. Zijn voornaamste wens is dat hij weer met de mensen in contact mag komen, maar - en dat is iets wat ik ben gaan inzien - enkel op persoonlijke uitnodiging. Hij wil dat jij vrijwillig voor hem kiest, en zal je niet dwingen: "Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij." (Jezus Christus in Openbaring 3:20). Ik weet het, in de naam van Jezus Christus is veel leed aangericht in de geschiedenis, maar dit lag volkomen aan menselijk misbruik van wat de Bijbel leert..

Ik wens je veel succes met verdere optredens,

Yvan Thomas


Geachte,

Naar aanleiding van het liedje 'Messias' proberen veel goede mensen mij te helpen. Gesprekken met theologen gaven me het volgende inzicht: het hedendaagse Godsbeeld is vergelijkbaar met het Klassieke Griekse - God is almachtig in zijn liefde maar niet in zijn lotsbeschikking, God staat hiërarchisch onder het lot.

Gelukkig maar, anders zou hij rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor stervende kinderen, oorlogen, natuurrampen, etc. Qua cynisch opperwezen zou dat kunnen tellen. In het liedje 'Messias' wordt vooral het 'objectieve' Godsbeeld in vraag gesteld, waar halen mensen de ijdelheid om een per definitie subjectief gegeven, gedetailleerd naam en vorm te geven en er consequenties aan te verbinden zoals De Heilige Oorlog, West en Oost maken zich daaraan schuldig, en dat betreurt ik in dat liedje, meer niet. Ik vind het leuk als Abdellah (percussionist in de groep van Bart Peeters, nvdr) na een show op zijn matje met Allah spreekt, en achteraf zegt: "Ik sprak met God (dus ook met die van de andere groepsleden, die door onze opvoeding misschien anders heet, maar wel dezelfde is... want er is er maar één)"

Bart



"In het liedje 'Messias' wordt vooral het 'objectieve' Godsbeeld in vraag gesteld, waar halen mensen de ijdelheid om een per definitie subjectief gegeven, gedetailleerd naam en vorm te geven en er consequenties aan te verbinden en dat betreur ik in dat liedje."

Prof. Guy Vleugels (theoloog) vertelde eens: "Het feit dat zoveel onrecht wordt gepleegd onder christelijke vlag, moet juist een aanmoediging zijn om terug te gaan naar de originele boodschap. Dan zal blijken dat vele 'christenen' geen christenen zijn, en dat we dus niet het recht hebben om hun misdaden op Christus' rekening te schrijven. Je kan je verantwoordelijkheid tegenover Christus onmogelijk ontlopen door je op een schijn-christendom te beroepen".

Beste Bart,

Hartelijk dank voor je open antwoord. Je zult waarschijnlijk denken: het is er weer zo eentje die het laatste woord wil hebben, maar hopelijk komt dit niet zo over.

Vooreerst was het niet mijn bedoeling om je te 'helpen'. Het was eigenlijk louter bedoeld als een soort delen van wat ik ontdekt heb (wij horen meestal in een optreden wat de artiest ontdekt heeft in zijn leven, nietwaar?). Net als jou, geloof ik niet dat God ons lot volledig bepaald heeft; hij laat nu eenmaal de mens een vrije keuze. In mijn vorige mailtje legde ik de nadruk op het hebben van een relatie met God en dan kan ik nooit stellen dat ik een soort eindpunt heb bereikt, net als in iedere relatie. Na 27 jaar huwelijk kan ik nog altijd niet zeggen dat ik mijn vrouw op en top ken, net zoals zij mij niet kent. Dat is juist het avontuur, hé?

Alleen is Jezus Christus heel fanatiek als het gaat over zijn rol als 'Messias'. En daar wilde ik gewoon de aandacht op vestigen. Hij claimt dat hij de enige weg is naar God (en daarmee wijkt hij af van het oecumenisch beeld dat alle godsdiensten naar God leiden) en dat niemand tot God kan komen dan via Hem. Als iemand zo'n uitspraak maakt dan heb je maar drie mogelijke verklaringen: ofwel is hij een leugenaar, en niet zomaar een leugenaar, maar één van het zwaarste kaliber: Hij zegt dat de mensen in Hem moeten geloven, dat Hij God is, dat door zijn kruisdood alle zonden vergeven worden, dat Hij de enige weg naar God en naar de hemel is (enorm grote leugenaar in zo'n geval, niet?). Ofwel was hij een gek, een schizofreen type. Weer één van de zwaarste soort want Hij zei bijvoorbeeld dat het oordeel over de mensheid in zijn handen ligt. Als dit larie en apekool is, moet hij verduiveld goed

doorgedraaid hebben. Zijn besluit om zich te laten kruisigen, zou het waanzinnigste geweest zijn wat iemand ooit deed. Je moet wel goed gek zijn om je te laten kruisigen voor iets wat absoluut geen steek houdt.

Ofwel sprak hij toch de waarheid (wat meteen heel wat consequenties inhoudt).

Je hebt maar deze drie keuzes aangaande Jezus Christus. Ik dacht lang dat hij een doetje was, maar ben meer en meer overtuigd dat hij een fanatiekeling was, maar dan in de goede zin van het woord (Hij laat de vrije keuze en zal je geen kopje kleiner maken als je hem gek verklaart of als een leugenaar bestempelt).

Misschien lukt het nog wel eens dat we hierover van gedachten kunnen wisselen...

Met vriendelijke groeten,

Yvan Thomas

...

Stijn, zijn manager, liet weten dat, gezien de drukke agenda van Bart en de vele mails die hij ontving, Bart niet verder kon ingaan op mijn mailtje, wat ik ten volle respecteer.

Verwijzing en goede koop



Titel: En jij gelooft dat?
 Auteur: Yvan Thomas
 Onderwerp: Antwoorden op vragen over het christelijke geloof.
 Uitg.: Johannes Multimedia
 Omvang: 144 pag.
 ISBN/Art.nr.: 90-5798-100-9
 Prijs: €7,95

. Ook voor Jou

Op de grens van licht en duister tussen zorgen en verdriet kwam Hij zonder glans en luister met een ster in het verschiet.

Troost en liefde van de Vader kwamen tot ons in een kind en geen mens staat ons ooit nader dan de Zoon door God bemind.

Steeds weer tussen licht en duister horen mensen groot en klein door de wind het zacht gefluister ook voor jou zal Ik er zijn.



Woordspel

auteur onbekend



Elke december, beloofde ik om van Kerstmis een kalme en vredige ervaring te maken. Ik had niet-essentiële verplichtingen teruggedrongen - veelvuldig kaarten schrijven, eindeloos bakken, versieren, en zelfs teveel uitgeven. Toch vond ik mezelf nog steeds uitgeput, niet in staat om de dierbare familiemomenten te waarderen, en natuurlijk, de ware zin van Kerstmis.

Mijn zoon, Nicholas, zat dat jaar in de kleuterklas. Het was een spannend jaargetijde voor een zesjarige. Weken lang leerde hij liedjes uit zijn hoofd voor de "Wintervoorstelling" van zijn school. Ik kreeg het niet over mijn hart om hem te vertellen dat ik moest werken tijdens de avond van de opvoering. Omdat ik zijn stralende moment niet wou missen, sprak ik met zijn lerares. Zij verzekerde me dat er 's ochtends nog een generale repetitie zou zijn. Alle ouders die 's avonds niet bij de opvoering konden zijn, waren welkom om dan te komen. Gelukkig leek Nicholas tevreden met het compromis.

Dus op de morgen van de generale repetitie, sloot ik tien minuten voor de aanvang aan in de rij en vond ik een plekje in de kantine. Ik zag verschillende andere ouders stilletjes een plekje zoeken. Terwijl ik wachtte, werden de leerlingen de kamer binnengeleid. Elke klas, begeleid door hun leraar, zat in kleermakerszit op de grond. Daarna stond iedere groep één voor één op om hun lied te laten horen.

Nicholas straalde helemaal tijdens de repetitie, net als zijn klasgenoten, aangekleed met wollige wanten, rode truien, en mutsen op hun hoofden.

Omdat het publieke schoolsysteem lang geleden was gestopt met het verwijzen naar de feestdag als "Kerstmis", verwachtte ik niets anders dan plezier, commercieel entertainment - liedjes over rendieren, de kerstman, sneeuwvlokjes en een goed

humeur. Dus, toen de kinderen uit de klas van Nicholas rechtstonden en "Christmas Love" [vertaling: "Kerstliefde"] aanhieven, was ik niet weinig verrast door de titel.

Nicholas straalde helemaal, net als zijn klasgenoten, aangekleed met wollige wanten, rode truien, en mutsen op hun hoofden. De leerlingen op de eerste rij - midden op het podium - hielden grote letters omhoog, één voor één, waarmee ze de titel van het lied spelden. Als de klas de "C staat voor Christmas" zou zingen, hield een kind de letter C omhoog. Toen, "H staat voor Happy", enz. totdat elk kind zijn deel omhoog hield en de complete boodschap "Christmas Love" was.

De voorstelling verliep gladjes, tot we haar plotseling opmerkten. Een klein, stil meisje op de eerste rij die de letter "M" ondersteboven vasthield - zich er totaal niet van bewust dat haar letter "M" leek op een "W". Het publiek van kinderen uit andere klassen grinnikte om de vergissing van de kleine meid. Maar ze had geen idee dat ze om haar lachten, en dus stond ze daar, trots met haar "W".

Ondanks het feit dat veel leraren de kinderen probeerden te bedaren, hield het lachen aan totdat de laatste letter omhoog kwam en we het geheel zagen. Een stilte viel over het publiek en men zette grote ogen op. Op dat moment begrepen we de reden waarom we daar bijeen waren, en waarom we deze feestdag vierden, zelfs in chaos. Er was een zin voor onze festiviteiten.

Want toen de laatste letter omhoog werd gehouden, stond er luid en duidelijk "CHRIST WAS LOVE" (vertaling: "Christus was Liefde").

En ik geloof dat Hij dat nog steeds is.



Stabiele bodem

Interview met Jo en Marleen

Interview door
Gerrit Houtman



Jo(47) en Marleen(44) zijn ondertussen al 25 jaar getrouwd en hebben drie kinderen, 1 zoon van 22 en 2 dochters van 20 en 17. Ze hebben een sterk en gelukkig huwelijk; Jo vindt dat hij een vrouw uit de duizend heeft en Marleen wilt er zeker nog minstens 25 jaar bijdoen. Maar wat is nu eigenlijk hun geheim?

Marleen: Ik denk dat we het grote voordeel hebben gehad, ik ben er wel zeker van, dat we in het eerste jaar na ons huwelijk allebei christen zijn geworden. Door onze relatie met God hebben we richtlijnen voor ons huwelijk meegekregen. Een huwelijk gaat over bergen en door dalen en voor mij is God de bron waar je geloof, wijsheid en inzicht uit kan putten wanneer je zelf als mens tekortschiet.

denk vooral dat je in een huwelijk ook wel moeilijke dingen tegenkomt, want we hebben allemaal onze scherpe kantjes en je kan elkaar wel eens kwetsen. Wij hebben altijd geprobeerd om elkaar steeds opnieuw te vergeven, en met een schone lei opnieuw te beginnen. Ik denk dat dit ook één van de dingen is waar God ons kracht toe geeft.

Jo: Ik ben het eens met Marleen. Ik

Marleen: Doelgericht investeren in communicatie lijkt me ook

"Door onze relatie met God hebben we richtlijnen voor ons huwelijk meegekregen."



"Kerstmis betekent voor mij: we leven in een gebroken wereld, maar God geeft om ons."



essentieel, praten in plaats van stilletjes wrokkige gevoelens op te stapelen helpt om conflicten te vermijden. We zijn dankbaar dat we allebei graag wandelen: het is de ideale manier om samen te zijn en te praten.

Jo: In het begin waren wij altijd goede maatjes; twee handen op één buik. Wij hadden van in het begin al het gevoel alles met elkaar te kunnen bespreken. Ook toen we jonge kinderen hadden en het vaak erg druk was, hebben we altijd belang gehecht aan onze gesprekken. Vooral als je het gevoel hebt dat je geleefd wordt als individu, is het belangrijk om een klankbord te zijn voor elkaar.

Marleen: Het is voor ons een hele aanpassing nu de kinderen volwassen worden en hun eigen weg gaan. Ik kan met vreugde naar hen kijken en ervaar het als een verrijking, maar ik zie nu ook in dat ik vroeger te vaak heb geprobeerd om hen in te veel dingen te sturen. Vroeg of laat, bij onze kinderen zien we dit nu, ontwikkelen zij een eigen persoonlijkheid, maken ze hun eigen keuzes. Hoewel loslaten niet altijd een gemakkelijke fase is als ouder, schuilt er ook een grote zegen in. Ik vind het mooi om te zien hoe ze hun eigen leven uitbouwen en daarbij niet altijd de keuzes maken die wij zouden voorstellen, maar dat alles toch op zijn pootjes terecht komt. Het is een reden voor grote dankbaarheid.

Geloof?

Marleen: Voor ons betekent het een levenshouding waarin God een hoofdrol speelt. De Bijbel is voor ons ook een geliefd boek omdat er heel veel in te vinden is. We gebruiken de Bijbel als richtlijn voor ons leven, dus ook voor de opvoeding van onze kinderen. Ook nu zij volwassen zijn, proberen we die levenswijze voor hen als een voorbeeld te stellen.

Jo: Het is een hele ontwikkeling die je doormaakt. In het begin heb je God gevonden en ben je bezig met mensen over God te vertellen. Tegenwoordig zitten de mensen niet meer zo te wachten op God. Maar ik denk

dat zowel christenen als niet-christenen met basale verlangens zitten: iedereen wil geliefd worden, gewaardeerd worden om wie hij is. Ik denk dat vooral het verlangen naar liefde vervuld wordt door mijn geloof. God is een vriend en vader die voor je zorgt, die je leven in zijn hand neemt.

Kerstfeest

Jo: Er wordt wel eens gezegd dat kerstfeest het feest van het licht is en dat Jezus het licht van de wereld is. Ik ben hier ook van overtuigd, maar wat houdt die duisternis in? Ik denk dat er veel 'gebrokenheid' is, persoonlijk, verborgen leed... We hadden allemaal iets tekort en met kerstmis herdenken we dat God ons tegemoet is gekomen om die leegte vanbinnen op te vullen. Dat betekent kerstmis voor mij: we leven in een gebroken wereld, maar God geeft om ons.

Marleen: We kennen allemaal het verhaal van kerstmis, en ik hecht er groot belang aan om hier speciale aandacht aan te geven in deze tijd. Het doet mij telkens weer beseffen dat ons leven de moeite waard is. Dat God naar de aarde is gekomen om ons duidelijk te maken dat Hij ons Zijn liefde wil geven en dat Hij een doel heeft met ons leven, dat we hier niet 'zomaar' zijn. Het licht dat naar de wereld is gekomen, dat is iets om te vieren. Wat jammer dat die betekenis in onze samenleving zo is uitgehold.

2010 en verder...

Jo: Ik heb geleerd, ook uit de financiële crisis, dat er eigenlijk geen zekerheid meer is. De zekerheid die van God komt, is echte zekerheid: over je bestemming na dit leven, maar ook over de zin van dit leven op aarde. Hij is een rots waar je op kunt bouwen. Dus wat dat betreft kijk ik een hoopvolle toekomst tegemoet. Wat er nog allemaal gaat komen weet ik niet, maar ik weet dat God het in handen heeft.

Marleen: Ik denk dat het eigen is aan de mens om zekerheid te zoeken. Voor onze kinderen bijvoorbeeld. Ik merk

het nu mijn kinderen aan trouwen denken: hoe gaan ze het redden in de maatschappij die voor ons ligt en hoe gaat die omgeving eruit zien? Het liefst zouden we al onze schaapjes op het droge hebben door een goedgevulde bankrekening. Maar ik denk dat juist de financiële crisis aantoont dat geld geen zekerheid biedt. Niet dat we niet zorgzaam hoeven te zijn of onze verantwoordelijkheid mogen ontlopen, maar we mogen ons heil niet van financiële zekerheid verwachten.

Ik heb pas nog een mooi verhaal gelezen over een tuimelpopje. Het zwaartepunt ligt in de bodem van de pop. Als je een duw tegen die pop geeft, draait ze in alle richtingen, maar ze komt telkens weer rechtop te staan dankzij dit zwaartepunt. Met ons huwelijk en ons gezin is het net zo: ons geloof vormt een basis die ervoor zorgt dat we ondanks hevige bewegingen telkens weer op onze pootjes terecht komen.

Jo: In die 25 jaar hebben we net als iedereen onze zorgen, moeite en strijd gehad. Maar we kunnen volmondig tegen elkaar zeggen: God heeft altijd voor ons gezorgd, we hebben nooit iets tekort gehad, we zijn altijd terechtgekomen. God is een goede Vader die onder alle omstandigheden voor ons blijft zorgen, dat is een zekerheid.

Pakjesjacht

Jan Leplae

naar Betsy Childs
(Slices of Infinity)



Velen hebben het hun kids ook beloofd, en willen dan ook hun woord niet breken.

Zowat elk jaar zien we in de periode van de kerstinkopen weer hetzelfde fenomeen: er ontstaat een tekortaaneeenofanderpopulair stuk speelgoed waarvoor een stevige reclamecampagne loopt. Veel ouders trekken dan op een ware survival langsheen winkels om het begeerde stuk toch maar op de kop te kunnen tikken.

Populaire pop

In de VS hebben ze er onderzoek naar gedaan. Zo bleek in 1996 de populaire pop "Tickle Me Elmo" op de zwarte markt niet minder dan 2000 euro op te brengen. Enkele kerstedities later bleek volgens Time Magazine ⁽¹⁾ dat de ook bij ons bekende "Furby" aanvankelijk op ongeveer 30 euro werd geschat, maar tijdens de kerstperiode soms voor maar liefst 700 euro over de toonbank ging.

Toeloop

Je zou het kunnen beschouwen als een klassiek voorbeeld van de wet van vraag en aanbod. Maar ik las elders dat deze

Jezus Christus zei: *"Al bent u slecht, u geeft uw kinderen wat goed is. Hoeveel te meer zal uw hemelse Vader het goede geven aan wie Hem erom vragen"*



schaarste eigenlijk bewust in de hand gewerkt wordt door gewiekste speelgoedproducenten. Zij weten dat als ouders het begeerde speelgoed niet kunnen vinden, zij het zullen willen compenseren met een vervangend stuk speelgoed. En waarschijnlijk trekken pa en ma dan in januari of februari – wanneer de speelgoedindustrie normaal gezien zijn laagste verkoop kent – opnieuw naar de winkel om alsnog het gewenste speelgoed aan te schaffen. Door een toeloop te veroorzaken voor een schaars speeltje, heeft het bedrijf dan twee stukken speelgoed verkocht in plaats van één, én tegelijkertijd zijn verkoopcijfers opgekrikt tijdens de klassieke dalmomenten.

Teleurstelling

Ik heb er mijn hoofd over zitten breken waarom iemand 2000 euro zou willen geven voor een stuk dat je een paar maanden later al voor twintig of dertig euro kunt krijgen. Ik kan het slechts toeschrijven aan het verlangen van ouders om hun kinderen goede geschenken te geven, in dit geval om hen te geven waar ze om vroegen. Velen hebben het hun kids ook beloofd, en willen dan ook hun woord niet breken. Sommigen kunnen niet leven met de gedachte aan een teleurgesteld kind met kerstmis.

Ook Jezus sprak over dit gewone ouderlijke verlangen, toen Hij opmerkte: *"Al bent u slecht, u geeft uw kinderen wat goed is. Hoeveel te meer zal uw hemelse Vader het goede geven aan wie Hem erom vragen"* (Matteüs hoofdstuk 7, vers 11). Hij stelde vast dat zelfs zondige, zelfzuchtige mensen verlangen om goede dingen te schenken aan hun kinderen.

Saaie puzzel

Toch weten de allerbeste ouders dat het cadeau waar een kind om vraagt, niet altijd het meest aanbevolen geschenk is op lange termijn. Ik herinner me nog goed de vreugde van het openen van pakjes met kerst. De blinkende stukken speelgoed die ik kende van de televisie, wekten kreten van geluk en dankbaarheid. Maar het was vaak net het meer eenvoudige en minder flashy geschenk dat ons achteraf de meeste uren speelplezier bezorgde.

Hoewel een boek misschien niet het meest opwindende geschenk leek, weet ik dat zodra ik ertoe kwam om het te lezen, ik me helemaal zou verliezen in een andere wereld. En ik herinner me net zo helder een eenvoudige, saai lijkende puzzel, waarvan ik achteraf met mijn broer en zus uren genot beleefde. Soms was mijn moeder me een beetje voor, wanneer ze me een geschenk gaf en eraan toevoegde: *"Je zult me moeten vertrouwen dat je hiervan zult houden"*.

⁽¹⁾ Time magazine, 6 December 2004

En ze sloeg bijna altijd de nagel op de kop.

Prachtcadeau

Toen Christus op aarde geboren werd als een baby bevond Hij zich in een wereld vol gebrokenheid en verdriet. De nood en pijn van onze wereld voelen aan als niet minder dan een dodelijke wonde. Had je in Betlehem gepeild naar wat men van God verlangde, dan durf ik erg betwijfelen of ook maar één antwoord in de richting van Jezus zou zijn gegaan. Maar God kent ons beter dan we onszelf kennen. En Hij is vertrouwd met de nood van de wereld die Hij geschapen heeft. Slechts op de langere duur werd de betekenis van dit geschenk echt



Moeder zei: "Je zult me moeten vertrouwen dat je van dit geschenk zult houden".

duidelijk. Toen bleek die baby geboren opdat "wij niet meer zouden sterven". Pas in de eeuwigheid zullen we ten volle de genezing zien die Christus ons brengt.



**KEN JEZUS,
KEN VAEDE,**

**GEEN JEZUS,
GEEN VAEDE.**

5 waarheden die je moet weten over God

1. De mens heeft geen persoonlijke relatie met God.

Nochtans verlangt God naar een intieme en vertrouwelijke band met jou, want je bent geschapen om te leven in relatie met je liefhebbende Schepper. Hij wil je leven zinvol maken en het vullen met Zijn liefde.

2. De afstand tussen de mens en zijn Maker is er doordat de mens Hem de rug heeft toegekeerd.

God schiep je met een vrije wil. Daarbij kreeg de mens de keuze te leven in gehoorzaamheid aan zijn Schepper, met alle positieve gevolgen vandien, ofwel toe te geven aan het kwaad, met alle negatieve gevolgen vandien. De meeste mensen kiezen voor het tweede, omdat die schijnbaar de meeste vrijheid biedt.

3. We kunnen niet uit eigen kracht bij God komen.

De scheiding tussen jou en God is onoverkomelijk. De vele pogingen om de relatie met God te herstellen, lopen telkens op niets uit. Welke inspanningen je ook levert, je slaagt er niet in om zelf terug contact te maken met God.

4. Jezus Christus is de brug tussen de mens en God.

Doordat je zijn geboden niet kunt houden, verdien je straf. Jezus heeft de straf voor je mistappen op zich genomen, toen Hij stierf aan het kruis. Als gevolg daarvan, kan Hij iedereen die dit erkent, vergeven. Op die manier staat er niets meer tussen jou en God in.

5. Geef je leven over aan Jezus Christus.

Als je beseft dat er een barrière is tussen God en jou, die je niet op eigen houtje kan overbruggen, geef dan toe dat Jezus Christus de brug is naar God. Hij heeft de weg vrijgemaakt en je moet dit enkel in geloof beamen. Als je dat doet, schenkt Hij je een volledig nieuw en eeuwig leven, komt Hij in je wonen en krijg je contact met Hem. Je kunt Hem iedere dag beter leren kennen, onder andere door het lezen van de Bijbel.

Geef in gebed jezelf aan Jezus. Dan ontvang je het echte leven en word je een geliefd kind van God. Voor eeuwig ...



Het Kerstdiner

n.a.v. Jos de Keyzer



Met 'de feesten' in het verschiets stijgen de kijkcijfers van kookprogramma's, en slaat de stress menig Vlaamse huisvrouw weer om het hart.

Eten gaat de Vlaming ter harte, en heel vaak staat het centraal in deze tijd van het jaar. Nog iets wat ons kopzorgen geeft, is het geven van cadeaus. Geen wonder, want we hebben alles al, en de meeste mensen die wij kennen ook. Wat moeten we nog uitvinden, en vooral; wat heb je nog voor een bedrag dat géén pijn doet in de portemonnee?

Tijdens, maar vooral na de feesten, wordt er tegelijk ook aan de gezondheid gedacht, want we zijn er inmiddels wel achter dat te veel eten en drinken ons lichaam echt geen deugd doet. Je zou bijna verlangen... om eens een jaartje over te slaan, eens gewoon te doen met de feesten dit jaar. Een goed stuk brood, een glas wijn en wat kaas. Je kunt onze zuiderburen geen ongelijk geven. En laten we het maar toegeven: ze hebben een neus voor goede kwaliteit.

De overmatige luxe waaraan we ons te buiten gaan met de feesten staat alleszins in contrast met de echte betekenis van Kerstmis. Bij kerst draait het slechts om brood. Jezus, wiens geboorte op Kerstmis herdacht wordt, zegt van Zichzelf dat Hij het Levensbrood is en "Wanneer we daarvan eten, zullen we nooit meer honger hebben". De ontmoeting met Jezus leidt tot werkelijke verzadiging, terwijl die extra kilo's in januari alleen voor frustratie zorgen: honger krijg je toch telkens opnieuw. Hoe vaak kunnen we ook zeggen dat dat feest écht leuk was, dat het helemaal aan onze verwachtingen voldeed, en dat we op een aangename manier de familie- en vriendenbanden hebben versterkt?

Jezus werd geboren in Betlehem, wat 'broodhuis' betekent. Jezus, het brood dat uit de hemel neerdaalde. Wat God ons door Jezus Christus aanbiedt, is voedsel dat niet vergaat! Alleen bij Jezus vinden we een antwoord op de honger van ons hart: honger naar de waarheid, naar wat echt en blijvend is, wat zin geeft, een diepe rust. Een hunkering die met geen enkel aards voedsel te stillen is. Christus wil ons voeden met zijn eigen aanwezigheid en die van de Vader, God zelf. Waarom zou je jezelf dat brood ontzeggen? Het kost niks, en je wint er alles bij.

Alleen bij Jezus vinden we een antwoord op de honger van ons hart: honger naar de waarheid, naar wat echt en blijvend is, wat zin geeft, een diepe rust. Een hunkering die met geen enkel aards voedsel te stillen is.



Immanuel

Jan Leplae,
(naar Max Lucado)



I De Koning stapte naar voor en boog zich om het boek te nemen. Hij draaide zich naar Lucifer toe en beval hem: *“Komaan, verleider. Lees de naam van Hem die jouw grootspraak een halt toeroept. Noem de naam van Hem die jouw poorten zal doen instorten.”*

Satan stond langzaam op. Als een angstige wolf stapte hij in een wijde kring naar de tafel tot hij voor het boek stond en het woord las:

“Immanuël?” mompelde hij tegen zichzelf. Met een stem vol ongehoofd zei hij: “God met ons?”. Voor het eerst draaide het hoofd zich vanonder zijn kap naar de Vader. “Nee. Zelfs U zou dit niet doen. Zelfs U zou zo ver niet gaan.”

“Je hebt me nog nooit geloofd, satan.”

Maar Immanuël? Het plan is te gek voor woorden! U weet niet hoe het eraan toegaat op aarde! U weet niet hoe duister ik het er gemaakt

heb! Het is er rot. Het is er slecht. Het is ...”

“HET IS VAN MIJ”, sprak de Koning. “EN IK ZAL OPEISEN WAT MIJ TOEKOMT. IK ZAL MENS WORDEN. IK ZAL VOELEN WAT MIJN SCHEPSELEN VOELEN. IK ZAL ZIEN WAT ZIJ ZIEN.”

“Maar wat met hun zonde?”
“Ik zal genade brengen.”
“Wat met hun dood?”
“Ik zal leven brengen.”

Satan was sprakeloos.

God sprak: *“Liefde neemt de vrijheid van zijn geliefde niet af. Maar liefde neemt angst weg. En Immanuël zal een volk van kinderen zonder angst achterlaten. Ze zullen jou of je hel niet vrezen.”*

Satan struikelde half naar achteren bij de gedachte. Zijn vinnige antwoord was kinderachtig. “Oh jawel!”

“Ik zal alle zonde wegnemen. Ik zal de dood wegnemen. Zonder zonde



Satan stond langzaam op. Als een angstige wolf stapte hij in een wijde kring naar de tafel.

en zonder dood heb jij geen enkele macht.”

Steeds weer draaide satan in cirkels, terwijl hij zijn dunne vingers ineenstrengelde en toen weer uit elkaar trok. Toen hij daar uiteindelijk mee ophield, stelde hij een vraag die zelfs ik me stelde: “Waarom? Waarom zou U dit doen?”

De stem van de Vader klonk diep en zacht. *“Omdat ik hen liefheb.”*

Immanuel: God met ons.

Niet alleen kun je de Bijbel in boekvorm bekijken, bestuderen, nalezen. Ook op internetsites kun je meer te weten komen over de Bijbel, naslagwerken, bijbelevensmomenten, verenigingen, organisaties, enz...

Neem alvast een kijkje.



Kerstmis

Noël Soetaert



Ik zal Kerstmis eren met mijn hart, en zal dat proberen doorheen het hele jaar

Charles Dickens, 1812-1870, Engels auteur

Kerst is één moment, elk jaar, maar slechts een menselijke weergave van Gods eeuwige genade.

Kerstmis
of
Kerstmis

De beste kribbe voor God is het hart van een mens.

WAAROM IS HET NA 2000 jaar christendom nog een puinhoop in de wereld?

Sander Noorman

Uit ZOEKTOCHT
NAAR GOD



Hoe vaak is het niet gebeurd dat de kerk aan de kant stond van de rijken en de machthebbers...

Jullie moeten niet zo zagen over het geloof. Zonder geloof kun je ook wel goed leven. Ja, misschien nog wel beter! Want er zijn heel wat ongelovige mensen die stukken beter leven dan al die mensen in de kerk. Die zitten daar waarschijnlijk alleen maar om hun slechte geweten te sussen!"

Rommelig

Tja, misschien zit er wel wat waarheid in die redenering. In het verleden waren het niet altijd de besten die in de kerk zaten. En degenen die er niet heen gingen, waren meestal ook niet de slechtsten, integendeel. Hoe vaak is het niet gebeurd dat de kerk aan de kant stond van de rijken en de machthebbers, en dat de armen met praatjes over de eeuwigheid zoet gehouden werden. En hier en daar komt dat nog steeds voor. Geen wonder dat er veel mensen zijn die daardoor niks moeten hebben van geloof of kerk. "Er is al 2000 jaar christendom!" zeggen ze. "En nog is het een grote puinhoop in de wereld! En die puinhoop wordt voor een groot deel ook nog veroorzaakt door al die gelovigen die met elkaar overhoop liggen!" Na twee duizend jaar christendom is het dus nog steeds een rommeltje in de wereld, wordt er gezegd. Met andere woorden: het werkt dus niet.

Misbruik

Maar is er ook al niet meer dan tweeduizend jaar zeep?! En nog lopen er smerige mensen rond! Werkt daarom de zeep niet? Natuurlijk wel. Die is echt wel goed. Maar de fout ligt natuurlijk bij de mensen die er geen gebruik van maken. Zelfs al zouden die smerige mensen met brokken zeep bij elkaar de ramen ingooien, dan nog zegt dat niets verkeerd over de zeep! Dan zijn het toch nog steeds de mensen die niet deugen. Van de zeep zou je dan hooguit kunnen zeggen dat er misbruik van wordt gemaakt. Zou dat met het geloof in God en in Jezus ook niet zo zijn?

Doortastend

In de loop der eeuwen zijn er heel wat mensen geweest die het geloof misbruikten om macht te krijgen en hun medemensen uit te buiten. Dat is niet te ontkennen. Maar gelukkig waren er ook heel wat die hun geloof op de juiste manier

Voor het andere boek
naar ...

het goede boek
vzw uw boek- en muziekwinkel

Een enthousiast en luisterend team geeft je graag advies voor een geslaagde aankoop.

Brugge : Moerkerksesteenweg 56
8310 Sint-Kruis (Luc en Anke Hoedt)
050 37 54 57
brugge@hetgoedeboek.be
Di. tot zat.: 10-12 en 14-18 u.

Genk : Vennestraat 345
3600 Genk (Frans en Anke Walraven)
089 30 58 86
genk@hetgoedeboek.be
Di. tot vrij.: 10-13 en 14-18 u.
Zat.: 10-17 u.

Gent : Grotesteenweg-Noord 15
9052 Zwijnaarde (Dirk Debaere)
09 220 17 02
gent@hetgoedeboek.be
Di. tot vrij.: 10-12 en 13.30-17.30 u.
Zat.: 13.30-17 u.

Leuven : Tervuursesteenweg 192
3001 Heverlee (Ger en Linda Smit)
016 25 93 83
leuven@hetgoedeboek.be
Di. tot vrij.: 10-12 en 13.30-17.30 u.
Zat.: 10-17 u.

Kortrijk : Overleiestraat 16
8500 Kortrijk (Annie Thermote)
056 35 78 99
kortrijk@hetgoedeboek.be
Ma. tot vrij.: 9.30-12 en 14-18 u.
Zat. 9.30-12 en 14-17 u. Di. gesloten.



Verzending door heel Vlaanderen

Hét adres voor alles wat met de Bijbel te maken heeft.
Breng eens een bezoekje aan één van onze vijf winkels.

web: www.hetgoedeboek.be

in praktijk brachten. Veel van wat ze gedaan hebben, staat niet in de geschiedenisboekjes. Maar we plukken er tot op de dag van vandaag wel nog steeds de vruchten van. De zorg voor zieken, zwakzinnigen, hulpbehoevenden en zwakken vindt zijn oorsprong bijvoorbeeld in het christelijke denken. Ook het besef van wat goed is en wat niet, is hoofdzakelijk gebaseerd op christelijke normen en waarden. Zelfs de oorspronkelijke principes van het humanisme en socialisme zijn voor het merendeel geïnspireerd door de leer van Christus.

Op hol geslagen

Misschien denk je dat dit allemaal een beetje ver gezocht is. Maar zie je niet wat er aan het gebeuren is nu het geloof in God steeds meer wordt losgelaten? Dat allerlei oude heidense praktijken weer populair beginnen te worden en in een nieuw jasje worden gestoken? Is het niet verbazend dat moderne en intelligente mensen tegenwoordig weer gezondheid, wijze raad en hulp gaan zoeken in oud, primitief bijgeloof? Het geloof in God en in Jezus Christus vinden ze onwetenschappelijk en uit de tijd. Maar met het geloof in draaiende glaasjes, de stand van de sterren, genezende krachten van edelstenen, gelukspoppetjes en bijzondere armbandjes hebben ze geen enkele moeite.

En merk je niet wat er gebeurt in onze maatschappij nu het geloof in God steeds meer verdwijnt? Hoe alles verloedert en bederft? Weet je,



vaak ga je de waarde van iets pas ten volle beseffen als je het kwijt raakt. Dat zal met onze christelijke beschaving ook wel zo gaan. Misschien merk je het in je eigen leven ook wel. Nu er dingen om je heen wegvallen en de maatschappij begint te veranderen, ga je beseffen dat je geen houvast hebt. En dat het leven eigenlijk zo zinloos is.

Gans anders

Ga het nu niet zoeken in allerlei geheimzinnige en occulte oplossingen die je worden aangeraden. En laat je ook niet misleiden door allerlei negatieve kreten over het geloof in God en in Jezus. Jezus zei: **"Ik ben het Licht der wereld. Wie Mij volgt, zal nooit meer in het duister rondtasten, maar het zal licht zijn in zijn leven."**

Dat is het toch wat je nodig hebt: licht in je leven en in je hart? Je zult het nergens anders kunnen vinden. En geloof het of niet: het ligt echt binnen ieders bereik, al twee duizend jaar lang!



www.erts.org

ERTS (Evangelische Radio en Televisie Stichting) verzorgt tv- en radiouitzendingen op de nationale zender.

De radio-uitzendingen kunt u beluisteren elke 1^{ste} en 3^{de} woensdagavond van de maand, om 19 uur, en in de voormiddag op christelijke feestdagen, op Radio 1.

De tv-uitzendingen kunt u bekijken op Canvas.

Wegwijzer...

is een uitgave van evangelische christenen. Er zijn wereldwijd honderdduizenden evangelische kerken. In België zijn er zo'n driehonderd door de overheid erkende evangelische kerken. (Je leest er meer over op www.alliantie.org). We geloven wat de Bijbel zegt over God en de mens. God heeft de mens lief en wil ons nieuw leven geven.

Coördinatie: Dieter Schleppe, p/a Moerkerksesteenweg 56, 8310 Brugge.

Tel.: 050 37 54 57
Mail: wegwijzer@hetgoedeboek.be

Redactie: Johan Leroy, Marieke Rommel, Dieter Schleppe, Yvan Thomas.
Vormgeving: Jehtron

© Overname van artikelen is mogelijk, mits voorafgaande toestemming van de uitgever.

Ontdek de Bijbel per post

Wil je zélf eens de Bijbel lezen, en weet je niet goed hoe te beginnen?

Wegwijzer helpt je graag. We bieden je de unieke kans om een schriftelijke bijbelstudie te volgen, die je inleidt in de rijke wereld van Gods Woord.

Vul de bon in en je ontvangt van ons alle informatie.

Ja, ik wil de Bijbel ontdekken per post!

Naam: _____

Adres: _____

Ik heb nog geen Bijbel (eventueel aankruisen)

Stuur deze bon naar Wegwijzer, Lambermontlaan 158, 1030 Brussel.

Abonnement

Wil je een abonnement nemen op Wegwijzer?

Of wens je iemand een abonnement te schenken?

Vul de bon in, stuur 'm op, en jij of je kennis ontvangt per post voortaan viermaal per jaar Wegwijzer.

Je betaalt slechts € 7,5 voor een heel jaar.

Ik neem een abonnement op Wegwijzer

Naam: _____

Adres: _____

Ik schenk een abonnement

Naam en adres van de persoon die het geschenkabonnement ontvangt:

Stuur deze bon naar Wegwijzer, Lambermontlaan 158, 1030 Brussel.



seizoenen

de winter de sneeuw
de herfst de regen
de lente het licht
de zomer de zon
dit alles
dat door God begon
is het mooist op aard
niets dat dit evenaart

Mieke Biesbrouck

Vriendelijk aangeboden door: