



**Kerstmarkt**  
**Een ongewone koning**  
**Het geborduurde tafelkleed**



## Kerst, altijd een beetje spannend

Marieke Rommel



**E**en poosje geleden zag ik de hilarische film 'Bienvenue chez les Ch'tis'. Het gaat over een Fransman uit het Zuiden die als directeur van een postkantoor overgeplaatst wordt naar het Noorden van Frankrijk. Hij vindt het een ramp, en alles lijkt hem eerst koud en raar, de mensen hebben bizarre gewoonten en een nog vreemder accent.

Maar hij maakt geleidelijk aan kennis met zijn personeel en met de mensen in de straat, en hij moet zijn mening bijstellen. Zijn landgenoten uit het Noorden zijn bijzonder gastvrij en hulpvaardig,

en hebben bovendien een fantastisch gevoel voor humor. Het is een echte aanrader, omdat het in de eerste plaats grappig is. Het gaat echter ook over vooroordelen over het onbekende. Het gaat erover dat er eerst onbegrip is dat, naarmate je iemand beter leert kennen, doorbroken wordt.

Hoe? Door samen te eten, het helpen met verhuizen van meubelen, en gesprek van uit wederzijdse interesse, en vooral een hartelijke schaterlach over de kleine kantjes van elk mens, uit welke windstreek die ook komt. Samen rond de tafel zitten doen we binnenkort allemaal met de eindejaarsfeesten. Soms met mensen die

je nog niet zo goed kent, soms met mensen van wie je de kleine kantjes al beter kent dan je lief is.

Toch is het goed om dat te doen. Het hoeft daarom geen feest te zijn. Alleen al even de dagelijkse sleur doorbreken, en eventjes je aandacht vestigen op andere mensen rond een tafel, kan zo deugdzaam, verrijkend en ontspannend zijn.

Natuurlijk is het nog gezelliger als er echt een goede reden is om feest te vieren. Zoals met Kerst bijvoorbeeld. Als kind zag ik hoe de feesten – vooral voor mijn moeder dan – heel wat voorbereiding met zich meebrachten, maar op kerstavond hing er een speciale tinteling in de lucht. Want op die avond bij uitstek straalde de oprechte vreugde over de reden van het feest van mijn beide ouders af.

Het geheim van die intense vreugde ontdek je in het verhaal over de komst van een ongewone koning. Er is een stukje over geschenken en het geschenk dat die koning voor jou heeft klaargemaakt. Een nieuwe ster bracht de drie wijzen tot bij die koning en een lang vergeten Bijbel deed voor Patrick net hetzelfde. Yvan staat even stil bij het toekomstperspectief dat je hebt – zelfs na de dood.

En verder nog twee kleine snoepreisjes: ontdek hoe kerst gevierd wordt in Afrika, en hoe de hemel de aarde kust in Ierland. Als toemaatje is er nog een inspirerend kerstverhaal over een - je leest het goed - doodgewoon tafellaken. Gezellig, troostend en tot nadenken stemmend leesvoer voor koude winterdagen dus.

Namens de volledige redactie van Wegwijzer wens ik jou een vreugdevolle Kerst en een onvergetelijke ontmoeting met die ongewone Koning. En een rijkelijk gezegend Nieuwjaar, natuurlijk!



Cathédrale de Coutances (Manche)

Als kind zag ik hoe de feesten wat voorbereiding met zich meebrachten, maar op kerstavond hing er een speciale tinteling in de lucht.

Voor het andere boek naar ...

**het goede boek**  
vzw uw boek- en muziekwinkel

**Een enthousiast en luisterend team geeft je graag advies voor een geslaagde aankoop.**

**Brugge :** Moerkerksesteenweg 56  
8310 Sint-Kruis (Luc en Anke Hoedt)  
**050 37 54 57**

brugge@hetgoedeboek.be  
Di. tot zat.: 10-12 en 14-18 u.

**Genk :** Vennestraat 345  
3600 Genk (Frans en Anke Walraven)  
**089 30 58 86**

genk@hetgoedeboek.be  
Di. tot vrij.: 10-13 en 14-18 u.  
Zat.: 10-17 u.

**Gent :** Grotesteenweg-Noord 15  
9052 Zwijnaarde (Dirk Debaere)  
**09 220 17 02**

gent@hetgoedeboek.be  
Di. tot vrij.: 10-12 en 13.30-17.30 u.  
Zat.: 13.30-17 u.

**Leuven :** Tervuursesteenweg 192  
3001 Heverlee (Ger en Linda Smit)  
**016 25 93 83**

leuven@hetgoedeboek.be  
Di. tot vrij.: 10-12 en 13.30-17.30 u.  
Zat.: 10-17 u.

**Kortrijk :** Overleiestraat 16  
8500 Kortrijk (Annie Thermote)  
**056 35 78 99**

kortrijk@hetgoedeboek.be  
Ma. tot vrij.: 9.30-12 en 14-18 u.  
Zat. 9.30-12 en 14-17 u. Di. gesloten.



Verzending door heel Vlaanderen

Hét adres voor alles wat met de Bijbel te maken heeft.  
Breng eens een bezoekje aan één van onze vijf winkels.

 web: [www.hetgoedeboek.be](http://www.hetgoedeboek.be)

## Kerstmarkt

Rob Westerman



**H**eerlijk! De tijd van kerst is weer gekomen! De tijd van vrede op aarde.

Wat is het toch een uitbundige en leuke tijd. Gezellig door de straten wandelen op zoek naar een leuk cadeautje of gewoon eens de sfeer op de kerstmarkt opsnuiven. In de koude dagen is het hartverwarmend om een lekkere Glühwein te drinken of een kop warme chocomelk. Uitkijkend over de mooi versierde pleinen en verlichte winkelstraten, vol verwachting over een gezellig feest, misschien zelfs een sneeuwtapijt, word je een beetje nostalgisch. Misschien ben je daarom een beetje meer begaan met mensen die het minder goed hebben en toon je je vrijgeviger als iemand een paar kerstkaarten verkoopt voor één of ander goed doel. Religieuze prikkelingen, misschien wat schuldgevoel over de weelde van cadeaus en eten, of de wens om een beter mens te zijn, drijven je om mee te gaan in deze maalmolen van de winterse feestdagen.

Natuurlijk is het ook een drukke tijd, er moet van alles geregeld worden en de voorbereiding vergt wel een inspanning. De boom moet uit de kast gehaald of aangekocht worden. Boom en ballen, sterren, sneeuwspray, engelenhaar, kaarsen, buitenverlichting en kerststalletjes sieren het huis om de kerstsfeer op te

London is altijd één van de toeristische kerststoppers geweest en ze doen er ook alles aan om dit zo te houden. Zo werden recent het Tate Modern, de London Eye en de Millennium Bridge geopend. Bovendien waren er groot-schalige renovatieprojecten zoals in het British Museum. Weet je dat een bezoek aan London helemaal niet duur hoeft te zijn? Niet minder dan 13 van de grootste musea bieden je gratis toegang, zonder voorwaarden, waaronder Tate Modern, National Gallery en het British Museum.



wekken. En verder de kerstshopping voor cadeautjes, heerlijke voedingswaren en fijne wijnen. Van alles liever wat teveel dan te weinig, en het mag best eens iets beter zijn dan anders. Druk, druk en nog eens druk. De bankautomaten geraken overbelast, winkels doen gouden zaken en het geld rolt massaal tussen de vingers van de menigte mensen die hieraan meedoen.

Te midden deze drukte, staan sommige kerken open voor de middernachtmis, en andere kerken hebben een speciale kerstactiviteit, want veel mensen zien het reli-

*Kerst draait niet om de gezelligheid of om vrede op aarde, het gaat om Jezus die naar ons toe kwam om elk van ons uitzicht te bieden op het leven met Hem.*

gieuze kerstgebeuren nog steeds als een vast deel van dit stemmige feest.

Het doet me denken aan die dag toen Jezus met Pasen naar de tempel ging en zag wat een drukte er was op het tempelplein. Verkoop van allerhande dingen en dieren, geldwisselaars en de drukte die er was om het feest geslaagd te maken. Natuurlijk is er op zich niks mee, we mogen gerust bezig zijn met de voorbereiding van een mooi feest.

Wat Jezus stoorde, waren ook niet zozeer de activiteiten op zich. Wat Hem raakte, was dat men vergat waar

het eigen-lijk om ging. Hij was boos omdat ze het Huis van de Heer ontheiligden, en Zijn woede kwam voort uit verdriet omdat Hij die zag. Voor ons is er geen tempelgebouw om te ontheiligen, maar het is van belang hoe we met Jezus omgaan. Het woord 'heilig' betekent 'apart stellen' en dat is precies de plaats die Jezus verdient in deze tijd. Het draait niet om de gezelligheid of om vrede op aarde, het gaat om Jezus die in de wereld kwam om elk van ons uitzicht te bieden op leven na de dood, het leven met Hem.

Dat feit geeft ons een betere reden dan welke andere dan ook om volblijdschap te feesten, in dankbaarheid omdat Hij gekomen is, uit dankbaarheid om het leven dat Hij ons aanbiedt, uit dankbaarheid dat Hij ons hier op aarde al zegent met zoveel goede dingen om van te genieten. Geef de Heer in deze tijd meer aandacht dan al de andere dingen, ten slotte, zou je kunnen zeggen, is het Zijn verjaardag. Heb je al een cadeau in gedachten?

## Groot geschenk

Rob Westerman

**I**k ben Patrick Couchement, ik ben 33 jaar en woon in Brugge, samen met mijn vrouw Anja en haar twee kinderen.

### Mijn jeugd

Ik ben geboren en getogen in Ronse, een klein stadje aan de taalgrens van Vlaanderen. Ik heb er een vrij zorgeloze en gelukkige jeugd gehad. Mijn ouders hebben er steeds voor gezorgd dat ik materieel niets te kort kwam en ik heb ook altijd veel liefde gekregen. Ik kan me ook geen moment herinneren dat we niet naar de kerk gingen. Thuis deed mijn moeder haar best om mij en mijn broers christelijk op te voeden. Ik heb altijd veel gehoord uit de Bijbel en over Jezus, maar ik heb het nooit echt beseft of persoonlijk opgevat.

Omdat het veel prettiger is zelf te beschikken over mijn leven, verkoos ik de boodschap over Jezus te laten voor wat ze was. Aanvankelijk deed ik dit zonder er uiting aan te geven bij mijn moeder, omdat ik wist dat het haar verdriet zou doen, maar toen ik at ouder werd, gaf ik uiting aan mijn

afkeer en wilde ik zelfs dat mijn moeder nooit had geloofd. Kerk en geloof waren voor mij een belemmering geworden, want telkens als ik iets 'onchristelijks' zou gaan experimenteren kreeg ik schuldgevoelens, en zag er dan toch maar van af. Om af te geraken van die schuldgevoelens, besloot ik uiteindelijk om niet meer naar de kerk te gaan. Zolang ik nog thuis woonde was dit bijna onmogelijk, want mijn moeder bleef aandringen.

### Het huis uit

Toen ik achttien was begon ik een relatie met een meisje op wie ik af vanaf mijn twaalfde verliefd was. Van bij het begin waren er duidelijke tekens dat we niet goed bij elkaar pasten. Maar zoals iedereen weet, maakt liefde blind, en in mijn geval nog meer, omdat dit meisje al jaren onbereikbaar was geweest voor mij. Bovendien ben ik vastberaden en gedreven van aard, en ik vond dat deze relatie moest en zou lukken. Na ongeveer 2 jaar trouwden we.

Mijn 'christelijke' achtergrond vormde geen probleem: mijn echtgenote was katholiek en ik had ontdekt dat men gerust kon beweren christen te zijn en toch te leven zoals men zelf wilde.

Na amper 6 maanden huwelijk maakten we al veel ruzie en na ongeveer een jaar leefden we helemaal naast elkaar. Religie interesseerde me helemaal niet meer. Ondertussen was ik ervan overtuigd dat het uiteindelijk allemaal onzin was en er waarschijnlijk helemaal niets bestond.



Falen stond niet in mijn woordenboek. Dus ik vond er het volgende op: we zouden elk in volledige vrijheid naast elkaar leven.

Mijn huwelijk beschouwde ik als het beste bewijs daarvoor. We waren immers voor de kerk getrouwd, maar dat had niet echt geholpen. Desondanks bleef ik ervan overtuigd dat ik nooit zou scheiden, want dat zou beschamend zijn. Falen stond niet in mijn woordenboek. Dus ik vond er het volgende op: we zouden elk in volledige vrijheid naast elkaar leven. Op die manier zouden we

*Religie interesseerde me helemaal niet meer. Ondertussen was ik ervan overtuigd dat het uiteindelijk allemaal onzin was en er waarschijnlijk helemaal niets bestond.*

toch gelukkig kunnen zijn? Zo gezegd zo gedaan. We kregen elk ons eigen leventje, maar op elk punt dat we elkaar te dicht raakten, liep het spaak. Uiteindelijk zijn we gescheiden.

### Naar Gent

Uit angst bekenden onder ogen te komen na de scheiding, die voor mij gelijkstond aan mislukking, gaf ik huis, hond, hobby en baan op en verhuisde naar Gent. Mijn nieuwe job gaf me een uitstekende vluchtweg; ik zou vaak naar het buitenland moeten. Wanneer ik op reis ging voor mijn werk, was het buiten de werkuren vrijheid troef: lange avonden, luxe, leugens, vrouwen en veel drank. Thuiskomen betekende opnieuw alleen uitgaan en lekker leven. Ik heb veel leuke plaatsen gezien en veel interessante mensen ontmoet. Ik had niks te verliezen en was vaak onvoor-

"Ik had ontdekt dat men gerust kon beweren christen te zijn en toch te leven zoals men zelf wilde."





Na een tijdje bad ik het volgende: 'Heer ik wil U danken voor de rust in mijn leven, en ik wil niet klagen, maar ik wil U gewoon laten weten dat ik graag een partner wil. Ik geloof nu eindelijk weer in liefde en geluk.'

zichtig. Ik ben op plaatsen geweest en ik heb dingen gedaan die ik nu niet meer zou doen. Ik heb geproefd van wat deze wereld te bieden heeft, en zou nooit toegegeven hebben dat ik alleen maar op de vlucht was voor mijn eigen eenzaamheid, schuldgevoel en ontreddering. Terug in België

Na ongeveer 3 jaar ging het bedrijf waarvoor ik werkte failliet en voor ik het wist zat ik weer in België. Ik vond een heel gewoon baantje als meca-

nicien. Het was gedaan met de grote wedde. Ik had veel vrije tijd, en helemaal niets te doen. Ik was er intussen aan gewend geraakt op grote voet te leven en bijna dagelijks uit te gaan om mijn eenzaamheid te ontvluchten. Maar zonder het hoge loon kon het niet meer. De eenzaamheid en doelloosheid werden ondraaglijk.

Zonder mijn ouders had ik er wellicht een einde aan gemaakt. Ik wilde hen niet kwetsen, omdat zij er altijd voor mij waren geweest. Het maakte hun niet uit wat voor stomiteit ik nu weer gedaan of gezegd had, ik bleef steeds welkom en ze gaven me onvoorwaardelijke liefde.

In al die tijd bleef mijn moeder voor mij bidden, en af en toe herinnerde ze mij eraan dat ik steeds naar Jezus kon. Ik had er een hekel aan dat ze mij daar steeds weer aan herinnerde. Als ik eraan terugdenk wat ik haar toen allemaal geantwoord heb, heb ik er nog steeds spijt van.

### God gevonden

Op een avond zat ik er weer eens helemaal door. Het was op het einde van de maand en dus was mijn geld alweer op. Het was mooi weer en overal zag ik verliefde koppeltjes lopen. Dat maakte mij heel eenzaam en de gedach-

ten over mijn zinloos bestaan namen weer de overhand. Op een bepaald moment trok een Bijbel in mijn boekenkast mijn aandacht. Het was een Bijbel die ik mee verhuisd had en gewoon tussen mijn boeken stond. Ik had er nooit aandacht aan geschonken. Maar nu trok hij op een onbeschrijflijke manier mijn aandacht, ik kon het niet negeren. Ik werd verschrikkelijk boos en schreeuwde: 'OK, moet ik erin lezen? Ik zal erin lezen, maar het is de allerlaatste keer! Als ik nu niets vind dat steek houdt, dan weet ik zeker dat het onzin is en dan is het voorgoed gedaan met die Bijbel!' Dus sloeg ik de Bijbel open en dit was wat ik las:

*Matteüs 6:31-34 Vraag je dus niet bezorgd af: "Wat zullen we eten?" of: "Wat zullen we drinken?" of: "Waar-mee zullen we ons kleden?" – 32 dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. 33 Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. 34 Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.*

Inderdaad, ik heb gevraagd en ik heb antwoord gekregen. In deze passage zien we dat de discipelen ook bezig waren met zich zorgen te maken over hun behoeften. Ze keken ook niet verder dan hun neus lang was. Jezus antwoordt dat ze eerst God moeten

zoeken en dan komt de rest vanzelf.

Het zou niet eerlijk zijn geweest dit antwoord niet uit te testen. Ik vond dat ik consequent moest zijn, en ik had overigens ook niets te verliezen. Dus ging ik op zoek, en ik vulde mijn dagen met Bijbellezen en bidden. Ik zocht niet meer naar een partner of naar ander werk en deed zoals ik gelezen had: eerst God zoeken.

Je zal het niet geloven maar na een paar maanden begon alles beter te gaan. Ik maakte me minder zorgen en kreeg op veel dingen antwoord. Ik kreeg ook plots een telefoontje van een bedrijf waarbij ik ooit eens gesolliciteerd had met de vraag of ik nog werk zocht. Het was zolang geleden dat ik zelfs niet meer wist welk bedrijf het was. Ik ben op hun aanbod ingegaan en ik werk er nu nog steeds. Het was een job die mij nieuwe uitdagingen gaf en de mogelijkheid om te sparen.

Na een tijdje bad ik het volgende: 'Heer ik wil U danken voor de rust in mijn leven, en ik wil niet klagen, maar ik wil U gewoon laten weten dat ik graag een partner wil. Ik geloof nu eindelijk weer in liefde en geluk. Als ik het volgens Uw richtlijnen en met Uw hulp doe, moet dit mogelijk zijn'. Achteraf bad ik ook nog dat Hij wel het best wist wie bij mij zou passen, maar voor het geval Hij geen voorkeur had gaf ik Hem een beschrijving van wat voor vrouw ik in gedachten had (achteraf blijkt Anja daar helemaal aan te voldoen).

Kort daarna leerde ik Anja kennen en reeds vanaf onze eerste afspraak praatte ik met haar over Jezus want ik wist dat een relatie starten zonder Hem

helemaal geen zin had. En weet je wat? Zij was ook op zoek. Ook zij had gevraagd om Jezus te leren kennen.

Vanaf dat moment zijn we dus samen op zoek gegaan en Hij heeft zich aan ons laten kennen. Er was bij ons in de buurt een Evangelische kerk, waar

*Sindsdien beseffen we beiden wat een groot geschenk we gekregen hebben, dat alles genade was! Jezus heeft ons alles vergeven.*

we heel goed ontvangen zijn. We zijn zo vlug mogelijk getrouwd.

Sindsdien beseffen we beiden wat een groot geschenk we gekregen hebben, dat alles genade was! Jezus heeft ons alles vergeven en we hebben er niets voor moeten doen, behalve zijn geschenk aannemen. We weten nu ook dat we een eeuwig leven bij Hem zullen hebben.

We proberen geen enkele beslissing te nemen zonder Hem te raadplegen.

### **Tot slot**

Als je mijn getuigenis leest, verwacht dan niet dat God bij iedereen op dezelfde manier werkt: Hij kent ons, en verkiest een persoonlijke 'aanpak'. Wat hierbij echt telt, is dat je de keuze over jouw leven aan God overlaat. Probeer niets te beslissen zonder Hem erbij te betrekken en geef Hem de eerste plaats in jouw leven.

# 5 waarheden die je moet weten over God

## **1. De mens heeft geen persoonlijke relatie met God.**

Nochtans verlangt God naar een intieme en vertrouwelijke band met jou. Want je bent geschapen om te leven in relatie met je liefhebbende Schepper. Hij wil je leven zinvol maken en het vullen met Zijn liefde.

## **2. De afstand tussen de mens en zijn Maker is er doordat de mens Hem de rug heeft toegekeerd.**

God schiep je met een vrije wil. Daarbij kreeg de mens de keuze te leven in gehoorzaamheid aan Zijn Schepper, met alle positieve gevolgen vandien, ofwel toe te geven aan het kwaad, met alle negatieve gevolgen vandien. De mensheid heeft geopteerd voor het tweede.

## **3. We kunnen niet uit eigen kracht bij God komen.**

De scheiding tussen jou en God is onoverkomelijk. De vele pogingen om de relatie met God te herstellen, lopen telkens op niets uit. Welke inspanningen je ook levert, je slaagt er niet in om zelf terug contact te maken met God.

## **4. Jezus Christus is de brug tussen de mens en God.**

Doordat je zijn geboden niet kunt houden, verdien je straf. Jezus heeft de straf voor je misstappen op zich genomen, toen Hij stierf aan het kruis. Als gevolg daarvan, kan Hij iedereen die dit erkent, vergeven. Op die manier staat er niets meer tussen jou en God in.

## **5. Geef je leven over aan Jezus Christus.**

Als je beseft dat er een barrière is tussen God en jou, die je niet op eigen houtje kan overbruggen, geef dan toe dat Jezus Christus de brug is naar God. Hij heeft de weg vrijgemaakt en je moet dit enkel in geloof beamen. Als je dat doet, schenkt Hij je volledig nieuw en eeuwig leven, komt Hij in je wonen en krijg je contact met Hem. Je kunt Hem iedere dag beter leren kennen, onder andere door het lezen van de Bijbel.

*Geef in gebed jezelf aan Jezus. Dan ontvang je het echte leven en word je een geliefd kind van God. Voor eeuwig ...*



## Een ongewone koning

Marieke Rommel



Al heeft hij in zijn leven vele mensen gered van ziekte, honger en dood, toch werd hij zo miskend en gehaat dat het zijn dood werd. Deze koning wilden ze niet.

**W**ordt Prins Filip ooit koning van België? Op dit moment niet bepaald een vraag waar veel Belgen er wakker van liggen, wegens andere kopzorgen. Desondanks blijft ons koningshuis, net als vele andere dynastieën tot de verbeelding van veel mensen spreken, wanneer je ziet hoe programma's als 'Royalty' en weekbladen met hetzelfde onderwerp toch op een trouw publiek kunnen blijven rekenen.

Wanneer een ingeweken Turk ons nu zou komen vragen waar onze koning woont, zouden we vast schamper reageren: misschien vragen we waarom hem dat zou interesseren, als het ons immers amper aanbelangt? Bij de Israëlieten moet het ongeveer zo gegaan zijn. Hun eigen geschiedenisboeken, die ze van jongs af ingeprent hadden gekregen, kondigden telkens aan dat zij als volk een nieuwe koning zouden krijgen, die niet was als de voorgaande.

Na jaren van onderdrukking door andere volken, en ten slotte door de Romeinen, komen er dan plotseling vreemdelingen vragen waar zij die nieuwe, bijzondere koning van Israël kunnen komen groeten. De Israëlieten hebben zich vast afgevraagd: 'Wat hebben die ermee te maken?' en 'Als wij het zelf niet weten, hoe zouden zij er dan wel over op de hoogte zijn gebracht dat de koning is gekomen?'

Wat moeten de drie vreemdelingen uit het Oosten, de 'Wijzen' zoals we ze noemen verbaasd zijn geweest dat niemand schijnbaar belang had gehecht aan het verschijnen van die bijzondere nieuwe ster aan het firmament. Zo'n fenomeen kon alleen maar wijzen op een bijzondere gebeurtenis, die onderzocht moest worden. Onderschat deze vreemdelingen niet: zij waren echt geleerden die niet zonder reden zo'n verre en in die tijd gevaarlijke reis zouden hebben ondernomen.

De enige die aandacht heeft voor hun verhaal over die bijzondere geboorte is koning Herodes, die vreest voor zijn macht. Hij neemt het nieuws zelfs zo ernstig, dat hij, wanneer hij merkt dat de wijzen ervandoor zijn zonder hem op de hoogte te brengen over de verblijfplaats van die nieuwe potentiële rivaal, alle jongetjes tot aan twee jaar om het leven laat brengen.

**Deze koning raakt ons hart: hij doet ons beseffen dat we tekortschieten in liefde, dat we gedreven worden door zelfzucht, dat onze zelfgemaakte tradities en levensstijl eigenlijk niet echt deugen.**

Het heeft niet mogen baten. De koning heeft het overleefd, is opgegroeid, had vele volgelingen, maar heeft het koningschap in de menselijke zin nooit opgenomen, al had hij dat wel kunnen doen. Al heeft hij in zijn leven vele mensen gered van ziekte, honger en dood, toch werd hij zo miskend en gehaat dat het zijn dood werd. Deze koning wilden ze niet.

Waarom niet? Omdat deze koning ons

hart raakt: hij doet ons beseffen dat we tekortschieten in liefde, dat we gedreven worden door zelfzucht, dat onze zelfgemaakte tradities en levensstijl eigenlijk niet echt deugen.

Hij doet ons beseffen dat we hem nodig hebben. Hij belooft ons geen burgerschap van een paradijs op aarde. Hij geeft ons gratis en voor niets voldoende liefde en een leven dat wel steek houdt, de moeite waard is. Gratis? Dan kan het niet goed zijn. Lees zijn beleid er eens op na in het Johannesevangelie in de Bijbel, en vergelijk het eens met het beleid van de meeste leidersfiguren die we kennen. Misschien zit er toch iets in een leider die zich ten dienste stelt van zijn onderdanen, ruimschoots uitleg geeft bij wat hij doet, regelmatig de agenda overloopt, een duidelijk doel voor ogen heeft, oog heeft voor de zwaksten in de samenleving, geen doekjes windt om onze taken, maar ook zelf borg staat voor het loon en zich zelfs actief bezighoudt met het huidige en het toekomstige welzijn van zijn werknemers. Ik noem maar een greep uit zijn beleid. Misschien is de Bijbel voor jou een vreemd boek, denk je dat je de geschiedenis zelf wel kent. Maar dat boek wijst wel de weg naar die koning. Hij heet Jezus en met Kerst denken we eraan hoe hij als mens zijn intrede deed bij ons, om mensen deel te laten nemen aan zijn beleidplan.

In de Bijbel vindt je in het oude testament het boek Koningen. Het biedt een beschrijving van diverse regeerders rond de jaren 960-587 v.Chr. De bekendste is Salomo. Israël kende onder zijn bewind een hoogtepunt op gebied van politieke en militaire macht, ook op internationaal vlak. De eens zo dicht bij God levende koning kent een verval en wiste alles uit wat hij had bereikt. Het is het verhaal van gemiste kansen.

Van de geschiedenis kun je leren ...



## Kerst in Senegal

Herma Bode

woont en werkt als zendinge in Senegal, West-Afrika.



**W**anneer je even 'Googlet' op "kerst in andere culturen" vind je heel vermakelijke beschrijvingen van wat er gegeten wordt en hoe mensen hun kerstfeest invullen. Meestal is het eten net iets bijzonderder dan anders. Grappig hoe er bijvoorbeeld in Scandinavische landen telkens een boon of noot in de pap verborgen wordt, terwijl wij dat gebruik kennen van Driekoningen. Verwarring troef trouwens, tussen Sinterklaas en de Kerstman, cadeautjes geven en krijgen, Jezus als kindje en de elfjes die de Kerstman helpen, het houtblok dat geesten op afstand houdt en de middernachtmis, maar de gezelligheid bij familie blijft gelukkig een vaste waarde.

Wegwijzer trakteert op de versie van een vrouw uit Nederland die vertelt over haar Afrikaanse kerst.



Kerst in Dakar

### Situatieschets:

Land:  
Senegal (West-Afrika)

Tijdsverschil:  
-1 uur

Oppervlakte land:  
196.190 km<sup>2</sup>

Klimaat rond Kerst:  
ongeveer 25 graden



"Geen sneeuw bij ons tijdens Kerst! Het is juist lekker warm tijdens de kerstdagen.

Kerst wordt hier in Afrika lang niet zo uitbundig gevierd als bijvoorbeeld in Nederland. Het kerstfeest is bij uitstek een Westers feest en dat is lastig vieren in een overwegend Islamitisch land als Senegal. Wel hebben we het kerstfeest altijd gevierd voor onze kinderen.

Onze kerk in Dakar grijpt het feest van de geboorte van Jezus Christus dankbaar en met beide handen aan om het goede nieuws over de komst van Jezus Christus te vertellen.

Zolang dat maar vaststaat, kan het me niets schelen

**Het belangrijkste voor mij is dat we op Kerst in de kerk dankbaar vieren dat Jezus gekomen is, want daar gaat het echt om, en niet om culturele verschillen en eigenaardigheden."**

hoe, wanneer en onder welke omstandigheden Kerst gevierd wordt: als de goede boodschap maar verteld wordt. Trouwens, de Heer Jezus is waarschijnlijk in het voorjaar geboren en helemaal niet in de winter. Dus eigenlijk hoort zoets als een witte Kerst helemaal niet, maar niemand stelt zich daar vragen bij.

Kerst in Senegal is anders dan Kerst in Holland, maar

er zijn wel enkele gelijkenissen: We hebben bijvoorbeeld zelfs kerstbomen hier! De 'plastic bezems' worden geïmporteerd vanuit Europa en worden overal verkocht. Cadeaus worden gekocht en gegeven. Als kerk komen we met Kerst bij elkaar. Vaak maken de kinderen een kerststukje of een kersttekening. We lezen een gedeelte uit bijvoorbeeld Lucas hfdstk. 2 en we zingen kerstliederen. Daarna gaan we samen eten en spelen we spelletjes. We zitten daarbij niet allemaal gezellig bij het haardvuur, nee hoor; hier wordt het kerstfeest buiten gevierd, want bij ons is het warm en zonnig met Kerst.

Het belangrijkste voor mij is dat we op Kerst in de kerk dankbaar vieren dat Jezus gekomen is, want daar gaat het echt om, en niet om culturele verschillen en eigenaardigheden."



## De plek waar de hemel de aarde kust

Dr. Marcel Lenaerts

**Z**e bestaat echt, die plek. Wij vonden ze bij toeval, tijdens een korte vakantie met een stel goede vrienden. Die plek waar de hemel neerdaalt op aarde en waar je bijna opgetild lijkt te worden naar de hemel. We wisten niet dat ze plek bestond, maar toen we ze ontdekten, heeft ze een onuitwisbare indruk op ons nagelaten.

Voor een toerist die van ongerepte natuur houdt zoals ik, is de Westkust van Ierland onvergetelijk prachtig en indrukwekkend. Telkens als je denkt 'mooier kan eigenlijk niet', vind je achter een bocht in de weg iets nieuws dat je vol verwondering doet staan.

De vele zeevogels, noch de lokale bewoners lijken zich bewust van die pracht.

Achter de kleine boerderijtjes die een prachtig uitzicht boden op de open zee waren kleine schuurtjes en stalletjes gebouwd die het uitzicht totaal ontnamen. De boer was meer geïnteresseerd in beveiliging tegen winden en stormen van over de zee dan in wonderlijke vergezichten. Littekens van een hard bestaan waren nog op vele plaatsen merkbaar.

De aanblik van deze bijna onherbergzame natuur doet iets begrijpen van het trotse, nukkige en onverzettelijke karakter waar de Ieren een beetje voor bekend zijn.

Maar hun goed verborgen vrolijkheid komt dan toch tot uiting in de prachtige Ierse ballades, die je 's avonds in de doorgaans luidruchtige pubs kan horen.

Toen we op die bewuste vakantiedag samen gingen rondtoeren, kwamen we op een smalle weg terecht, die uitliep in een karrenspoor. De wegwijzer naar 'Loop Head' schepte geen bijzondere verwachtingen. We parkeerden de auto op een kleine parking. De hoge klippen volgend, voorbij een grote vuurtoren binnen een hoog ommuurde ruimte, liepen we over een uitgestrekt tapijt van kleine roospaarse

bloemen naar het uiterste punt van de landtong die diep de zee in stak.

Bijna ademloos keken we naar het prachtige schouwspel dat zich voor onze ogen ontplooidde. Meer dan honderd meter boven de zeespiegel, langs drie zijden omgeven door de zee, keken we in een enorme lichtkoepel boven het donkerblauw van de zee, waarin ontelbare zonnestrallen glinsterden. Sterke emoties welden in ons op. Tranen van ontroering rolden over onze wangen. De overweldigende stilte werd flauwtjes gebroken door het golvengeweld in de diepte. Zelfs de zeevogels leken eerbied te hebben voor de stilte. Het was onbeschrijflijk.

Verbaasd staarden we elkaar aan. Voorzichtig liepen we heen en weer. Onze ogen konden er niet genoeg van krijgen. We durfden niet te dicht bij de rand te komen, waar de harde en verweerde rotslagen wat verbrokken waren. Zelfs in deze spleten en kloven gedijden de bloemetjes weelderig.

Iemand merkte dat er eerder nog mensen waren geweest. Rotsstenen waren verzameld en lagen geordend. Tussen het korte gras en de bloemenweelde moest je toch even goed opletten om het te zien. Onder een kruis, gevormd van stenen, lagen letters van een tweetal meter grootte. Er langs lopend spelden we het woord **ETERNITY**? Vlak eronder lazen we het vers 6 uit het evangelie van Johannes, hoofdstuk 14. We zochten het vers op in de Bijbel die we in de auto hadden liggen. Er staat: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de vader dan door Mij'. We voelden ons intens verbonden met

Bijna ademloos keken we naar het prachtige schouwspel dat zich voor onze ogen ontplooidde. Sterke emoties welden in ons op. Tranen van ontroering rolden over onze wangen.

Als je de natuur in een dergelijke pracht ontdekt, en hierin een ingenieuze Ontwerper herkent, dan vraag je je toch af hoe het aan de overkant moet zijn, de overkant van die plek waar de hemel de aarde kust.



De woorden van de Ierse dichter, die de pracht van zijn land vergeleek met de hemel die de aarde kust, waren echte realiteit. God kuste de aarde. God omarmde de mensenkinderen door Zijn geliefde Zoon te sturen om hen te redden voor de eeuwigheid.

The heaven kissed the earth.

de geloofsgenoten die deze hemelse boodschap hadden achtergelaten, en samen dankten we God voor dit geschenk.

Plots wees iemand in de richting van de zee. Kijk daar! Daar! Eerst waren het er enkele, maar al snel waren het wel meer dan tien dolfijnen die buitelden over het water. Dat wij dit 'live' mochten meemaken, maakte ons gelukkig. Dit moment wilden we bewust in ons geheugen griffen. Dit zouden we nooit meer vergeten.

Uit angst dat dit wonderlijke gebeuren een tweede maal misschien een beetje zou tegenvallen, schroomden we om de volgende dag deze plek opnieuw op te zoeken. Trouwens, het regende een beetje. Maar de aandrang was te groot. We moesten er opnieuw naartoe.

Bij aankomst waren de wolken verdwenen en konden we genieten van een prachtige zon. En opnieuw ontvouwde zich hetzelfde schouwspel

voor onze ogen. Ongelofelijk. Het leek zelfs nog mooier dan de dag voordien. We keken uit naar dolfijnen maar kregen er geen te zien.

We gingen neerzitten tussen de bloemen en begonnen opnieuw samen te bidden. En plots waren ze daar. Misschien wel twintig dolfijnen. Soms met twee of drie tegelijk kwamen ze in een sierlijke boog uit het water en verdwenen weer onder het diepblauwe oppervlak.

Als je de natuur in een dergelijke pracht ontdekt,

en hierin een ingenieuze Ontwerper herkent, dan vraag je je toch af hoe het aan de overkant moet zijn, de overkant van die plek waar de hemel de aarde kust.

Niet alleen kun je de Bijbel in boekvorm bekijken, bestuderen, nalezen. Ook op internetsites kun je meer te weten komen over de Bijbel, naslagwerken, bijbelevingen, verenigingen, organisaties, enz... Neem alvast een kijkje.



ERTS (Evangelische Radio en Televisie Stichting) verzorgt tv- en radiouitzendingen op de nationale zender. De radio-uitzendingen kunt u beluisteren elke 1<sup>ste</sup> en 3<sup>de</sup> woensdagavond van de maand, om 19 uur, en in de voormiddag op christelijke feestdagen, op Radio 1. De tv-uitzendingen kunt u bekijken op Canvas.

## Mijn kerstpakje

*'t Is kerstmis overal.  
Iedereen wil vrede bovenal.  
Wij dromen onze dromen,  
Bij mooi versierde bomen.*

*'k Heb het mooiste kerstpakje gevonden.  
Er is een rode strik rond gebonden.  
Mijn droom wordt waargemaakt.  
Mijn geschenk is buitengewoon volmaakt!*

*De Hemelse Vader zag een groot verdriet,  
daarom dat Hij zijn prachtig paleis verliet.  
Hij daalde van boven neer.  
Zo werd Hij een klein Kindeke teer.*

*Geboren in een stal kwam Hij arm op d' aard,  
daardoor werd ik rijk en heel veel waard.  
Nu is 't nooit meer donker in mijn hart,  
want Hij geeft veel licht en troost voor mijn smart.*

*Uit dank wil ik U nu verhogen en eren mijn Heer,  
want bij mij vindt U plaats in mijn ziel steeds weer.  
Van blijdschap zongen de engelen een lied in koor,  
maar een nieuw gedicht draag ik mijn Heiland voor.*

*Maria droeg het Kerstkind onder haar hart,  
U zette haar, maar ook ieder die Jezus gelooft, apart.  
U brengt nu verlossing en maakt alles weer goed,  
voor wie tot Hem komt en zich wast in Zijn bloed.*

*Koningen schonken U een kostbare gift,  
doch mijn naam staat voor eeuwig in Uw Hand gegrift!  
Nu geef ik mijn lichaam aan Hem tot woning,  
Want spoedig verwacht ik Hem terug als mijn Koning.*

Maria Segers

## Wonderlijk



Kinderpagina

Anne Seekles

**Jasper werd wakker. Hij had gedroomd. Niets speciaals eigenlijk. Maar deze droom had wel iets speciaals.**

### PRIJSVRAAG

Het wordt de laatste kinderpagina. Rep je maar en stuur je oplossing door via mail (inscannen) of via de post naar:

### Redactie Wegwijzer

Moerkerkseweg 56  
8310 Brugge.  
Of mail door naar  
wegwijzer@hetgoedeboek.be.  
Vergeet niet je naam en adres te vermelden.

Uit de mooie inzendingen worden drie winnaars geloot. Elk krijgen ze een leuke verrassing toegestuurd.

Jasper had gedroomd over de kerststal die ieder jaar rond kerstmis werd opgesteld op het dorpsplein waar hij woonde. In z'n droom stond hij naar de kerststal te kijken. Alle figuren waren aanwezig. Jozef, Maria, de herders, de wijzen en natuurlijk de kribbe met het kindje. Dan ineens begonnen de poppen tot leven te komen. Vreemd genoeg schrok Jasper er niet van. Hij hoorde de poppen met elkaar praten.

'Ik heb me al ieder jaar afgevraagd waarom men ons uit de kast haalt en hier in dit decor zet, in de winterkou?'. Aan het woord was Jozef. 'Ja ik weet het ook niet', zei Maria, 'en dan nog wel met een klein kind'. 'Weten jullie er meer van', vroeg ze zich wendend tot de herders en de wijzen. Maar ook zij konden het antwoord niet geven.

'Hee jij daar', klonk het ineens in de richting van Jasper', weet jij misschien waarom we hier staan?

'Ik?', reageerde Jasper verbaasd. 'Ik bedoel, vraag je dat aan mij?'

'Ja jij', zei Jozef, jij staat hier al heel de tijd te kijken.

De vraag overviel Jasper, maar hij ging toch proberen een antwoord te geven.

'Jullie staan hier omdat het straks kerstfeest is'

'Hmmm', zei Jozef al denkend, 'een feest dus, interessant'.

'Maar wat heeft een baby in de kribbe nu met een feest te maken?', vroeg Maria zich luid op af.

'Dat kindje noemt Jezus', zei Jasper, 'met kerstmis wordt de

geboorte van Jezus herdacht.' 'Wonderlijk', zei één van de wijzen, 'dat moet dan wel een bijzonder iemand zijn geweest, een koning misschien?'

Nu, meer wist Jasper eigenlijk ook niet te vertellen. Net toen hij nog zou zeggen dat het ook iets met God te maken had, werd hij wakker...

Wist je dat er heel veel mensen zijn die de ware betekenis van kerstmis niet meer kennen. Ze weten nog dat het gaat om de geboorte van een kind dat Jezus genoemd werd, maar dat is meestal maar alles.

Weet jij nog waar het over gaat?

In de Bijbel staat een vers wat in één zin aangeeft waar het over gaat.

"Want also lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe."

Jezus Christus is de eniggeboren Zoon van God. Als je in Hem gelooft, ga je de ware betekenis van het kerstfeest begrijpen.

## WOORDZOEKER



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

| Maria | Jozef | Kribbe | Jezus | Herders |  
| Wijzen | Kerstmis | Engelenkoor | Bethlehem |



## Zelfmoord

Yvan Thomas

**B**lauwe flikkerlichten van politiewagens en een ziekenwagen wekten me meteen uit mijn morges. Ik reed langs het vertrouwde, kleine weggetje naar mijn werk. Maar deze keer werd de routine verstoord; een wagen stond vreemd naast de weg geparkeerd. Een politieagent stond op de spoorweg die hierlangs kwam, en maakte foto's. Wat was er aan de hand?

Toen merkte ik het witte bebloede laken op, twee voeten die eronderuit staken.

Iemand had hier pas geleden zelfmoord gepleegd. 'Zou ik hem kennen?' ging het door mijn hoofd. 'Wat beweegt er iemand om dit te doen, zo 's morgens', en 'Wat kan een mens verdragen, voor de spreekwoordelijke emmer overloopt?'

Dit onbekende lichaam maakte een diepe indruk op mij. Hij lag op een verlaten stuk van de treinroute. Hij moest de trein duidelijk hebben zien aankomen, maar was op het laatstemoment toch niet op zij gesprongen. Hij moet wel erg zeker zijn geweest over het besluit dat hij had genomen.

Hij was niet meer op andere gedachten te brengen. Zou hij een partner achterlaten, kinderen, zijn ouders? Hadden zij het zien aankomen? Deze gebeurtenis bleef de hele dag in mijn hoofd rondtollen.

In het tijdschrift Klasse (een tijdschrift voor het middelbaar onderwijs) van maart 1999, stond dat er per week 1 leerling zelfmoord pleegt in België. Dat is intussen 9 jaar geleden. Het is volgens dit tijdschrift de tweede doodsoorzaak voor jongeren van 10 tot 24 jaar. In België plegen er per dag 7 mensen zelfmoord, waarvan 3 in Vlaanderen en 4 in Wallonië en Brussel. Op één jaar sterven er dus meer dan 2.500 mensen aan zelfdoding. Meer dan 2.500 mensen voor wie het leven geen zin meer heeft. Volgens het Megazine van VDAB van augustus 2004 prijkt ons land, na Finland, bovenaan de Europese zelfmoordstatistieken. De gemiddelde leeftijd waarop een man zelfmoord pleegt is 46 jaar. Bij een vrouw is dat 50 jaar. 'Zelfdoding is bij vrouwen tussen de 25 en 44 na kanker de tweede belangrijkste doodsoorzaak. Bij mannen in dezelfde leeftijds-categorie is het de voornaamste.' We hebben het dan nog niet gehad over de pogingen tot zelfdoding die geschat worden op een 15-voud van het aantal gelukke zelfmoorden: zo'n 100 per dag in België.

De oorzaken kunnen heel verschillend zijn: relatieproblemen, geldproblemen, depressie, stress, aanhoudende pijn, etc. Wat het probleem ook is, het heeft de overhand gekregen op de zin om nog verder door het leven te gaan. Ik kan me, vanuit mijn huidige toestand, niet voorstellen dat iemand zo ver komt om zichzelf het leven te benemen. Toch betrap ik me er wel eens op dat ik uitroep: 'Dat het hier maar gauw gedaan is... al die problemen met mijn omgeving en ook wel met mezelf.' Ik zeg dit dan in een situatie die telkens maar weer terugkeert en waarvoor ik geen directe uitweg zie. Maar wees gerust, het probleem werd nog nooit zo groot dat ik ook concrete stappen zette, zoals de man die zo vastberaden de aankomende trein tegemoet had gekeken.

De apostel Paulus riep in de Bijbel ook op een bepaald ogenblik uit dat sterven verreweg het beste was dat hem kon overkomen. Rekening houdend met zijn omstandigheden als gevangene in Rome, was zijn uitroep heel begrijp-

pelijk. Toch dacht Paulus helemaal niet aan zelfmoord. Hij zag in dat zijn leven, hoe moeilijk ook, nog steeds erg nuttig was in dienst van God. Paulus geloofde echter in een leven na de dood, waar hij niet meer geplaagd zou worden met de problemen in zijn persoonlijk leven, noch met de lichamelijke klachten, noch met de moeilijkheden van zijn omgeving. Het was geen fabeltje, want de Heer die hij diende was hem voorgedaan. En hij kon er op aan, want Jezus Christus was letterlijk uit de dood opgestaan. Hij keek dus letterlijk uit naar een beter leven, maar putte net hieruit kracht om nog even door te zetten in dit moeilijke leven op aarde.

Of ik dat geloof? Geen twijfel mogelijk. Hoe ik er zeker van ben? Het staat als een belofte in de Bijbel dat we redenen hebben om uit te zien naar een beter leven na dit leven. De Bijbel beschrijft hoe God zijn eigen Zoon heeft laten boeten in mijn plaats, om me toegang te geven tot dat betere, eeuwige leven. Bovendien manifesteert God zich als een levende in mijn leven. Hij geeft me kracht wanneer ik het niet meer zie zitten. Hij leeft mee met mijn zwakheden en lijden als mens. Ik mag komen klagen, bij Hem troost zoeken en vinden in gebed en bij het lezen van Zijn woord.

Daarom kan ik net als Paulus zeggen dat het er door de dood niet slechter op zal worden, integendeel! Niet dat ik er dan maar een eind aan moet maken, want Hij geeft hier en nu al zin aan het leven. En uitzicht op beter bovendien. Wat wil je nog meer, en vooral: waar wacht je nog op om de zin van jouw leven te ontdekken?





## Het geborduurde tafelkleed

Bron onbekend



**E**nkele weken voor kerst zouden een jonge predikant en zijn vrouw hun werk starten in een kleine kerk in Brooklynn, een beruchte wijk van New York. Het was hun eerste bediening en ze zagen ernaar uit. Toen ze voor het eerst in het kerkje kwamen, zagen ze dat het er verwaarloosd bij lag. Het opknappen zou veel tijd en energie vergen, maar ze stelden zichzelf tot doel met kerstavond de eerste eredienst te organiseren.

Het jonge koppel werkte hard. Zij herstelden de banken, bepleisterden en schilderden de afgebladderde muren.

Tegen 18 december zag het interieur er al stukken beter uit, maar de dagen daarna begon het hevig te waaien en te regenen.

Op 21 december reed de jonge predikant weer naar de kerk om te zien hoe alles erbij stond. Tot zijn schrik zag hij dat er - net achter de preekstoel, precies op ooghoogte en dus erg zichtbaar - een groot stuk pleisterwerk was los gekomen door een lek in het dak.

De predikant ruimde de gevallen stukken kalk op en ging terug naar huis. Hij bedacht in de auto dat de kerstdienst niet zou kunnen doorgaan als hij de muur niet op tijd zou kunnen herstellen.

Op weg naar huis zag hij dat er op dat moment een rommelmarkt was in een grote fabriekshal, en hij besloot

even rond te gaan snuisteren. Hij ontdekte een mooi tafelkleed in warme bruintinten waarop een groot kruis was geborduurd. Hij bedacht dat het precies groot genoeg moest zijn om te lelijke plek achter de preekstoel mee te verbergen. Hij kocht het, en reed ermee naar de kerk.

Intussen was het beginnen te sneeuwen. Hij zag hoe een oude vrouw aan de overkant van de straat net de bus miste. Hij nodigde de vrouw uit om in de kerk te wachten op de volgende bus, die over 45 minuten kwam. Zij nam zijn aanbod dankbaar aan en ging op een bank zitten, terwijl de predikant een ladder nam om het tafelkleed aan de beschadigde muur op te hangen.

Toen het ophing was hij erg tevreden met het resultaat: het paste heel goed. Hij keerde zich om en zag hoe de vrouw was opgestaan en langzaam naar voren kwam. Ze zag er nu heel bleek uit: 'Meneer', zei zij, 'waar hebt u dat tafelkleed vandaan?'

Hij zei haar dat hij het op de rommelmarkt had gekocht. De vrouw vroeg hem in de rechterhoek onderaan te kijken of er de letters 'EBG' te zien waren. Die stonden er inderdaad. De vrouw vertelde aan de jonge predikant dat zij dit tafelkleed 35 jaar geleden in Oostenrijk had geborduurd. Zij vertelde hem dat zij en haar man voor de oorlog

Het was heel toevallig geweest dat ze uitgerekend vandaag in de buurt van de kerk was gekomen.



'Waar hebt u dat tafelkleed vandaan, dat op de muur hangt? Het ziet er precies zo uit als het tafelkleed dat mijn vrouw vele jaren geleden heeft geborduurd toen wij nog in Oostenrijk woonden', zei de oude man.

in Oostenrijk hadden gewoond. Toen de Nazi's kwamen, hadden zij moeten vluchten. Zij zou eerst vertrekken, en haar man zou een week later volgen. Hij werd echter opgepakt en belandde in de gevangenis. Zo hadden zij en haar man elkaar nooit meer teruggezien. Zij had uiteindelijk de kans gekregen naar Amerika te emigreren.

Toen de predikant dit verhaal hoorde, was hij diep ontroerd en wilde haar het tafelkleed teruggeven, maar daar wilde zij niets van weten. Hij moest het maar in de kerk laten hangen. Toen bood hij aan haar naar huis te brengen. 'Dat is het minste dat ik voor u kan doen', zei hij. Hij bracht de vrouw naar haar huis in een ander deel van de grote stad. Het was heel toevallig geweest dat ze uitgerekend vandaag in de buurt van de kerk was gekomen; ze kwam er anders bijna nooit, zei zij nog bij het afscheid.

Op kerstavond kwam er veel volk naar het kleine kerkje. Er heerste een opgetogen sfeer. Aan het einde van de stemmige eredienst wensden de predikant en zijn vrouw iedereen nog persoonlijk een gezegend kerstfeest. Toen iedereen was

vertrokken bleef een oude man zitten, voor zich uit starend. De predikant vroeg zich af waarom de man niet vertrok. Uiteindelijk hoorde hij de man hem vragen: 'Waar hebt u dat tafelkleed vandaan, dat op de muur hangt?' Het ziet er precies zo uit als het tafelkleed dat mijn vrouw vele jaren geleden heeft geborduurd toen wij nog in Oostenrijk woonden. Het kan bijna niet dat er twee van dezelfde tafelkleden bestaan.'

Toen vertelde hij dat toen de Nazi's gekomen waren, hij zijn vrouw op weg had gestuurd met de belofte dat hij haar zou volgen zodra hij kon. Hij werd echter opgepakt en in de gevangenis gestopt. Na de oorlog was hij naar Amerika vertrokken. Sinds 35 jaar had hij zijn vrouw niet meer gezien en hij vroeg zich af of zij nog leefde.

De predikant nodigde de man uit om een eindje mee te rijden met de auto, en hij bracht hem naar het huis waar hij de dag ervoor de oude vrouw had gebracht. Hij ging met hem naar de derde verdieping waar de vrouw in een klein appartement woonde. Toen de deur openging, beleefde hij met tranen in de ogen het mooiste kerstfeest dat hij ooit had meegemaakt.

Dit verhaal is waar gebeurd en laat zien hoe God soms op wonderlijke manier kan werken.



### Goed nieuws per telefoon

Als je behoefte hebt aan een bemoedigende, inspirerende & opbouwende boodschap, bel dan naar 011 28 35 52

### Wegwijzer...

is een uitgave van evangelische christenen. Er zijn wereldwijd honderdduizenden evangelische kerken. In België zijn er zo'n driehonderd door de overheid erkende evangelische kerken. (Je leest er meer over op [www.alliantie.org](http://www.alliantie.org)).

We geloven wat de Bijbel zegt over God en de mens. God heeft de mens lief en wil ons nieuw leven geven.

Coördinatie: Dieter Schleppe, p/a Moerkerksesteenweg 56, 8310 Brugge.  
Tel.: 050 37 54 57  
Mail: [wegwijzer@hetgoedeboek.be](mailto:wegwijzer@hetgoedeboek.be)  
Redactie: Jan Leplae, Johan Leroy, Marieke Rommel, Dieter Schleppe, Yvan Thomas.  
Zetwerk: Sonja Tanghe  
Vormgeving: Jehtron  
Corresp. bijbelcursus: Erwin Declerck

© Overname van artikelen is mogelijk, mits voorafgaande toestemming van de uitgever.

# Ontdek de Bijbel per post

Wil je zélf eens de Bijbel lezen, en weet je niet goed hoe te beginnen?

Wegwijzer helpt je graag. We bieden je de unieke kans om een schriftelijke bijbelstudie te volgen, die je inleidt in de rijke wereld van Gods Woord.

Vul de bon in en je ontvangt van ons alle informatie.



**Ja, ik wil de Bijbel ontdekken per post!**

Naam: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Ik heb nog geen Bijbel (eventueel aankruisen)

Stuur deze bon naar Wegwijzer, Lambermontlaan 158, 1030 Brussel.

## Abonnement

Wil je een abonnement nemen op Wegwijzer?  
Of wens je iemand een abonnement te schenken?

Vul de bon in, stuur 'm op, en jij of je kennis ontvangt per post voortaan viermaal per jaar Wegwijzer.

Je betaalt slechts € 7,5 voor een heel jaar.



Ik neem een abonnement op Wegwijzer

Naam: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Ik schenk een abonnement

Naam en adres van de persoon die het geschenkabonnement ontvangt:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Stuur deze bon naar Wegwijzer, Lambermontlaan 158, 1030 Brussel.

*een vriendelijk*

Laat uw eerste  
woord zijn:  
**VREDE**  
aan dit huis.

Jezus  
Bijbel, Lucas  
hdstk10 vers 5

*woord*

Vriendelijk aangeboden door: