



V.U.: Wilfried Goossens, Lambermontlaan 158, 1030 Brussel

Met andere ogen

Vriendelijk aangeboden door:



**Kan Pasen je nog
verbazen?**

p. 8



God is niet langer taboe

p. 14



De evolutietheorie stinkt

p. 18

Kan *Pasen* je nog verbazen?

Pasen laat me zien
dat God zoveel van mij houdt,
dat Hij Zijn Zoon straft voor mijn fouten.

‘Waar denken Vlamingen aan met Pasen?’ Elk jaar zijn er weer heel wat mensen die elkaar dan verbaasd aankijken. “Tja, waar denk ik dan aan? Aan eieren en kuikens. En aan de lente.” Dus aan nieuw leven! Eigenlijk wel logisch. De winter heeft zijn charme, maar de zomer ook. En als de lente er is, dan komt de zomer eraan. Ja toch?

Spijkers

In de christelijke traditie denken we met Pasen aan de dood en opstanding van Jezus Christus. Tweeduizend jaar terug stelde een Romeinse officier vast dat Jezus ‘ongetwijfeld Gods Zoon’ moest zijn. “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen”, heeft hij Jezus horen zeggen toen ze de spijkers door Zijn handen dreven. En dan, zomaar midden op die dag, werd het plotseling donker. Wat daar op de heuvel Golgotha gebeurde, verbaasde hem enorm.

Verbazing was er enkele dagen later ook bij de volgelingen van Jezus. “Hij is opgestaan, Hij leeft! Maria heeft met Hem gesproken”,

vertelden ze elkaar. Het is waar! Een week later kwam Hij zomaar bij hen op bezoek.

Je valt van je stoel

Ook bij mij roept Pasen verbazing op. Verbazing voor het nieuwe ontwaakte leven in de natuur. Verbazing voor die mensen die zich - vooral op de Filippijnen - vrijwillig laten ‘kruisigen’. Maar vooral verbazing en verwondering dat Jezus Zich vrijwillig liet kruisigen. Pasen laat me zien dat God zoveel van mij houdt, dat Hij Zijn Zoon straft voor mijn fouten. Hij oordeelt Hem om mij te sparen. En God maakt Hem weer levend. En omdat Hij leeft, zal ook ik leven in alle eeuwigheid. Dat verbaast mij toch elk jaar opnieuw. Eerlijk gezegd: elke dag!

*Jaap Noorlander
Uit: Ongelooflijk*

Tweeduizend jaar terug stelde een Romeinse officier vast dat Jezus ‘ongetwijfeld Gods Zoon’ moest zijn.



We zijn allemaal deugnieten

Het is duidelijk dat niet één mens vanuit zichzelf
volmaakt goed is, christen of niet.



*Wat moet je eigenlijk aan met Jezus?
Veel mensen weten het niet. Zulke
mensen vind je ook in de Bijbel.
Soms liep een hele menigte van
geïnteresseerden Hem achterna,
maar wanneer Christus iets zei dat hen
niet beviel, keerden ze Hem de rug toe.
Hij moest wel in hun straatje passen.*

Uitgespuwd

Uiteindelijk bleven er eerlijk gezegd maar weinig volgelingen over: twaalf mannen en een aantal vrouwen. Gedurende een aantal jaren hebben zij met ongelooflijke heldenmoed en ondanks verdrukkingen en vervolgingen, aan iedereen die het wilde horen verteld wie Jezus werkelijk is. Wat Hij voor hen, de verschoppelingen betekende. U leest het goed: verschoppelingen! Zo werden ze behandeld. De wereld spuwde hen uit. De meeste van die verschoppelingen bereikten de hemel via de executieplaats. Toch zette hun boodschap de wereld op zijn kop en

De meeste van die verschoppelingen bereikten de hemel via de executieplaats.

werden mensenlevens ten goede veranderd. En dit gebeurt vandaag nog altijd.

Afloop

Helaas, de geschiedenis bewees dat in naam van het christendom dezelfde gruwelijkheden zijn bedreven. Er loopt een spoor van gruwelijke verkrachting van christelijke medemenselijkheid door de geschiedenis. Het is duidelijk dat niet één mens vanuit zichzelf volmaakt goed is, christen of niet. Wij wensen vaak dat God niet langer aan de kant zou blijven staan. Dat Hij eindelijk eens zou ingrijpen om orde op zaken te stellen in onze verschroeiende wereld. Maar heb je je wel eens afgevraagd hoe het dan met jezelf zou aflopen? Hij kijkt niet alleen naar wat we gedaan hebben, maar ook naar wat we nagelaten hebben. Je kunt moeilijk

ontkennen dat wij, christen of niet-christen, deugnieten zijn.

Slachtbank

We leven weer in de paastijd. We denken aan Christus' dood en opstanding. Dat tijdstip ligt zowat 2000 jaar achter ons. God greep toen daadwerkelijk in. Hij voltrok het oordeel over onze schuld aan Zijn Zoon. "Deugnieten" nemen Hem gevangen en hebben Hem als een lam naar de slachtbank geleid om, zoals de apostel Petrus zei: "deugnieten" tot God te brengen. Dat is Pasen. Dat is het evangelie in het kort. Het evangelie dat van "deugnieten" die dit geloven, kinderen van God maakt.

*Simon Streuper
leven.nu*



Een verwittigd man ...

De torenkraai had een takje in de bek en vloog in de richting van mijn dak, dus ook in de richting van mijn schouw. Mijn (slechte) ervaringen met vogelnesten in de schouw deden mij dadelijk uitroepen: "Daar zal ik eens een stokje voor steken!" Mijn dochter Hanne had meteen door dat het er voor de bewuste torenkraai niet goed uitzag.

Rare vogel

"Ik wou dat ik kraai was om haar te kunnen verwittigen", maakte Hanne me duidelijk. En ze meende het ook. Als jong meisje hield ze ontzettend veel van dieren, behalve van spinnen. Stel je eens voor dat Hanne in staat zou zijn om die torenkraai te waarschuwen voor het dreigende gevaar. Hoe zou het diertje dan reageren? Zou de torenkraai Hanne geloven? Misschien zou hij wel denken: "Wat voor een rare vogel ben jij? Hoe kan jij nu

**"Wat voor een rare vogel ben jij?
Hoe kan jij nu weten
of ik gevaar loop of niet?"**



**Hij stond op uit de dood en leeft!
En elk mens die in Hem gelooft,
geeft Hij eeuwig leven.**

weten of ik gevaar loop of niet? Trouwens, wie ben jij eigenlijk? En waar bemoei jij je wel mee?" In gedachten verzonken en voor me uit starend zei ik: "Hanne het zou geen zin hebben om die torenkraai te waarschuwen. Hij zou je toch niet geloven. Misschien zou hij je wel weggagen."

Het verkeerde spoor

Lijkt het bovenstaande verhaal je vergezocht? Toch is het in zekere zin echt gebeurd: onze liefdevolle Schepper-God Zelf waarschuwt ons, mensen, voor een onheil dat ons boven het hoofd hangt. Als mensen zitten we op het verkeerde spoor en zijn we op weg naar de ondergang. Om dit aan de mensen duidelijk te maken stuurde Hij zijn eigen Zoon, ook

God, Die bereid was mens te worden om de mensenwereld te waarschuwen. Hij trachtte Zijn hoge afkomst duidelijk te maken door middel van vele goddelijke tekenen en wonderen. Hij gaf zelfs Zijn eigen leven in ruil voor de redding van de mensenwereld. Daarna stond Hij op uit de dood en LEEFT! En elk mens die in Hem gelooft, geeft Hij eeuwig leven. Hij wist van tevoren dat ze Hem gingen uitlachen, Hem verwerpen, Hem uit de weg ruimen. Zelfs tot op de huidige dag gaat het zo nog verder. En toch is Hij gekomen, tweeduizend jaar geleden!

Overigens: er zitten geen vogelnesten meer in mijn schouw ...

Dr. Marcel Lenaerts

"Ik vertrouwde *niemand* meer ..."

"Mijn vader zei altijd: 'God is liefde'.
Maar er gebeurden dingen in ons gezin
waardoor ik niet kon geloven dat dit waar was."

Gesloten gezin

"Mijn vader zei altijd: 'God is liefde'. Maar er gebeurden dingen in ons gezin waardoor ik niet kon geloven dat dit waar was. Als jong meisje heb ik lang gedacht dat ik iets heel ergs had gedaan, waarvoor God mij strafte. Mijn moeder lag vaak lang in het ziekenhuis en was depressief. Ook ik kende die depressieve gevoelens. Mijn ouders, mijn oudere broer en ik vormden een gesloten gezin. Ik heb een eenzame jeugd gehad, waarin ik veel pijn opliep."

Gehuwd

"Ik trouwde, maar ontdekte al gauw dat ik van de ene moeilijke situatie in de volgende terecht was gekomen. Het was een huwelijk vol problemen dat vijftien jaar duurde. Toen was ik 36 jaar oud en helemaal kapot van binnen.

In mijn wanhoop schreeuwde ik: 'God, als U bestaat, help me dan'. Ik geloofde niet en wist niet eens dat het een gebed was. Maar achteraf zie ik dat er vanaf dat moment hulp kwam.

Ik kwam terecht bij een gespecialiseerde instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Al snel werd ik drie maanden opgenomen in een huis voor

getraumatiseerde vrouwen. Daarna was ik weer thuis met m'n drie kinderen van 17, 14 en 7 jaar oud. Maar ik kon geen moeder voor hen zijn, omdat ik van binnen zo vol pijn zat."

Nergens veilig

"Ik was heel bang voor mensen, alleen in m'n eigen huis voelde ik me veilig. Ik ging het huis alleen uit voor mijn wekelijkse gesprek met een psycholoog bij het hulpverleningscentrum. Hoe ik het in die tijd gered heb, weet ik nu niet meer. Ik kan me bijvoorbeeld niet meer herinneren wie er de boodschappen deed. De kinderen hadden geen contact met mijn familie, en alleen m'n oudste had nog contact met z'n vader. Soms als ik er een einde aan wilde maken, dan zag ik die drie kinderen voor me en wist ik dat ik het niet kon."

Reïncarnatie

"Door mijn verleden vertrouwde ik niemand. Het is opmerkelijk dat ik m'n psycholoog na een half jaar wel durfde te vertrouwen. Toen moest ik veel verdriet en pijn verwerken. In die periode overleed mijn moeder

onverwachts. Ik vroeg de psycholoog of hij in reïncarnatie geloofde. 'Nee', antwoordde hij, 'ik geloof in het koninkrijk van God, dat daar een plaats voor mij is'. Normaal gesproken werd ik altijd boos als het over God ging, maar wat hij zei raakte me diep. Hij was een christen, maar sprak er eigenlijk nooit over. Ik had vrede met m'n moeders sterven, al was ze nooit echt een moeder voor me geweest. Ze kon dit niet en dat neem ik haar niet kwalijk. Vijf jaar lang ben ik wekelijks naar de therapie geweest. Uiteindelijk kwam ik uit de diepe put. Het kostte wel strijd en doorzettingsvermogen, maar het geduld en de steun van de psycholoog en de liefde van m'n kinderen hielpen me erdoor. Genezen was ik echter nog niet."

Zoekertje

"In 1992 zag ik een klein bericht in de plaatselijke krant. Het was een aankondiging van een bijeenkomst voor vrouwen en door vrouwen over de Bijbel. Een vrouwenochtend vond ik veilig en ik was ooit al eens geïnteresseerd geraakt in de Bijbel. Toen mijn huwelijk op z'n eind liep, moest ik een grote operatie ondergaan. Naast mij lag een

Annemiek is 41 jaar oud en zat jarenlang diep in de put. Ze heeft in het verleden ernstige trauma's opgelopen.

"Geweld was een rode draad in mijn leven", zegt ze hierover.

Nu is ze genezen en ruim een jaar helemaal vrij van trauma's. De verwerking bleek een moeilijke weg.

"In mijn wanhoop schreeuwde ik: 'God, als U bestaat, help me dan'. Ik wist niet eens dat het een gebed was."

"Normaal gesproken werd ik altijd boos als het over God ging, maar wat de psycholoog zei raakte me diep."

MET ANDERE OGEN

"Als God zoveel van me houdt, dat Hij zelfs Zijn Zoon voor mij heeft gegeven, wat maakt het dan uit als de hele wereld niets van me moet hebben?"

vrouw van het Leger des Heils. Zij las veel in een boek, zodat ik na een poosje vroeg wat ze toch las. Het was een Bijbel. Ik heb er toen ook iets in gelezen, wat weet ik niet meer, maar het was erg mooi. Voor mij was dat een reden om zelf een Bijbel te kopen. Toen ik de Bijbel begon te lezen, snapte ik er niets van en zo belandde het boek in de boekenkast."

Zingend de trap af

"Maar ik wilde nog steeds wel graag meer weten van de Bijbel en daarom wilde ik naar die vrouwenochtend gaan. Het was een mooie ochtend. Ik meldde me daar aan om een Bijbelstudiereeks te volgen bij iemand aan huis en zo begon ik de beginselen van de Bijbel te begrijpen. Ik ben toen ook naar een film over het leven van Jezus gegaan. Daar heb ik een boek gekocht met de titel: "Het mysterie van Gods handelen". Diezelfde avond ben ik gaan lezen, ik schreef er dingen bij en ik kon er niet mee stoppen. Het leek wel alsof het over mijn leven ging. 's Morgens liep ik zingend de trap af, ik was zo blij en voelde een enorme vrede van binnen. Ik begreep niets van die gevoelens."

Vergeving

" 's Morgens liep ik zingend de trap af: ik was zo blij en voelde een enorme vrede van binnen."

"Ik las in de Bijbel de woorden: 'Als God voor ons, wie zal tegen ons zijn.' Dat liet me niet los. Als God zoveel van me houdt, dat Hij zelfs Zijn Zoon voor mij heeft gegeven, wat maakt het dan uit als de hele wereld niets van me moet hebben? Ik dacht altijd dat er nog nooit iemand van me had gehouden. Maar God was er altijd bij geweest in mijn leven. Hij had altijd al van mij gehouden!

Het heeft nog lang geduurd voordat ik God en mensen kon vertrouwen. Ik wilde het graag, maar ik had het nooit geleerd. Het is toch goed gekomen. Ook moest ik leren om mensen te vergeven die mij veel pijn hadden gedaan. Dat was een lange weg, maar met Gods hulp lukte het."

Genieten

"Ik ben een nieuw mens geworden en geniet nu voor het eerst van mijn leven. Als mensen tegen me zeggen dat ik er zelf voor geknokt heb, antwoord ik dat het anders ligt. Met de psycholoog heb ik alles op een rijtje gezet. Maar de wonden zaten zo diep, dat alleen God ze kon genezen."

Redactie Alinda Rutgers

Uit: Ongelooflijk

's Morgens vroeg,
ik zie de zon opgaan
De nacht verdwijnt,
een nieuwe dag breekt aan
De zon verbleekt het schijnsel van de
sterren en de maan
En ik voel Uw liefde branden,
de kilte van mijn hart

Het middaguur,
de wolken zijn verdwenen
De lucht klaart op,
de zon is weer verschenen
Het blijkt elke keer weer waar,
het leven doet soms pijn
Maar na regen komt weer zonneschijn,
een teken dat U bij mij wilt zijn

En ik kijk niet meer
naar de golven om me heen
Maar ik vertrouw
op deze ruw doorstoken hand
Hij brengt mij naar de overkant

's Avonds laat,
de dag wordt steeds maar ouder
het licht gaat uit,
de nacht klopt op mijn schouder
in leven en in sterven,
vind ik mijn troost
in U geborgen
in Uw liefde,
voor altijd in het licht

ik heb contact
met de eeuwige God
ik ben verbonden,
Hij laat niet los
met andere ogen kijk ik
naar de wereld om me heen...

Gerald Troost

Songtekst van het album: Met andere ogen



Het gaat ~~(niet)~~ toch goed met me ...



Waaron kunnen we onszelf zo moeilijk aanvaarden?

Ill.: Kristof Colle

Als we eens rondkijken en onze levensomstandigheden vergelijken met die van onze ouders, dan zien we heel wat verschillen. De techniek heeft door de jaren heen niet stilgestaan. En gelukkig is ook de welvaart er in het algemeen fel op vooruitgegaan. Maar hoe zit het met onze morele waarden?

Abnormaal

Jammer genoeg moet ik vaststellen dat we er op het vlak van de waarden minder goed voor staan. Wat vroeger taboe was, kan nu voor de meest normale zaak van de wereld doorgaan. Soms beschouwt men je bijna als abnormaal als je nog anders durft denken. Bovendien zijn heel wat vaste waarden en zekerheden uit het leven verdwenen.

Uiteraard heeft dit allemaal zo zijn gevolgen over hoe goed of hoe slecht we ons in ons vel voelen.

Masker

In mijn pastorale werk krijg ik dikwijls de kans om met mensen serieus in gesprek te gaan. Bij velen merk ik dan dat er achter dat uiterlijk van 'het-gaat-toch-goed-met-me' vaak een onzeker iemand schuilt. Problemen met zelfaanvaarding zijn in deze veeleisende maatschappij echt geen uitzondering meer. Toch raar, want voor elk probleem bestaat tegenwoordig wel een oplossing. Overspannen? Volg een sessie transcendentale meditatie! Onzeker? Volg een assertiviteitscursus!

En toch ... vaak bieden deze middelen maar eventjes soelaas. Want alleen de symptomen

Bij Hem is alle geborgenheid te vinden die maar mogelijk is.
Een prachtig medicijn.

worden aangepakt en niet de ziekte zelf. Teleurgesteld door ouders, familie, vrienden of zichzelf hebben veel mensen immers een slecht zelfbeeld gekregen. Maar verscholen achter een masker van vals zelfvertrouwen schuilt vaak veel ellende. Mensen trachten zich sterk te houden, maar diep vanbinnen voelen ze zich neerslachtig, depressief, eenzaam, tot zelfs suïcidaal.

Wortel

Als je aan een dokter vraagt om je te genezen, begint die met de wortel van de ziekte aan te pakken in plaats van aan symptoombestrijding te doen. En de wortel van zelfaanvaarding wordt volgens mij gevoed door drie belangrijke basisprincipes: liefde, aanvaarding en geborgenheid.

Elk mens, hoe groot of hoe klein ook, heeft nood aan deze drie voedingsbronnen. Krijg je die niet, dan ga je die zelf zoeken. Je gaat je anders voordoen dan je bent, je zoekt geborgenheid achter je tv-scherm of je probeert hopeloos nieuwe vriendschappen te sluiten. Wanneer het gewenste resultaat dan uitblijft, denk je al gauw dat het wel aan jezelf zal liggen. En daarmee vervorm je jouw zelfbeeld. Wat op zijn beurt

weer nieuwe complexen oplevert zoals faalangst, minderwaardigheidsgevoelens, angst voor afwijzing of perfectionisme. En zo kom je in een kringetje terecht waar je nog moeilijk uitkan.

Medicijn

Velen proberen het probleem aan te pakken door aan hun zelfbeeld te gaan werken. Maar dit is dus, zoals eerder gesteld, het symptoom en niet de ziekte. Beter kan je eens onderzoeken hoe het gesteld is met je basisbehoeftes. En dan komen we weer terecht bij liefde, aanvaarding en geborgenheid. Hieraan werken is de enige remedie.

Want als er weer voldoende liefde, aanvaarding en geborgenheid gegeven en ontvangen wordt, bekom je een hersteld zelfbeeld en verdwijnen ook de mogelijke complexen. Maar waar vind je nog liefde, aanvaarding en geborgenheid? God geeft ons een antwoord. Hij geeft ons de liefde, die we nodig hebben. Hij aanvaardt ons zoals we zijn en wijst ons nooit af. Bij Hem is alle geborgenheid te vinden die maar mogelijk is. Is dat geen prachtig medicijn?

Verscholen achter een masker van vals zelfvertrouwen schuilt vaak veel ellende.

Martin Symons

God is niet langer **taboe**

Is God onder het stof vandaan gehaald?
Het verhaal klinkt anders wanneer je dieper graaft.

God is terug van weggeweest. Althans zo beweren gedistingeerde onderzoekers uit Europa. Vooral de jeugd zou opnieuw massaal voor God te vinden zijn. Kerkelijke ontmoetingsdagen zouden daar zijn om het te bewijzen. Kortom, het is niet langer taboe om over Hem te spreken.

Wat moet je met een God die eigenlijk alles kan zijn?

Soepjurk

Is God onder het stof vandaan gehaald? Het verhaal klinkt of oogt toch wel anders wanneer je dieper graaft en verder doorvraagt. Dan blijkt God achtereenvolgens zo iets als een geest, een oerknal, een kracht, een ouwe vent in een soepjurk, of terug te vinden in de dieren, planten en natuur. De zon, de maan en de sterren maken Hem tot een kosmische attractie. En in de onschuld van pasgeboren kinderen, kan je natuurlijk ook nog wel iets ontwaren van een goddelijke voorzet. God als het grote Mysterie. Je voelt in de toppen van je tenen én je vingers dat er iets moet zijn, maar je kan het niet grijpen of vatten. Het is te abstract. Wat moet je met een dergelijke God, die eigenlijk alles kan zijn?

Goed fatsoen

Is dit het beeld dat we vandaag van God hebben: iemand die (of iets dat) alles in mekaar flanst, een paar mensen over het hele heelal uitstrooit, om ze vervolgens maar wat te laten aanmodderen? Geef ze daarbij nog de illusie mee dat de mensheid in peis en vree met elkaar zal leren omgaan, en je hebt gegarandeerd het scenario voor een topfilm, genaamd 'Het grote bedrog'.

Wie God als zo iets vaags in zijn leven toelaat,



heeft natuurlijk het grote voordeel dat er op geen enkel moment verantwoording moet worden afgelegd. Iedereen kan zijn zinnetje doen, en zich verder houden aan de regels van het fatsoen. Geen hond die je verder iets oplegt. Leuk toch, zo je eigen God samenstellen uit wat elementen die jou het best passen ...

Valiezen

Of dergelijk Godsbeeld ook iets met waarheid te maken heeft, is een paar andere mouwen. Maar dit geeft dan niet, zolang het gat in je ziel maar is opgevuld met iets mystieks of religieus, nietwaar? De waarheid heeft toch

niemand in pacht. Tolerantie is daarbij het sleutelwoord, maar wordt helaas op die manier synoniem van lafheid.

Nee, zo'n God hoef ik echt niet. Laat me dan maar desnoods oubollig zijn En geloven in een God die persoonlijk is. Die de hemel verliet en naar Bethlehem afzakte. Die niet te beroerd was de handen uit de mouwen te steken. Die meeleeft met mensen. Weet wat het is om te leven. Die weet te lachen, huilen, treuren, dansen. Die zo ver ging dat Hij zichzelf voor mij aan een kruis liet nagelen. De God van de Bijbel. Da's nogal wat anders dan een God die bestaat uit louter lucht en fantasie...

Tony Stippelmans

Gevangene en koning

schrijven mee aan bestseller

's Werelds best verkochte boek werd geschreven op de meeste uiteenlopende locaties. Aan de Bijbel werd ondermeer geschreven in de woestijn, in een gevangenis, en ook in een paleis. Zelden hebben, zoals bij de Bijbel, zoveel mensen van totaal verschillende plimage meegewerkt aan één en hetzelfde boek.

Zonder tegenspraak

Minstens veertig verschillende schrijvers leverden een bijdrage. Ze waren koning, visser, profeet, belastingontvanger, soldaat, priester en zelfs dokter. En hoewel er zoveel auteurs aan de Bijbel werkten, spreken die elkaar toch nergens tegen. Het is verder opmerkelijk dat de Bijbel werd geschreven over een periode van 1500 jaar.

Eerst gedrukt

Bij de uitvinding van de boekdrukkunst was de Bijbel, waarin Gods woorden opgetekend staan, ook het eerste boek dat werd gedrukt. Over heel de wereld vind je geen boek dat zoveel keer werd gedrukt als de Bijbel. Bijna geen boek ter wereld is in zoveel talen herschreven als de Bijbel. De eerste vertaling, die tot stand

kwam in 250 voor Christus, was van het Hebreeuws naar het Grieks. Het ging toen nog om het eerste gedeelte van de Bijbel, het Oude Testament. Inmiddels is de totale Bijbel in 363 talen vertaald. Verder zijn er meer dan 2000 talen waarin de Bijbel gedeeltelijk is verschenen. Het complete Nieuwe Testament is in 905 talen beschikbaar. Hoewel er tussen 1900 en 2000 zowat 1690 nieuwe vertalingen bijkwamen, zijn er verspreid over de wereld nog altijd 9292 talen waarin de Bijbel nog niet is verschenen.

Recordinvloed

De 135 Bijbelgenootschappen in de wereld verspreidden onlangs een recordaantal Bijbels: ruim twintig miljoen. In 1996 was dat nog 19,4 miljoen.

De invloed van de Bijbel op de literatuur is groot geweest. Als de Bijbel vernietigd zou worden, kunnen alle belangrijke delen gemakkelijk worden herschreven op basis van citaten uit boeken, commentaren, toneelstukken, zangbundels, filosofische boeken en geschiedenisboeken.

Over heel de wereld
vind je geen boek
dat zoveel werd
gedrukt als de Bijbel.

*Naar Zondagsnieuwsblad,
red. Wegwijzer*

Het reukvermogen
van een speurhond
ligt ongeveer
1 miljoen keer
hoger dan het onze.

De evolutietheorie stinkt

Haal je vandaag je neus op voor de evolutietheorie, dan loop je grote kans om scheef bekeken te worden. Nochtans! Bekijk maar eens het wonder van de reukzin van de mensen, maar ook - en vooral - van de dieren.

Is die reukzin spontaan ontstaan? En dan ook nog eens geëvolueerd tot het geperfectioneerde geurmechanisme dat we nu bij pakweg de hond zien? En heeft de evoluerende mens een neus ontwikkeld, terwijl hij nog niet eens kon weten dat er ook maar iets te ruiken viel op de vroege aarde? Dit lijkt maar al te kras.

Cleopatra

Grappen over de welgevormde neus van Cleopatra laten we graag aan Asterix over. Maar welgevormd of niet, het menselijke reukorgaan stelt weinig voor. Toch niet wat reukzin betreft. In vergelijking met bijvoorbeeld de speurhond moeten we het stellen met heel wat minder mogelijkheden. Het reukmembraan in onze neus is gemiddeld 5 cm² groot en telt 'slechts' vijf miljoen reukzintuigcellen. Het reukmembraan van de speurhond is sowieso al 30 keer groter, terwijl de hond ook maar eventjes 220 miljoen reukzintuigcellen bezit, liefst 44 keer zoveel als wij. Aangezien de reukcellen van onze speurhond ook nog eens veel gevoeliger zijn dan de menselijke, ligt zijn totale reukvermogen ongeveer 1 miljoen keer hoger dan het onze, zelfs als je toevallig Harry 'De Neus' Jongen zou heten.

Spoorzoekers

Hoe zoekt een hond eigenlijk het goede spoor? Als je op blote voeten loopt, maak je het hem wel heel gemakkelijk. Bij iedere stap verlies je namelijk een viermiljardste deel van een gram zweetgeurstof. Die stof bevat dan weer ontelbare duizenden miljarden (= biljoenen) boterzuurmoleculen. Koud kunstje voor een herdershond. Eenvoudig opgelost met schoenen? Toch niet: dan nog dringen er miljarden van die moleculen dwars door je lederen zolen naar buiten. Met splinternieuwe rubberzolen ben je voor even veilig, maar na drie dagen zijn die ook al zo 'lek' als een zeef. Elke gezonde speurhond zal je voetafdruk dan makkelijk kunnen ruiken.

Geur in blik

Ook politie en douane maken graag van dit



Al zit een gaslek 2 meter diep onder een tegeltrottoir, de hond zal het ruiken.

reukwonder gebruik. Op Z a v e n t e m hoeft je koffer niet eens open voor de drugshond: hij neemt de geurstoffen waar die gewoon door

Wat als je een dode kip tien centimeter onder de grond stopt en enkele eieren op een vijftal centimeter diepte, desgewenst zelfs een paar meter verder? Een vos zal ze al op drie meter afstand ruiken.

Helemaal onvoorstelbaar is het reukvermogen van de mannetjes van de zijdevlinder. In hun lichaam dragen de vrouwelijke zijdevlinders een minieme hoeveelheid lokstof, ongeveer een tienduizendste milligram. Van die op zich al ontzettend kleine hoeveelheid, worden af en toe enkele moleculen uitgestoten om mannetjes te lokken.

Die stof kunnen ze met hun antennes tot op wel 10 kilometer afstand waarnemen, 'ruiken' om het in menselijke termen uit te drukken. Op die antennes zitten zowat 40.000 zenuwcellen.

Theorie zonder bewijs

Veel mensen, de evolutiegelovigen, verkeren in de veronderstelling dat al deze reukwonderen zomaar vanzelf zijn ontstaan. Daarvoor is nochtans geen wetenschappelijk bewijs geleverd. Kunt u zich voorstellen dat er andere mensen zijn die menen dat al die geur- en reukmogelijkheden zijn uitgedacht en geschapen door een Schepper?

C.B., red. Jan Leplae

voorspelling

"Het schijnt dat waarzeggers maximaal ergens tussen de vijf en tien procent juiste voorspellingen doen.

De wetenschap schijnt ongeveer 25 procent succes te hebben.

Bijbelse profetie is 100 procent betrouwbaar gebleken."

Jan van Barneveld in "De Oogst"

Honderd wegen naar God? Michael Green

Je hoort het vaak: 'Het maakt niet uit wat je gelooft, als je het maar meent.' Of: 'Alle godsdiensten komen ongeveer op hetzelfde neer.'

Is dat zo? Maakt het uit welk geloof je aanneemt?

Michael Green zet de verschillen en overeenkomsten tussen christendom, islam, boeddhisme en andere religies helder op een rij. Deze keer focust hij vooral op de manier waarop verschillende godsdiensten 'redding' en 'eeuwigheid' benaderen. Moeilijke vragen als 'Wat met mensen die nooit van Jezus gehoord hebben?', gaat hij daarbij niet uit de weg.

Michael Green is wetenschappelijk medewerker aan Wycliffe Hall, een college verbonden aan Oxford University in Engeland. Hij schreef al meer dan 60 boeken.

Paperback - 116 pag. ISBN 902 391 5453 Prijs: € 11,90 Uitg. Boekencentrum

Een boek doet je goed!

Deze en vele andere boeken, cd's, postkaarten en geschenken zijn verkrijgbaar bij Het Goede Boek

het boek

BRUGGE

Moerkerksesteenweg 56, 8310 Brugge
tel. 050 37 54 57 - fax 050 37 26 37
brugge@hetgoedeboek.be
dinsdag-zaterdag: 10 - 12u / 14 - 18u (maandag gesloten)

GENK

Vennestraat 345, 3600 Genk
tel./fax 089 30 58 86 - genk@hetgoedeboek.be
dinsdag-vrijdag: 10 - 13u / 14 - 18u
zaterdag: 10 - 17u (maandag gesloten)

NIUW! GENT

Grotesteenweg Noord-15, 9052 Zwijnaarde
09/ 220 17 02 - gent@hetgoedeboek.be
dinsdag-vrijdag: 10 - 12u en van 13.30 - 17.30u
zaterdag 13.30 - 17u (maandag gesloten)

KORTRIJK

Overleiestraat 16, 8500 Kortrijk
tel./fax 056 35 78 99 - kortrijk@hetgoedeboek.be
maandag-vrijdag: 9.30 - 12u / 14 - 18u
zaterdag: 9.30 - 12u / 14 - 17u (dinsdag gesloten)

LEUVEN

Tervuursesteenweg 192, 3001 Heverlee (Leuven)
tel./fax 016 25 93 83 - leuven@hetgoedeboek.be
dinsdag-vrijdag: 10 - 12u / 13.30 - 17.30u
zaterdag: 13.30 - 17u (maandag gesloten)

www.hetgoedeboek.be

Bijbels • Studiemateriaal • Boeken • CD's & MC's
• Geschenkartikelen • Wenskaarten

Goed nieuws per telefoon!

Als je behoefte hebt aan een bemoedigende, inspirerende & opbouwende boodschap, bel dan eens naar dit nummer: 011-28 35 52

Wegwijzer...

is een uitgave van evangelische christenen. Er zijn wereldwijd honderduizenden evangelische kerken. In België zijn er zo'n driehonderd door de overheid erkende evangelische kerken. (Je leest er meer over op www.alliantie.org). We geloven wat de Bijbel zegt over God en de mens. God heeft de mens lief en wil ons nieuw leven geven.

Administratie: Dieter Schleppe, p/a Moerkerksesteenweg 56, 8310 Brugge. Tel. 050 37 54 57 - Fax 050 37 26 37
E-mail: wegwijzer@versateladsl.be
Redactie: Jan Leplae, Johan Leroy, Dieter Schleppe, Yvan Thomas.
Zetwerk: Sonja Tanghe
Vormgeving: Jehtron
Druk: De Windroos, Beernem

© Overname van artikelen is mogelijk, mits voorafgaande toestemming van de uitgever.

per post

Wil je zélf eens de Bijbel lezen, en weet je niet goed hoe te beginnen? Wegwijzer helpt je graag. We bieden je de unieke kans om een schriftelijke bijbelstudie te volgen, die je inleidt in de rijke wereld van Gods Woord. Vul de bon in en je ontvangt van ons alle informatie.

Ja, ik wil de Bijbel ontdekken per post!

Naam:

Adres:

Ik heb nog geen Bijbel (eventueel aankruisen)

Stuur deze bon naar Wegwijzer, Lambermontlaan 158, 1030 Brussel.

A B O N N E M E N T

Wil je een abonnement nemen op Wegwijzer? Of wens je iemand een abonnement te schenken?

Vul de bon in, stuur 'm op, en jij of je kennis ontvangt per post voortaan viermaal per jaar Wegwijzer. Je betaalt slechts € 7 voor een heel jaar.

Ik neem een abonnement op Wegwijzer

Ik schenk een abonnement

Je naam en adres :

Naam en adres van de persoon die het geschenkabonnement ontvangt:

Stuur deze bon naar Wegwijzer, Lambermontlaan 158, 1030 Brussel.